



Johannes de Doperkerk Protestantse Gemeente Huizinge

**themablok:
Met Marcus op weg naar Pasen**



5 maart t/m 20 april 2025

Voor 2025 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Epifanie
- Serie 02 Geloofsbelijdenis(sen)
- Serie 03 Opgang en opgangspsalmen
- Serie 04 Marcusevangelie**
 - Aswoensdag**
 - Biddag voor gewas en arbeid**
 - Palmpasen**
 - Witte Donderdag**
 - Goede Vrijdag**
 - Stille Zaterdag**
 - 1^e Paasdag**
- Serie 05 Geld, goud en zilver
- Serie 06 Vriendschap
 - Hemelvaartsdag
 - 1^e Pinksterdag
- Serie 07 Abrahamverhalen Trinitatis
- Serie 08 Zomerperiode
- Serie 09 Schuld – verzoening, vergeving
- Serie 10 Brief van Jakobus
 - Reformatiezondag
- Serie 11 Eliaverhalen, Allerzielen
 - Dankdag voor gewas en arbeid
 - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Vrouwelijke voorlopers
 - Kerstavond
 - 1^e Kerstdag

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

Egbert Smit

Andries Visser

Just van Es

Yvonne Hiemstra

Klaas Pieterman

Barbara de Beaufort

Lineke Buijs

Caroline Lemmens

Toelichting op het themablok: Marcus

Dit jaar staat in de 40-dagentijd het evangelie van Markus centraal, om de doodeenvoudige reden dat het ‘aan de beurt’ is. Markus is weliswaar het kortste van de vier evangeliën (Matteus en Lukas tellen in mijn bijbel ieder zo’n 40 bladzijden, Markus maar 25), maar tegelijk heeft het bijzondere en eigen kenmerken, ook in zijn tekening van de hoofdpersoon van het boek. Zo laat hij Jezus – maar altijd door de mond van anderen – met allerlei bijzondere titels benoemen: ‘Mijn zoon, de geliefde’, ‘de heilige van God’, ‘de zoon van God’, ‘de zoon van de allerhoogste God’, ‘de Christus’ (de Messias), ‘de zoon van de Gezegende’, ‘de mensen-zoon’, ‘de zoon van David’, ‘de koning der Joden’ (tot 5 keer toe in het lijdensverhaal) en ‘de koning van Israël’.

Er is nog iets wat me opvalt bij dit kortste evangelie: sommige verhalen zijn bij Markus juist verreweg het langst. Op zondag 2 februari wees Anja Diesemer ons er al op dat je het bijzondere gesprek tussen Jezus en de vader van de jongen die aan een ernstige vorm van epilepsie leed (‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!’) alleen bij Markus vindt (hij beschrijft dit verhaal in 16 verzen terwijl Matteus en Lukas er maar 8 en 7 hebben). Markus geeft op een bijzondere manier ruimte aan wat er in de interactie tussen Jezus en de mensen gebeurt.

Ten slotte: als we alleen het Markus evangelie hadden, zou er waarschijnlijk nooit een kerstfeest gekomen zijn. Het grote feest is Pasen, de gebeurtenissen die plaatsvonden op het aloude Pesachfeest. En ook dat krijgt bij Markus een heel eigen accent. Geen triomfantelijk slot, maar een ingetogen vertelling van een ongelofelijk, voor een mens verbijsterend verhaal. Toen – en om nu, in deze wereld en deze tijd, weerklank te vinden.

Andries Visser

Woensdag 5 maart 2025

Voorganger: Egbert Smit
Bijzonderheden: Aswoensdag
Thema: Een dubbele doop
Organist: Kees Steketee

Lezingen:

Toelichting:

Aswoensdag is de veertigste dag als je terugtelt vanaf Paaszondag, waarbij zondagen niet meetellen. Dan zijn er zes weken plus vier dagen ($6 \cdot 6 + 4$). Tel je die laatste 4 terug vanaf zondag, dan kom je uit op woensdag..... Veertig bezinningsdagen dus en aswoensdag is daarvan de eerste.

Dit jaar zullen wij in de veertigdagentijd elke zondag uit het Marcus evangelie lezen en op woensdag beginnen wij daarmee. Wij zullen horen over de ontmoeting van Johannes de Doper met Jezus en wat daarvan komt.

En in deze dienst kun je desgewenst een askruisje ontvangen en/of een steen uitkiezen. De symboliek van een en ander zal ik aan het begin van de dienst toelichten.

Diaconale collecte: – Stichting Warchild

Warchild zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen in oorlog. Ze worden geholpen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Warchild zorgt ervoor dat de kinderen leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren.

Zondag 9 maart 2025

Voorganger: Just van Es
Organist: Jan Smid
Bloemen: Roely van Leeuwen
Lezingen: Marcus 1: 1.

Toelichting:

Het opschrift van het evangelie van Marcus luidt: Begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Wat betekent dat allemaal? Valt dat deze zondag uit te leggen? “Nee, niet doen, niks uitleggen!” horen we het personage Jezus in het verhaal van Marcus steeds zeggen. Jezus zelf vertelt liever een verhaaltje. Dat doet Marcus ook als hij wil zeggen wie Jezus is. Verhalen over Jezus. En wat kan of moet de lezer daar allemaal mee. Daarover gaan we het hebben.

Diaconale collecte:

– **Kerk in Actie – Duurzame landbouw in Noord-Kameroen**
In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het veranderende klimaat, houtkap en slechte bodemgebruik mislukken oogsten. De Lutherse Broederkerk traint dorpsbewoners in duurzame landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen voorzien. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen.

Woensdag 12 maart 2025

Voorganger: Caroline Lemmens
Bijzonderheden: Biddag voor Gewas en Arbeid
Organist: Kees Steketee

Lezingen: Marcus 4: 26 – 34.

Toelichting:

Om 18:15 uur is er een maaltijd met elkaar en
Om 19:30 uur een korte dienst.

In het kader van deze ‘biddag’ met het oog op het nieuwe seizoen – op de velden, de boomgaarden en de akkers – lezen we een toepasselijk gedeelte uit het evangelie van Markus (dat dit jaar in de 40-dagen-tijd aan de beurt is). Om te kunnen oogsten moet je ‘zaad werpen op je akker’. En dan? Je slaapt, je staat op, je wacht ... en ja hoor, ‘het zaad komt op en groeit, zonder dat je zelf weet hoe’. Er is natuurlijk nog wel zorg nodig, maar ‘de grond brengt vanzelf vrucht voort’.

Diaconale collecte: – Stichting Zaadgoed

De biologische landbouw wil gezonde en smakelijke voeding produceren zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie. Daarvoor zijn rassen nodig die zijn aangepast aan de biologische teeltwijze. Biologische rassen met een brede weerstand tegen ziekten en plagen en een goed ontwikkeld wortelstelsel om voldoende voedingsstoffen uit de bodem of organische mest te halen. Om deze rassen te ontwikkelen is veel veredelingswerk nodig.

Zondag 16 maart 2025

Voorganger: Yvonne Hiemstra
Organist: Wim Dalmaijer
Bloemen: Martje Star

Toelichting:

Vandaag is het zondag 'reminiscere'. Deze naam is ontleend aan psalm 25, de introïtus voor deze tweede zondag van de 40 dagen tijd: gedenk uw barmhartigheden, uw liefde door de eeuwen heen.

De filosoof / theoloog John Caputo schrijft in zijn boek: 'Hopeloos hoopvol, belijdenissen van een postmoderne pelgrim' het volgende:

'In handen van de kerk is religie geworden tot een verzameling waarheden en dogma's. Maar de naam van God heeft niets te maken met dwang, almacht of onfeilbaarheid van heilige boeken. Geloof bewijst niets, laat staan dat zij iets verklaart. Geloof gaat over een existentiële levenshouding. God bestaat niet in de zin van bestaan: er is geen wezen, geen entiteit... er is alleen een roep, een stem in het duister'.

Vele mensen hebben op eigen wijze aan die roep en die stem gehoor gegeven. De weergaven hiervan vinden wij terug in die verzameling boeken die wij Bijbel noemen. De boeken van de Tenach en de christelijke toevoeging daarop (het nieuwe testament) bevatten getuigenissen van geloof. We doen deze teksten geen recht als we ze toetsen aan de norm van de historische of natuurkundige wetenschap. We mogen ze lezen als verbeelding, als een onthulling van iets dieps in het bestaan. Daarmee is evenwel niet gezegd dat de boeken historische grondslag zouden missen. Maar Bijbelse waarheid overstijgt alle grenzen van wat wij 'zeker menen te weten' en te 'kunnen bewijzen'. God is als een geheim, waarvan wij af en toe een glimp mogen opvangen.

Over dit geheim wordt in de Bijbel voortdurend een gesprek gevoerd. De stemmen van de verschillende Bijbelse schrijvers zijn niet altijd eensgezind, sterker nog: ze bevragen elkaar. De bijbel-lezer is niet alleen maar ontvanger van een boodschap, maar wordt deelnemer aan dit gesprek. Zo wordt het geheim wakker gekust. Dit samenspel tussen God en mens, loopt als een rode draad door de Bijbel. En hierbij stuiten we onvermijdelijk op de grenzen van onze menselijke vermogens. Durven wij ons toe te vertrouwen aan dát wat wij niet kunnen vatten of verklaren? Het is deze vraag die de verhalen van de roeping van Mozes en de verheerlijking op de berg willen illustreren.

Diaconale collecte:

– Vrienden van Straatpastoraat de Open Hof

De Open Hof concentreert zich op het straatpastoraat: de geestelijke begeleiding en ondersteuning van mensen die op straat leven of op straat hebben geleefd en daar nog altijd de gevolgen van ondervinden. Daarnaast organiseert de Open Hof een wekelijkse viering met dak- en thuisloze mensen op zondagavond in de kapel van “Spilsluizen”, gedragen door een team van vrijwilligers en voorgangers.

Zondag 23 maart 2025

Voorganger: Klaas Pieterman
Bijzonderheden: Grunneger Dainst
Organist/cantor Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen
M.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezingen: Exodus 6: 2 – 8 en Lucas 13: 1 – 9.

Toelichting:

Op deze zondag Oculi heft de psalmzanger de ogen omhoog naar God. Omgekeerd: ziet God mensen in hun lijden? ‘Het leed der mensheid laat mij vaak niet slapen.’

In het evangelie vertelt Lucas over afgebroken levens, ‘bloemen in de knop gebroken.’ In de gelijkenis van de vijgenboom die geen vrucht draagt, zegt de planter: ‘Hak hem om.’

Lucas vertelt over twee bijzondere voorvallen, over de slachtoffers van het meedogenloos optreden van Pilatus en de slachtoffers die omkwamen toen de toren van Siloam instortte. En de eeuwige vraag: hebben ze dat aan zichzelf te wijten.

Het oecumenisch leesrooster verbindt dit evangeliegedeelte met Exodus over het lijden van Gods volk in Egypte.

Ten slotte voert Lucas een heer op vol goede zorg en geduld.

Diaconale collecte: – Stichting Wilde Ganzen

Om wereldwijde armoede aan te pakken steunt Wilde Ganzen jaarlijks honderden kleinschalige projecten in tientallen landen met geld, advies en expertise. Projecten die vrouwen, kinderen en mensen met een beperking vooruit willen helpen, krijgen bij Wilde Ganzen extra aandacht.

Met speciale lesprogramma's traint Wilde Ganzen mensen om zelf aan de slag te gaan en ook geld op te halen in hun eigen land.

Zondag 30 maart 2025

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Thema:	Het tweede teken van de broden
Organist:	Jan Smid
Bloemen:	Martje Star
Lezingen:	Marcus 8: 1 – 21.

Toelichting: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’ vraagt Jezus in deze tekst aan zijn leerlingen. En eerlijk gezegd voel ik me meteen aangesproken door die wat geërgerde vraag van hem, want ik begrijp het ook niet. Er gebeurt van alles in dit verhaal, dat lijkt te cirkelen om brood, waarvan er eerst te weinig is en dan toch weer meer dan genoeg. Er zijn ontmoetingen met de fari-zeëën die een teken uit de hemel willen, er wordt met boten heen en weer gevaren, en dan gaat het opnieuw over brood. En dan volgt dus die vraag van Jezus: snappen jullie het nu nog niet? Ze maken samen dezelfde gebeurtenissen mee, Jezus en zijn leerlingen, maar het lijkt of ze in gescheiden werelden leven. Een andere taal spreken.

Als het toen al zo moeilijk was om elkaar te verstaan verwacht ik niet dat wij er tweeduizend jaar later wel zomaar uitkomen. Misschien moeten we er eerst maar eens bij stilstaan wat een wonder het is als je elkaar zo nu en dan wél begrijpt.

Diaconale collecte:

– Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Colombia

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld.

Een stichting heeft in een achterstandswijk een centrum opgericht waar kinderen en jongeren in een veilige omgeving terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Ze leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw en ieder jaar kunnen ook 45 jongeren hier een koksopleiding volgen. De kinderen leren hun rechten kennen en worden weerbaar gemaakt tegen geweld. De medewerkers onderhouden contacten met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.

Zondag 6 april 2025

Voorganger: Lineke Buijs
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen

Lezingen: Marcus 10: 46 - 52

Toelichting:

Als Jezus zijn laatste gang naar Jeruzalem maakt, zit er aan de kant van de weg een blinde bedelaar. Hij begint te schreeuwen als Jezus eraan komt. Hij schreeuwt zo hard dat het de oren stoort 'van velen', zoals er dan bij vermeld staat.

We staan op deze zondag stil bij de ontmoeting van de blinde met Jezus, die voorafgaat aan de intocht in Jeruzalem.

Hoe blind is die blinde?

Wat heeft hij gezien? Gehoord?

Hoe werkt dat in een mens, met zien en horen?

Diaconale collecte: Artsen zonder Grenzen

Wanneer gewapende groepen zich terugtrekken of de aarde stopt met schudden, verdwijnt een conflict of ramp vaak uit het nieuws. Terwijl dan de lange weg naar herstel begint, want waar kun je terecht als ziekenhuizen in puin liggen of als medisch personeel is omgekomen of op de vlucht geslagen.

De medische teams van Artsen zonder Grenzen verlenen wereldwijd noodhulp met eigen teams, indien nodig via mobiele klinieken. De onpartijdige teams en hun bevindingen zijn een betrouwbare bron voor journalisten en de politiek wanneer ze misstanden tegenkomen..

Zondag 13 april 2025

Voorganger: Andries Visser
Bijzonderheden: Palmпасen
Organist/cantor Kees Steketee
Bloemen: Martje Star
M.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezingen: Marcus 11: 1 – 11.

Toelichting:

Op Palmzondag is de lezing natuurlijk die over de intocht op het veulen van een ezel, waarop nog nooit een mens gezeten had. Het is een wonderlijk verhaal. Hoe kan het dat je de ene week met ‘Hosanna’ wordt begroet, en de week erop in ongenade bent gevallen en wordt gekruisigd? Het 11-de vers geeft al iets van de spanning weer: in Jeruzalem komend gaat Jezus naar de tempel en hij neemt er ‘alles in ogenschouw’ (NBV). Nadat hij alles daar in de tempel ‘rondom overzien had’ (NBG) vertrok hij toen het al laat was naar Bethanië.

Diaconale collecte: – Stichting INLIA

INLIA bevordert de rechtvaardigheid in de samenleving door zich in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen. Zij doet dat o.a. door

- * het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele asielzoekers in nood
- * het actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten
- * het terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers
- * een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.

De collecte voor deze zondag is bestemd voor de afdeling Groningen van INLIA.

Paasproject.

– Noodhulp Rode Kruis

De missie van het Rode Kruis is het voorkomen en beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. De bijzondere aandacht van het Rode Kruis gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.

Witte Donderdag: 17 april 19:30 uur

Voorganger: Egbert Smit
Bijzonderheden: delen van Brood en Wijn
Organist/cantor: Kees Steketee
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij
Bloemen: Roely van Leeuwen

dienst van de gaven: Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

Goede Vrijdag: 18 april 19:30 uur

Voorganger: Barbara de Beaufort
Organist/cantor: Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

dienst van de gaven: Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

Stille Zaterdag: 19 april 21:30 uur

Voorganger: Just van Es
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen
m.m.v.: Gera van der Hoek

dienst van de gaven: Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

Paaszondag: 20 april 09:30 uur

Voorganger: Caroline Lemmens
Organist/cantor: Kees Steketee
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij
Bloemen: Martje Star

dienst van de gaven: Stichting Wilde Ganzen

1^e Paasdag, 20 april 2025

Voorganger: Caroline Lemmens
Thema: Pasen volgens de evangelist Marcus
Organist/cantor Kees Steketee
Bloemen: Martje Star
M.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezingen: Marcus 16: 1 – 8.

Toelichting:

Marcus heeft een bijzonder slot aan zijn evangelie. Drie vrouwen vinden op Paasochtend heel vroeg, net na zonsopgang het graf van Jezus open, want de grote steen die het afsloot was weggerold. In het graf zit een jongeman in stralend witte kleren, die de vrouwen opdraagt om aan Petrus en de andere leerlingen te vertellen, dat ze naar Galilea moeten gaan om daar Jezus te vinden. Dit lijkt nog wel een beetje op hoe het verhaal van Paasochtend in de andere evangeliën verteld wordt, maar in dit evangelie van Marcus houdt het verhaal hier op. Want de vrouwen zijn zo geschrokken en bang, dat ze niemand iets vertellen. Als dat werkelijk zo is gegaan, hoe kunnen wij het verhaal dan kennen? Marcus heeft zijn slot scene ongetwijfeld goed doordacht. Het is bovendien geen geschiedenis verhaal dat precies zo gebeurd is. Er zitten sleutels in het evangelie, die ons kunnen helpen om te begrijpen wat Marcus met dit unieke slot bedoelde.

Vrolijk Pasen!

Diaconale collecte: – Kerk in Actie – Noodhulp Oekraïne
Verwoeste huizen, een ontworpen infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De oorlog gooit het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's..

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd.
U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is: NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.
Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.