

Johannes de Doperkerk Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Geloofsbelijdenis(sen)



26 januari t/m 9 februari

Voor 2025 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Epifanie
- Serie 02 Geloofsbelijdenis(sen)**
- Serie 03 Opgang en opgangspsalmen
- Serie 04 Marcusevangelie
Aswoensdag
Biddag voor gewas en arbeid
Palmpasen
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
1^e Paasdag
- Serie 05 Geld, goud en zilver
- Serie 06 Vriendschap
Hemelvaartsdag
1^e Pinksterdag
- Serie 07 Abrahamverhalen Trinitatis
- Serie 08 Zomerperiode
- Serie 09 Schuld – verzoening, vergeving
- Serie 10 Brief van Jakobus
Reformatiezondag
- Serie 11 Eliaverhalen, Allerzielen
Dankdag voor gewas en arbeid
Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Vrouwelijke voorlopers
Kerstavond
1^e Kerstdag

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

- 26 – 01 Just van Es**
- 02 - 02 Anja Diesemer**
- 09 - 02 Barbara de Beaufort**

Toelichting op het themablok: “Geloofsbelijdenis”

Dit jaar, 2025, wordt in allerlei kerkelijke organisaties herdacht dat de Geloofsbelijdenis van Nicea 1700 jaar bestaat. Wij doen dat met drie diensten onder het thema “Geloofsbelijdenis”. Daarbij besteden we zowel aandacht aan wat in die belijdenis ter sprake komt, als aan de vraag wat eigenlijk een geloofsbelijdenis is.

Zondag 26 januari 2025

Voorganger: Just van Es
Organist: Jan Smid
Bloemen: Roely van Leeuwen

Lezingen: Exodus 3: 13 - 15 en Matteus 7: 21 - 27

Toelichting:

Bij het woord belijdenis wordt vaak gedacht aan een geschrift waarin bondig de kern van het Christelijk geloof wordt weergegeven. Maar in deze dienst gaan we ons eerst bezinnen op de twee woorden waaruit “geloofsbelijdenis” is samengesteld: “geloof” en “belijden”. Wat is het wat we belijden als we ons geloof belijden en wat doen we dan?

Diaconale collecte:

Kledingbanken Eemsdelta en Het Hogeland

Beide kledingbanken zijn onderdeel van de Stichting Kledingbanken Maxima provincie Groningen. Deze stichting werkt samen met de betreffende gemeenten en de provincie Groningen aan de vaak uitzichtloze situatie van uitkeringsgerechtigden door gratis kleding te verstrekken. De kledingbanken zijn ook een ontmoetingsplek met een koffietafel en er wordt informatie verstrekt over de verschillende regelingen die gemeenten hebben voor inwoners met een laag inkomen. Bij Maxima worden alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers.

Zondag 2 februari 2025

Voorganger: Anja Diesemer
Bijzonderheden: delen van Brood en Wijn
Thema: Geloof
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star

Lezingen: Marcus 9: 14 – 29

Toelichting:

Eén van de mooiste geloofsbelijdenissen die ik ken staat in het Marcus-evangelie. Hij komt voor in een verhaal over een wanhopige vader met een doodzieke zoon, die bij Jezus komt om hulp. Er ontwikkelt zich dan een gesprek tussen Jezus en die vader over geloof. En aan het slot daarvan schreeuwt die vader naar Jezus: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!” Ik denk dat velen van ons zich in deze paradoxale belijdenis zullen herkennen. Geloven: wat is dat eigenlijk? En wat bedoelt Jezus met dat zinnenetje: “Alles is mogelijk voor wie gelooft.” Oh ja??

Diaconale collecte:

Kerk in Actie – Ethiopië klimaatverandering

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van akkerbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je daarnaast een ander bedrijf kunt opzetten voor extra inkomsten.

Zondag 9 februari 2025

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Thema:	Laatste Oordeel
Organist	Kees Steketee
Bloemen:	Roely van Leeuwen

Toelichting:

‘...Zittende ter rechterhand Gods, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.’

De ouderen onder ons herinneren zich wellicht deze zin uit de geloofsbelijdenis van Nicea. Zo werd hij in het verleden hardop voorgelezen en meegezegd in talloze kerken.

Maar waar komt dat idee van een Laatste Oordeel nu eigenlijk vandaan? En wat heeft het betekend voor de mensen die erin geloofden?

Een begin van een mogelijk antwoord op deze vraag vinden we in onze eigen kerk. Als je bij het binnenkomen in het schip ter hoogte van de eerste banken omhoog kijkt, zie je plafondschilderingen met daarop het Laatste Oordeel. Rechts de hellemuil met de verdoemden, links het nieuwe Jeruzalem met degenen die meer geluk hadden. En in het midden rechter Christus, met lelietak en zwaard. Over deze schildering gaan we het zeker hebben, want daarin is recent iets interessants ontdekt.

Maar ook over de vraag wat we nu aanmoeten met dat hele idee, dat voor zoveel mensen zoveel angst en dreiging heeft betekend.

Diaconale collecte: Stichting Muziek aan bed

Muziek aan bed (voor zieke kinderen en volwassenen in ziekenhuizen) en Muziek aan tafel (voor instellingen waar mensen verblijven met een vorm van dementie) zijn de twee grote projecten van de stichting. Livemuziek activeert, brengt vrolijkheid of geeft juist rust.

De twee cellisten die op één cello spelen, verzorgen korte optredens op meer dan 30 locaties waaronder het Beatrix Kinderziekenhuis, het Martini Ziekenhuis en het UMCG.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd.
U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is: NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.
Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.