

ohannes de Doperkerk Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Epifanie



Simeon met het kind Jezus in de tempel –
Hendrick Bloemaert (1609 – 1666).

5 januari t/m 19 januari

Voor 2025 zijn de volgende series gekozen:

Serie 01 Epifanie

Serie 02 Geloofsbelijdenis(sen)

Serie 03 Opgang en opgangspsalmen

Serie 04 Marcusevangelie

Aswoensdag

Biddag voor gewas en arbeid

Palmpasen

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

1^e Paasdag

Serie 05 Geld, goud en zilver

Serie 06 Vriendschap

Hemelvaartsdag

1^e Pinksterdag

Serie 07 Abrahamverhalen Trinitatis

Serie 08 Zomerperiode

Serie 09 Schuld – verzoening, vergeving

Serie 10 Brief van Jakobus

Reformatiezondag

Serie 11 Eliaverhalen, Allerzielen

Dankdag voor gewas en arbeid

Eeuwigheidszondag

Serie 12 Vrouwelijke voorlopers

Kerstavond

1^e Kerstdag

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

05 – 01 Barbara de Beaufort

12 - 01 Andries Visser

19 - 01 Gertine Blom

Toelichting op het themablok: Epifanie.

Een kleine serie van drie zondagen, over het begrip ‘epifanie’ (wat je zou kunnen vertalen als ‘verschijning’, ‘manifestatie’ of ‘openbaring’).

Maar wat is het ook alweer precies?

Binnen het christendom wordt in eerste instantie bedoeld: de zondag waarop het feest van de komst van de wijzen uit het oosten wordt gevierd.

In tweede instantie kun je denken aan de momenten aan het begin van Jezus’ leven, waarop de mensen om hem heen ineens ‘iets van God’ in hem zien. Dus: de oude Simeon en Hanna, die hem in de tempel herkennen als de langverwachte messias. De twaalfjarige Jezus, die in Jeruzalem achterblijft en de schriftgeleerden weet te verwonderen door zijn wijsheid. De doop van Jezus in de Jordaan, waarbij God hem als zoon erkent. Misschien ook nog het eerste wonder van Jezus, op de bruiloft in Kana.

Als je het nog breder trekt kom je bij de definitie die wikipedia geeft: *‘Een literaire term die voortgekomen is uit het religieuze begrip [‘epifanie’](#). Het is een equivalent van ‘plotselinge, verwarrende openbaring’. De betekenis is iets als: een zich aan de ratio onttrekende, plotselinge, kortdurende, diep inwerkende ervaring waarin een zintuiglijk waarneembaar element in de gewone, alledaagse werkelijkheid een niet binnen een gangbaar kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat.’*

Een hele mondvul. Maar geef er ook maar eens woorden aan, als zoiets je overkomt.

Hanteer je deze ruime definitie, dan valt een aanzienlijk deel van de Bijbelverhalen onder het begrip ‘epifanie’.

En dat is mooi om over na te denken. Wanneer hebben mensen, hebben wij, het gevoel of de ervaring dat aarde en hemel elkaar even raken? Dat datgene wat gewoon leek het even niet meer is, en ons voorgoed veranderd achterlaat?

Barbara de Beaufort

Zondag 5 januari 2025

Voorganger: Barbara de Beaufort
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn
Thema: Epifanie
Organist/cantor: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star en Roely van Leeuwen
m.m.v.: Kwartet
uit de Johannes de Dopercantorij

Lezingen: Exodus 1: 12 – 23 en Matteus 2: 7 – 23.

Toelichting:

Wat een begin van het nieuwe jaar. Het verhaal van de vlucht van Jozef, Maria en hun kleine jongetje naar Egypte, vanwege de kindermoord in Bethlehem.

En het verhaal van de kleine Mozes, die maar net op tijd aan iets soortgelijks ontsnapte.

Weet de kerk niet iets leukers, vrolijkers, opbeurenders om elkaar gelukkig nieuwjaar mee te wensen? Jawel, vast wel.

Maar dit staat ook in de bijbel. En wel aan het begin van Jezus' prille leventje, vlak na de engelen, de herders, de ster en de wijzen uit het oosten.

En ook aan het begin van Mozes' leven. Die andere bevrijder van Israël.

Dan moet het maar. Dan moeten wij als gemeente maar dapper zijn en ook deze geschiedenissen lezen en ons erover buigen.

En ons afvragen: waar, in deze verschrikkingen, merken wij nog iets van God.

Waarin zit voor ons misschien de 'epifanie': de manifestatie, de verschijning van het heilige, in de soms barre werkelijkheid? De troost en bemoediging van God, waarmee we verder kunnen?

Diaconale collecte: Artsen zonder grenzen.

Mensen die getroffen worden door natuurrampen, ziekte-uitbraken of conflicten kunnen bij Artsen zonder Grenzen terecht voor medische zorg. Met ruim 65.000 hulpverleners in meer dan 70 landen biedt Artsen Zonder Grenzen hulp aan iedereen die dat nodig heeft, sluit daarbij niemand uit en kiest geen partij in conflicten.

Zondag 12 januari 2025

Voorganger: Andries Visser
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen

Lezingen: Lukas 2: 22 - 39

Toelichting:

Op de laatste zondag van Advent lazen we ook een gedeelte van deze verzen uit het evangelie van Lukas. Toen hebben we het gehad over de oude Simeon, ‘de knecht van de Heer’, die vol verwachting in de tempel kwam en daar ‘het kind’ in zijn armen nam. Daar stond nog iemand bij, een indrukwekkende oude vrouw. Over haar, Hanna (vroeger schreven ze Anna), heb ik toen aangekondigd het te willen hebben op deze zondag waarin we als thema ‘epifanie’ hebben.

Wat dat woord epifanie betreft, daarmee is het wonderlijk gesteld. Het betekent zoiets als ‘verschijning’, en het is kerkelijk al sinds oude tijden verbonden met het verhaal van de wijzen uit het oosten. Opvallend is wel dat het woord zelf eigenlijk voornamelijk in de pastorale brieven van Paulus voorkomt, en daar heeft het altijd te maken met de verschijning van Jezus – zijn eerste komst en zijn tweede worden daar beide benoemd als ‘de verschijning van de Heer’.

Aan het begin van de eerste verschijning is daar ons verhaal van de oude Hanna, die ‘onafgebroken’ in de tempel was – zij was daar altijd. Zij wordt – heel opvallend – ‘profetes’ genoemd. Daarbij, en bij haar leven en haar manier van verwachten van de verschijning, willen we op deze zondag stilstaan.

Diaconale collecte: Sheltersuit Foundation

Sheltersuit Foundation kan geen einde maken aan de dakloosheid van miljoenen mensen wereldwijd, maar biedt bescherming aan mensen die buiten moeten slapen door het uitdelen van sheltersuits: jassen die water- en winddicht zijn, gemakkelijk gevormd kunnen worden tot een slaapzak, voorzien van een grote capuchon, sjaal en grote zakken. De sheltersuits worden gemaakt van gerecyclede restmaterialen en geproduceerd door voormalige vluchtelingen en daklozen die daarmee de kans krijgen om de armoede te overwinnen.

Zondag 19 januari 2025

Voorganger: Gertine Blom
Organist Kees Steketee
Bloemen: Martje Star

Lezingen: Lukas 3: 1 - 17

Toelichting:

Een epifanisch moment, een ‘plotselinge, verwarrende openbaring’. Voor de wijzen was het een ster die hen in beweging bracht. Voor mij hebben momenten waarop ik plots iets van Boven zie vaak te maken met ontmoetingen, met mensen. Mensen die me een andere kant op wijzen.

In de Bijbel vertegenwoordigen profeten die verwarrende stem van God. Ze zwemmen vaak tegen de stroom in, zijn dwarsliggers die niet zeggen wat de mensen graag willen horen. Achteraf krijgen ze dan gelijk, maar op het moment zelf kunnen de meeste mensen hen wel schieten... Dat laatste gebeurde vrij letterlijk trouwens ook met Johannes de Doper, waar we vandaag over lezen. Hij schuwt de harde woorden niet, en de heersende macht zal hem later de mond snoeren.

Vandaag horen we naast de Bijbelse profeten ook iets over hedendaagse profeten. Zijn ze er nog? En heb jij er ook weleens een ontmoet? Wat had die jou te zeggen?

Diaconale collecte: . Stichting Help Afrika

De stichting Help Afrika, opgericht in Noord Groningen, levert een bijdrage aan het structureel verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in Afrika op een duurzame en verantwoorde manier.

De stichting heeft verschillende projecten in Kenia die zich richten op huisvesting, medische en maatschappelijke zorg en onderwijs. Eén van de projecten is een medische kliniek in het dorpje Marigat en van daaruit worden ook in de omgeving medische spreekuren verzorgd

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd.
U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is: NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.
Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.