

Johannes de Doperkerk Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Jesaja



Jesaja onder goddelijke inspiratie – Marc Chagall

1 december t/m 29 december 2024
Kerstnacht
Kerstmorgen
Laatste zondag van het jaar

Voor 2024 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Korintiërs
- Serie 02 Verwachting
- Serie 03 Lucas
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmpasen
 - Paascyclus
 - 1^e Paasdag
- Serie 04 Apocriefen
- Serie 05 Afscheid
 - Hemelvaartsdag
 - 1^e Pinksterdag
- Serie 06 Poëtische teksten
- Serie 07 Vakantie – vrije tijd
- Serie 08 Zomerperiode
- Serie 09 Richteren
- Serie 10 Vluchten - vluchteling
 - Reformatiezondag
- Serie 11 Psalmen
 - Dankdag voor Gewas en Arbeid
 - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Jesaja
 - Kerstavond
 - 1^e Kerstdag
 - Laatste zondag van het jaar

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

- | | | | |
|-------|----------------------|-------|----------------------|
| 01-12 | Yvonne Hiemstra | 24-12 | Enkele gemeenteleden |
| 08-12 | ds. Lieuwe Giethoorn | 25-12 | Egbert Smit |
| 14-12 | Barbara de Beaufort | 29-12 | Janita van Bruggen |
| 22-12 | Andries Visser | | |

Toelichting op het themablok: Jesaja

Jesaja. Een klassieke profeet, zo tegen de kerst. Bijna altijd worden er wel woorden van hem gelezen in de adventstijd, op kerstavond of kerstmorgen.

Jesaja is een profeet die je hart sneller laat kloppen. Soms van vreugde, soms van ontzetting. Wat een eindeloze woordenstroom, het ene poëtische beeld tuimelt over het andere. Straf en wraak, geweld en vernietiging, afgewisseld met tere, ontroerende beelden zoals het rijsje dat opkomt uit de omgehouden tronk van Israël, en het lam dat argeloos bij de leeuw ligt.

Jesaja bespeelt de lezer zoals een klaviertijger de vleugel. Geen noot blijft ongebruikt, en de toehoorder blijft lichtelijk ademloos achter.

Terugkerend thema is de ontrouw van Israël, de woede en het verdriet daarover bij God, en zijn pogingen om de relatie te herstellen, hetzij door straf, hetzij door verzoening. Wat een passie, wat een emotie. Het hele boek Jesaja achter elkaar uitlezen lukt mij niet, daarvoor is het te veel van alles. Maar wat staan er onvergetelijke, troostende, fascinerende passages in. We hopen in deze adventsperiode enkele daarvan, die ons bijzonder troffen, met u te delen in de diensten.

Barbara de Beaufort.

Zondag 1 december 2024

Voorganger: Yvonne Hiemstra
Bijzonderheden: 1^e zondag van Advent
Thema: ‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen.’
Organist/cantor: Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezingen: Jesaja 2: 1 - 5

Toelichting:

“Graf te Blauwhuis”, voor buurvrouw H., te G.

Hij rende weg, maar ontkwam niet,
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.
Een strijdbaar opschrift roept van alles,
maar uit een bruin geëmailleerd portret
kijkt een bedrukt en stil gezicht.
Een kind nog. Dag lieve jongen.

Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,

Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?

Gerard Reve (1923-2006)

Uit: Nader tot u

Vandaag de eerste dienst van het themablok Jesaja, die geschaard wordt onder de Grote Profeten. Deze eerste advent is zondag Ad te levavi animam meam, 'Tot u heb ik mijn ziel opgeheven', naar de eerste verzen van psalm 25. Dit Schriftwoord moedigt ons aan om onze harten hoog te houden, opdat wij beseffen van wie we het mogen verwachten: van de God die redding zal brengen.

We zetten dan ook in met een krachtig toekomstvisioen uit Jesaja 2 dat typerend is voor de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek. Al duizenden jaren verwachten mensen het heil van de God die zegt Bevrijder te zijn. Gerard Reve stelt echter de indringende vraag of daar eigenlijk nog wel wat van terecht komt. Jesaja verkondigde het toekomstige heil in een heilloze tijd. De Eeuwige zal Sion redden en ons de Gezalfde, de nieuwe David, schenken. Maar die heilsdaad laat onverlet dat de mens moet beseffen dat hij zélf de oorzaak is van het onheil dat over de wereld is gekomen. Dus aan wie wordt de vraag of het nog wat wordt met dat Koninkrijk eigenlijk gesteld? Het is deze spanning die het leven en het werk van de profeet Jesaja zowel fascinerend als complex maken.

Diaconale collecte: Stichting De Leeuw Kyiv

Nederlandse ondernemers die door de oorlog Oekraïne hebben moeten verlaten, hebben hun krachten gebundeld in de Stichting De Leeuw Kyiv. Door meer dan twintig jaar ervaring in Oekraïne hebben deze ondernemers een groot netwerk met betrouwbare contacten tot diep in dit land.

De Leeuw Kyiv heeft zelf de controle van inzameling tot distributie: directe lijnen, efficiënt en kosteneffectief want alles werkt op basis van vrijwilligheid.

In de provincie Groningen verzamelt een aantal vrijwilligers in Hellingum o.a. aggregaten als noodstroomvoorziening ter vervanging van door Rusland vernietigde voorzieningen.

Zondag 8 december 2024

Voorganger: ds. Lieuwe Giethoorn
Bijzonderheden: 2^e Zondag van Advent
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star

Lezingen: Jesaja 40 vers 1-5, Romeinen 15 vers 4-6,
Johannes I vers 6-9; 19 t/m 28

Toelichting:

Op deze tweede zondag van Advent klinken bekende woorden uit de Jesaja profetie die we volgens de aloude Adventstraditie niet mogen missen: 'Troost, troost mijn volk, zegt jullie God!', Jesaja 40 vers 1.

Daarmee maken we een grote sprong, niet alleen in het Jesajaboek zelf, maar ook in de tijd die het boek Jesaja overziet. In hoofdstuk 40 begint, naar we aannemen, het tweede grote deel van het Jesajaboek, dat geschreven is in de laatste jaren van de Babylonische ballingschap. Het einde daarvan lijkt in zicht te komen. Er gloort licht aan het einde van de donkere tunnel van de ballingen. Er komt een profeet aan het woord uit de school van Jesaja die de tijd van Godswege duidt en de ballingen moed inspreekt.

Dat is goed gevonden van de leesroostermakers van de kerk aan het begin van de Middeleeuwen. Want toen is de Kerk begonnen met het vieren van Advent, een periode die aanvankelijk wel zes weken duurde en doorliep tot in het nieuwe jaar. Willem Barnard ziet Advent dan ook liever als een verbinding, een overgangstijd, tussen de zondagen van de herfst en die van Epifanië, dan als een voorbereiding op het Midwinterfeest dat Kerstmis werd. Hij schrijft: 'Advent is van oorsprong een zinnebeeld van het komende rijk, van de wending ten goede, in de herfstweken verwacht en voorbereid.' We beginnen met Advent dus niet van voren af aan, maar we gaan verder, Gods toekomst tegemoet. En in Advent (inclusief Kerst) verzamelen we daartoe moed en vertrouwen.

En uitgerekend dat kunnen wij in onze tijd goed gebruiken.

Een andere onmisbare gids in de Advent is Johannes de Doper, de laatste van de profeten. Eigenlijk is hij het die begonnen is met de woorden van Jesaja 40 nieuw leven in te blazen, als heraut van het komende Koninkrijk en zijn Koning. Wat kunnen wij van hem leren?

Psalm 80, de intredepsalm van Advent 2, zet ons in de juiste Adventsattitude, met haar terugkerende refrein: Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, doe ons opstaan en help ons weer!

Diaconale collecte: Kerk in Actie – Ghana Sheaboerinnen

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst te leven. Boerinnen in het noorden van Ghana verkopen de bonen van Sheabomen en verwerken een deel tot sheaboter. Ieder jaar leren zo'n 15.000 vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen. Door samenwerking krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder.

Zondag 15 december 2024

Voorganger: Barbara de Beaufort
Bijzonderheden: 3^e Zondag van Advent
Organist: Rudi Diekstra
Bloemen: Roely van Leeuwen

Lezingen: Jesaja 34: 9-17 en Marcus 1: 12-13

Toelichting:

Bladerend door Jesaja trof me deze passage, waarin wilde dieren de ruïnes van het veroordeelde en gestrafte Edom overnemen als plaats om te wonen. Wat lezen we zo'n opsomming van zeldzame diersoorten – de dwergooruil, het stekelvarken, de pijlslang – nu anders dan toen. Destijds een teken van Gods misnoegen, nu zijn we blij als er ergens weer wilde dieren komen. Tot mijn verrassing dook tussen die dieren ineens de naam van Lilith op. De enige plek in de bijbel waar zij genoemd wordt. Zij zoekt rust in dat verwilderde oord. Wie was zij? En waarom duikt ze juist in deze passage op? Bij nader onderzoek kwam er een heel verhaal rond deze Lilith tevoorschijn, dat zult u zeker horen.

Ook lezen we (in Marcus) een andere passage die gaat over een woestenijs. Maar dit keer is het Jezus, die daar vrijwillig heen gaat, en blijkbaar geen last heeft van de wilde dieren om hem heen.

Genoeg stof tot nadenken op deze adventszondag.

Diaconale collecte: . Edukans

Edukans zet zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs voor kinderen en jongeren in landen als Ethiopië, Oeganda, Malawi en Kenia. Onderwijs dat ze de vaardigheden bijbrengt om mee te doen in een snel veranderende wereld. Van leren lezen en schrijven tot sociale en digitale vaardigheden.

Edukans ondersteunt leraren zodat zij met hun pedagogische vaardigheden leerlingen kunnen helpen om hun zelfvertrouwen te ontwikkelen en zich gezien en gehoord te voelen. Edukans doet dit samen met lokale overheden en onderwijsorganisaties.

Zondag 22 december 2024

Voorganger: Andries Visser
Bijzonderheden: 4^e Zondag van Advent
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star

Lezingen: Jesaja 49, 1-7 en Lukas 2, 25-35

Toelichting:

De laatste zondag voor de Kerst lezen we over 'de knecht van de Heer', een heel beladen term, die tientallen keren voorkomt in de 'tweede Jesaja', zoals de hoofdstukken 40-55 van dat boek wel genoemd worden. In de paar verzen die we lezen uit Jesaja 49 komt het woord 'knecht' wel drie keer voor. Wie is die knecht van de Heer? Is hij (of zij?) het volk Israël, is hij de profeet zelf, of is hij misschien de komende op wie we in deze dagen van advent wachten? In ieder geval treffen we in de tekst uit Lukas ook een knecht van de Heer – en heel dicht bij hem in de buurt zijn er nog twee: een vrouw en een kind. Genoeg om ons te laten verrassen.

Diaconale collecte: Stichting De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid organiseert elke week ruim honderd workshops op asielzoekerscentra door het hele land. Met kunstworkshops en creatieve activiteiten zorgt de Vrolijkheid voor een positieve uitlaatklep voor jonge azc-bewoners en investeert daarmee in hun ontwikkeling, veerkracht en welzijn.

Kerstavond 24 december 2024

Organisatie: Enkele gemeenteleden
Organist/cantor: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star en Roely van Leeuwen
M.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezing: Lucas 2: 1 – 20

Toelichting:

We gaan op deze avond veel zingen. Het kerstevangelie wordt gelezen uit Lucas en de cantorij zal o.a. een drieluik zingen over Maria, de herbergier en wij. Er wordt een verhaal verteld. Na afloop van de dienst zingen we 'Ere zij God' en bij het huiswaarts keren wordt het licht uitgedeeld.

Diaconale collecte:

Kerk in Actie – Kinderen in de knel in Oekraïne

Iedere dag luchtalarmen, telkens weer naar de schuilkamer vluchten, bang zijn dat er een raket op je huis valt, dreigende honger. Voor miljoenen kinderen in Oekraïne is dit de realiteit. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken, kan Kerk in Actie kerkelijke centra helpen met het inrichten van speelplekken waar ook psychosociale begeleiding gegeven wordt. Daarnaast ontvangen Oekraïense gezinnen voedsel- en zadenpakketten.

1^e Kerstdag 25 december 2024

Voorganger: Egbert Smit
Organist/cantor: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star en Roely van Leeuwen
M.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezing: Jesaja 65: 1-2: gelezen.
Handelingen 17: 22-28
gezongen door gemeente.
Johannes 1: 1 – 5, 14, 17 – 18
gezongen door cantorij.

Toelichting:

De traditionele lezing uit het begin van het Johannesevangelie gaat in op de betekenis van Jezus. De kernverzen uit dit openingshoofdstuk zijn door Kees op muziek gezet en zullen door de cantorij worden gezongen. Vanaf vers 22 van hoofdstuk 17 vertelt de schrijver van het boek Handelingen over een toespraak die Paulus houdt op een plein in Athene. Hij maakt zijn toehoorders duidelijk dat Jezus een diepgaande openbaring is van de ene God, de god van Israël. In zijn leven, sterven en opstanding wordt duidelijk wat het karakter van deze ene God is en wat hij van mensen verwacht. De theoloog en tekstdichter Ad den Besten heeft van deze toespraak een gedicht gemaakt en Wim Mennes heeft dat op muziek gezet. In het liedboek voor de kerken was dit lied al te vinden onder nummer 86 in de afdeling bijbelliederen, nu staat het ook in het nieuwe liedboek onder nummer 825 in de afdeling levensreis. Het is een heel lang lied, te lang om in zijn geheel te zingen. Maar ook hier zijn de kernverzen die door ons tot klinken zullen worden gebracht.

Natuurlijk zijn hierboven genoemde Bijbelteksten zeer verkondigend van aard. Als tegenhanger lezen wij twee verzen uit Jesaja. Hierin reageert Adonai op Jesaja's verwijt dat Hij niet reageert op de verwoesting van Jeruzalem die de aanloop vormde van de Babylonische ballingschap. De komst van Jezus in ons bestaan kan wellicht ook worden begrepen als Gods antwoord op de ellende die die zovelen ook nu te verduren hebben.

Diaconale collecte:

Kerk in Actie – Kinderen in de knel in Oekraïne

Iedere dag luchtalarmen, telkens weer naar de schuilkamer vluchten, bang zijn dat er een raket op je huis valt, dreigende honger. Voor miljoenen kinderen in Oekraïne is dit de realiteit. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken, kan Kerk in Actie kerkelijke centra helpen met het inrichten van speelplekken waar ook psychosociale begeleiding gegeven wordt. Daarnaast ontvangen Oekraïense gezinnen voedsel- en zadenpakketten.

Zondag 29 december 2024

Voorganger:	Janita van Bruggen
Bijzonderheden:	-
Thema:	De bomen mogen stevig staan, maar mensen moeten verder gaan.
Organist:	Jan Smid
Bloemen:	Martje Star en Roely van Leeuwen
M.m.v.:	-

Lezing:

Toelichting:

De laatste zondag van 2024...

Ik word er vaak wat melancholisch van en voel behoefte aan bezinning.
Terugblikken, nog even aandacht geven aan wat belangrijk was.

Misschien ook wat loslaten...

Een voorzichtige vooruitblik op een nieuw jaar? Of toch juist nog even niet.
Waar de kerstboom in deze tijd onze uiterlijke wereld domineert, gaan we
vanochtend voor onze innerlijke wereld te rade bij de zeven bomen uit Je-
saja 41:19. Ze worden door God geplant in de woestijn en op dorre vlakten.
Omdat Hij de dorstigen -die tevergeefs op zoek zijn naar water- hoort en
zal ze niet verlaten.

Waarom juist deze bomen? Wat hebben ze met elkaar gemeen, waarin ver-
schillen ze?

Kunnen we iets van ze leren over hoe wij als mensen verder kunnen gaan...?

Diaconale collecte: Rode Kruis Noodhulp Soedan

Op 27 november jl. las de diaconie in "Trouw": "In Soedan is de grootste hu-
manitaire crisis ter wereld, maar hoe groot weet niemand. Officieel zijn er
in Soedan al tienduizenden doden gevallen door geweld en sterven er elke
dag honderd mensen door honger. Maar in werkelijkheid ligt het dodental
veel hoger, zeggen experts. Dat de grootste humanitaire crisis ter wereld
blijft voortduren, krijgt weinig aandacht. De Soedanezen voelen zich verge-
ten".

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:
NL76 RABO 0342 2596 95,

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.