

Johannes de Doperkerk Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Psalmen



3 november t/m 24 november 2024
Dankdag voor gewas en arbeid
en Eeuwigheidszondag

Voor 2024 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Korintiërs
- Serie 02 Verwachting
- Serie 03 Lucas
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmpasen
 - Paascyclus
 - 1^e Paasdag
- Serie 04 Apocriefen
- Serie 05 Afscheid
 - Hemelvaartsdag
 - 1^e Pinksterdag
- Serie 06 Poëtische teksten
- Serie 07 Vakantie – vrije tijd
- Serie 08 Zomerperiode
- Serie 09 Richteren
- Serie 10 Vluchten - vluchteling
 - Reformatiezondag
- Serie 11 Psalmen
 - Dankdag voor Gewas en Arbeid
 - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Jesaja
 - Kerstavond
 - 1^e Kerstdag
 - Laatste zondag van het jaar

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

- 03 – 11 Andries Visser
- 06 – 11 Barbara de Beaufort, Dankdag voor gewas en arbeid
- 10 – 11 Lineke Buijs
- 17 – 11 Caroline Lemmens
- 24 – 11 Barbara de Beaufort, Eeuwigheidszondag

Toelichting op het themablok: Psalmen

Een blokje psalmen. Zingen doen we ze regelmatig: er gaat bijna geen zondag voorbij of er passeert wel een psalm. Maar een (korte) serie erover, dat is alweer een flinke tijd geleden. En het zijn er 150, dus we kunnen er nog even mee vooruit. Het is wel een heel bijzondere verzameling. Bijna de helft is ‘van David’ – maar zeker weten we dat niet; ze worden in ieder geval door de verzamelaars aan hem toegeschreven. Zo zijn er ook twaalf psalmen ‘van de Korachieten’, dat was een beroemde groep van zangers en musici rond de tempel, en er zijn er twaalf ‘van Asaf’, een bekende koorleider.

Van een groot aantal weten we wat hun herkomst betreft helemaal niets – en ook niet van de tijd waarin ze zijn ontstaan. Voor mijzelf maakt dat eigenlijk niets uit, ik lees ze als tekst – en soms als een mooi gedicht. Verder onderscheidt men ook nog verschillende soorten, zoals lofpsalmen en boetpsalmen. Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde Hallelpsalmen (psalm 113-118), waarvan het zingen aan het eind van de Seideravond al een heel oude traditie is – we lezen het van Jezus en zijn discipelen, in Matteus 26, 30: ‘En na de lofzang gezongen te hebben vertrokken ze naar de Olijfberg’. Ook zijn er, om nog één ding te noemen, vijftien ‘bedevaartpsalmen’ (psalm 120 tot en met psalm 135), die heel letterlijk ‘psalmen van de opgang’ heten (in de Statenvertaling zelfs met het Hebreeuwse woord: de liederen ‘hamaälot’), want bij de (vaak jaarlijkse) tocht naar Jeruzalem ging je als pelgrim steeds verder omhoog. Eén daarvan komt in dit blokje trouwens aan de orde. Het belooft een ‘klein maar fijn’ serie-tje te worden.

Andries

Zondag 3 november 2024

Voorganger:	Andries Visser
Bijzonderheden:	Delen van Brood en Wijn
Thema:	Uit de diepten
Organist:	Kees Steketee
Bloemen:	Roely van Leeuwen

Lezingen: Psalm 130

Toelichting:

Deze zondag een 'psalm van het opgaan'. Wonderlijk genoeg is het juist een roep vanuit de diepte, vanuit een bodemloosheid waarin degene die hier 'roept' dreigt weg te zinken, terwijl hij juist graag 'staande' zou willen blijven.

In de Latijnse versie begint deze psalm met 'De profundis clamavi ad te domine', en velen zullen wel weten dat tientallen componisten zich door deze woorden hebben laten inspireren, tot in onze tijd Arvo Pärt – een compositie die het zeker waard is om eens te beluisteren. En de 22-jarige Johann Sebastian Bach componeerde een prachtige cantate over deze psalm ('Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir').

Dat je door een lied geraakt kunt worden, dat weten we denk ik allemaal. Dat heb ik met deze psalm, die ik graag zing in de berijming van Willem Barnard. Dat zullen we deze zondag dan ook zekere doen. Zingen is 'balsem voor je ziel', zei Gera laatst tegen me.

Twee andere woorden die in deze psalm vallen zijn 'wachten' en 'hopen'. Waarop wachten wij, wat verwachten we, en waarop hopen we?

Diaconale collecte: Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo'n honderddertig buurt-huiskamers die voor iedereen toegankelijk zijn. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding.

Woensdag 6 november 2024

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Bijzonderheden:	Dankdag voor gewas en arbeid
Organist:	Kees Stekete
Lezingen:	2 Koningen 5: 14 – 16 en 19b - 27

Toelichting:

Dankbaarheid. Het is een belangrijke deugd, en goed om te blijven oefenen, ook in de kerk (zoals bijvoorbeeld op deze Dankdag). Maar daarmee is het nog geen makkelijke deugd. Liever staan wij niet bij iemand in het krijt, en brengen wij de boel netjes in balans door onze dankbaarheid uit te drukken in een tegengift.

Een mooi verhaal, over dat ongemak van dankbaarheid, staat in 2 Koningen 5: de geschiedenis van Gechazi, de knecht van de profeet Elisa. Elisa heeft iemand genezen en wil daarvoor geen vergoeding. Want het is God die dat gedaan heeft, zegt hij. Zijn knecht denkt daar anders over, gaat de genezen man achterna en krijgt er daarom later behoorlijk van langs.

Maar was het nu werkelijk inheligheid, waardoor Gechazi gedreven werd? Of begreep hij juist goed hoe moeilijk het is om alsmaar dankbaar te moeten blijven, zonder iets terug te kunnen doen?

En hoe is dat voor ons?

We vieren deze Dankdag zoals altijd op het koor, in de kring. Eerst (om 18.15 uur) met een gezamenlijke maaltijd, waarvoor ieder iets meebrengt. En daarna met een korte dienst (om 19.30 uur) in diezelfde kring op het koor. Ook voor de ruiftafel kan iets worden meegebracht: denk aan stekjes, fruit uit de tuin of iets als jam of chutney. Het is altijd leuk om te delen in en te proeven van elkaars overvloed.

Diaconale collecte: Dankdag – Stichting Zaadgoed

De biologische landbouw wil gezonde en smakelijke voeding produceren zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie. Daarvoor zijn rassen nodig die zijn aangepast aan de biologische teeltwijze. Biologische rassen met een brede weerstand tegen ziekten en plagen en een goed ontwikkeld wortelstelsel om voldoende voedingsstoffen uit de bodem of organische mest te halen. Om deze rassen te ontwikkelen is veel veredelingswerk nodig

Zondag 10 november 2024

Voorganger: Lineke Buijs
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star

Lezingen: Psalm 14 en Psalm 53

Toelichting:

In een reeks met als thema Psalmen is het moeilijk kiezen. Er zijn heel wat psalmen waar ik iets mee heb. Maar er zijn er ook heel wat die vragen oproepen.

Iets wat mij allang intrigeert was bepalend voor mijn keuze. Van de 150 Psalmen zijn er twee die, als je ze naast elkaar legt, voor een groot deel hetzelfde zijn. Een vergissing?

De aanhef van beide Psalmen liegt er niet om. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zouden wij dit lied überhaupt in het liedboek hebben willen opnemen?

Wie is die dwaas?

Waarom die herhaling?

Vragen genoeg rond die twee psalmen, waar we op deze zondag aandacht aan willen besteden. Op zoek naar wat opbouwt.

In hoeverre gaat het hier over mij, over ons, en over onze wereld?

Diaconale collecte: Kerk in Actie – Bolivia Duurzame Landbouw

Door klimaatverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger.

Veel jongeren vertrokken naar de stad omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds daar irrigatielandbouw mogelijk is, keren jongeren weer terug.

Met steun van Kerk in Actie leert de boerenbevolking in coöperatieverband biologische groenten verbouwen. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen.

Zondag 17 november 2024

Voorganger: Caroline Lemmens
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen

Lezingen: Psalm 91 en Marcus I: 32 - 38

Toelichting:

In deze dienst interpreteer ik psalm 91 als een gebed van een mens tot God en het antwoord van God aan de bidder. We bidden veel vaker dan wij ons ervan bewust zijn. Op de kleine momenten, dat we het even niet meer weten, trekken we ons even – of langer – in onze heel persoonlijke binnenkamer terug. We hoeven God niet formeel aan te roepen of mooie woorden te gebruiken. In onze binnenkamer mogen we precies zo onsamenhangend denken als de stroom van onze gedachten het wil, en ergens, ooit, komt een antwoord.

Ik stel me voor dat Jezus ook zo eenzame plekken opzocht om zich naar binnen te kunnen keren, om vanuit de flarden van zijn gedachten en gevoelens tot rust en overgave te komen

Ook hij hoeft het niet allemaal zo precies te weten, neemt tijd om zichzelf te ijken.

Diaconale collecte: Stichting Vrienden van het Groen Gasthuis

Het Groen Gasthuis biedt professionele, kleinschalige en veilige 24-uurs zorg aan zestien bewoners met dementie en geheugenproblemen.

De Vriendenstichting ondersteunt het Groen Gasthuis bij zaken die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden zoals de aanschaf van een belevenistafel, het organiseren van concertjes, de renovatie van de oude serre en het organiseren van uitstapjes voor de bewoners.

Zondag 24 november 2024

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Bijzonderheden:	Eeuwigheidszondag
Organist/cantor:	Kees Steketee
Bloemen:	Martje Star en Roely van Leeuwen
M.m.v.:	de Johannes de Dopercantorij
Lezing:	uit Prediker

Toelichting:

Voor velen van ons de meest aangrijpende zondag van het jaar: Eeuwigheidszondag. De dienst waarin we onze dierbare overledenen gedenken, in een ritueel waarin namen genoemd worden en kaarsen ontstoken.

Zoveel mensen gingen ons voor in het onbekende. Sommige verliezen zijn recent, de pijn van het gemis is nog scherp. Ander gemis is al wat zachter geworden, maar kan soms ineens weer opvlammen.

In deze dienst is plaats voor alle vormen van verlies.

Wilt u een naam genoemd hebben, van dit jaar of van eerder, van binnen of buiten de kerk, geef hem door aan mij, Barbara de Beaufort. Hieronder staat hoe u dat kunt doen.

We zoeken troost in een korte tekst uit het boek Prediker, waarin de schrijver zegt dat alles wat geweest is, terugkomt, en alles wat er nu is er ook al eerder was, en dat God zoekt wat voorbijgegaan is. Deze tekst zal door de cantorij worden gezongen. En daarna door de voorganger overdacht.

Iedereen is van harte welkom. En nodigt u vooral ook uit wie in uw omgeving misschien behoefte heeft aan een plek en een tijd om stil te staan bij zijn of haar gemis.

Namen kunt u doorgeven via barbaradebeaufort@gmail.com of via 06-48968570

Diaconale collecte: – Stichting Bedsidesingers Groningen

De Bedsidesingers Groningen zingen voor mensen in de laatste levensfase: muziek voor de ziel op reis. Zo sluiten ze aan bij de traditie van vele gemeenschappen van zingen rond het sterfbed. De Bedsidesingers merken dat dit voor troost en verbinding zorgt, zowel voor de stervende als de nabestaanden. Ze zingen voor mensen thuis, in het hospice, in het verpleeg- en ziekenhuis en er zijn geen kosten aan verbonden.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:
NL76 RABO 0342 2596 95,

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.