

Johannes de Doperkerk Protestantse Gemeente Huizinge



themablok:
Vluchten - Vluchteling
inclusief reformatiezonntag



29 september t/m 27 oktober 2024

Voor 2024 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Korintiërs
- Serie 02 Verwachting
- Serie 03 Lucas
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmpasen
 - Paascyclus
 - 1^e Paasdag
- Serie 04 Apocriefen
- Serie 05 Afscheid
 - Hemelvaartsdag
 - 1^e Pinksterdag
- Serie 06 Poëtische teksten
- Serie 07 Vakantie – vrije tijd
- Serie 08 Zomerperiode
- Serie 09 Richteren
- Serie 10 Vluchten - vluchteling**
 - Reformatiezondag**
- Serie 11 Psalmen
 - Dankdag voor Gewas en Arbeid
 - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Jesaja
 - Kerstavond
 - 1^e Kerstdag
 - Laatste zondag van het jaar

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

- 29 – 09 Egbert Smit
- 06 – 10 Caroline Lemmens
- 13 – 10 Barbara de Beaufort
- 20 – 10 Jacobine Gelderloos
- 27 – 10 Just van Es

Toelichting op het themablok: Vluchten - vluchteling

Toen wij de thema's voor de blokken van dit jaar bedachten konden wij – de voorgangergroep – nog niet vermoeden dat het thema *vluchten, vluchteling* zo politiek brandbaar zou worden. Natuurlijk werden wij al lang geconfronteerd met beelden van mensen op de vlucht, mensen dit ondernamen om allerlei redenen maar vaak met de zelfde afloop: de dood.

En ook in de Bijbel, in met name het Oude Testament, wemelt het van de verhalen over mensen die moeten vluchten. Soms is dat verstandig omdat zij door eigen schuld zich de woede van hun medemensen op de hals gehaald hebben, maar veel vaker is het noodzakelijk om het vege lijf te redden voor oorlog of hongersnood. In het profetenboek Jesaja is het zelfs een driekoppig monster dat telkens weer opduikt: het zwaard, de pest en de honger. Doorgaans verschijnt dit monster door het handelen van mensen, maar ook God laat zich wat dit betreft niet onbetuigd. Niet verrassend, want zegt dit zelfde boek niet – al in het begin ervan – dat God en mens op elkaar lijken? Zelfs Jezus, de mens die van alle mensen het meest op God lijkt: ook hij moest vluchten toen hij klein was maar uiteindelijk koos hij ervoor de haat waartoe mensen in staat zijn te trotseren.

Zo is de bijbel: een boek vol verhalen en tegen-verhalen. Wij zullen daar in dit blok het nodige van meemaken.

Zondag 29 september 2024

Voorganger: Egbert Smit
Bijzonderheden:
Thema: De vlucht van Kaïn
Organist: Jan Smid
Bloemen: Martje Star

Lezingen: Genesis 4: 1 – 16.

Toelichting:

Het is in het Oude Testament gelijk raak: zo gauw te mens in het spel komt, is er sprake van vluchten. Adam en Eva worden door God verdreven uit de tuin van Eden en hun eerste kind, Kain, word door God ontworteld en komt terecht in het land Nod, het land waar je, blijkens dat woord Nod, blijft wiebelen, omdat je daar niet kunt aarden.

Dit verhaal zit vol woorden die aangeven dat de schrijver ervan zich – wellicht uit eigen ervaring – bewust is van wat het met een mens doet als hij of zij ontworteld wordt. Kain zegt: Dit is te zwaar voor mij. En wat betekent het dat Kain terecht komt ten oosten van Eden ?

Diaconale collecte:

Rode Kruis – Soedanese vluchtelingen

Door burgeroorlogen in Soedan zijn meer dan 9 miljoen mensen intern ontheemd geraakt en nog eens 2 miljoen mensen zijn gevlucht naar buurlanden. Naast oorlogsgeweld is honger in Soedan een groot gevaar. De Verenigde Naties maakten in juni jl. bekend dat achttien miljoen mensen in het land, bijna de helft van de bevolking, onmiddellijk voedselsteun nodig heeft.

Zondag 6 oktober 2024

Voorganger: Caroline Lemmens
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn

Organist: Jelle Tienstra
Bloemen: Roely van Leeuwen

Lezingen: Lucas

Toelichting:

We lezen op deze zondag stukken uit het verhaal dat vertelt hoe Noach met zijn dierbaren aan de zondvloed kon ontsnappen. We lezen daarnaast het verhaal hoe Jezus het tegenovergestelde lijkt te beweren, uit het tweede deel van hoofdstuk 17 van Lucas.

Met deze verhalen in ons hoofd lijken de dingen die ons hier en nu bedreigen misschien wel erg reëel te worden. Hoelang zullen de dijken ons Hogeland, dat niet zo hoog is, kunnen beschermen? In wie stellen wij vertrouwen? In onze overheid? In elkaar – en wie zijn dat dan? Hoe kan ons geloof ons helpen? Dit zijn vragen waar vrome antwoorden op mogelijk zijn, maar vertrouwen we daar dan op?

Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat ik een ark ga bouwen. Hoewel dat bij nieuwe gaswinning misschien wel een goed idee is, want zo'n ark is ook behoorlijk aardbevingsbestendig. En de allermoeilijkste vraag, wie mogen dan met mij naar binnen in die ark? Lost God dat voor mij op?

U merkt het, ik zit nog volop te denken welke gevolgen een voornemen om jezelf al dan niet in veiligheid te brengen heeft. Hoe dit uitpakt op 6 oktober, dat zult u dan horen.

Diaconale collecte:

Stichting VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk biedt een warm welkom aan vluchtelingen die in Nederland aankomen en asiel aanvragen. De stichting biedt hulp bij juridische vragen en zorgt voor kinderactiviteiten. Er worden inburgeringstrajecten georganiseerd en er zijn vrijwillige taal- en arbeidscoaches.

VluchtelingenWerk brengt misstanden onder de aandacht van de politiek en blijft de Nederlandse en Europese politiek aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid.

Huizinge
Johannes de Doperkerk
Zondag 6 oktober 2024

Thema: Een tuin stil aan het grensland

Aanvang: 19:00 uur



Over een Taizé-viering:

Dit is een meditatieve viering zoals gebruikelijk is in een kloostergemeenschap in Taizé, een klein dorpje in Frankrijk.

Het gebed, het lezen uit de Bijbel, de stilte en het herhaald zingen van liederen geven uitdrukking aan het meditatieve karakter.

Over de stilte:

Het is stil in de kerk als u binnenkomt. Alleen klinkt er zachtjes muziek. Hierdoor kunnen we ons open stellen voor God en voor elkaar.

Over het herhaald zingen:

De liedgroep zingt het aangegeven lied eenmaal voor. Daarna kunt u met ons meezingen. Het gezongen lied zal ongeveer zeven keer worden herhaald.

Indien u vragen heeft over deze viering, kom gerust na afloop met één van ons praten.

Jaarlijks houden wij een Taizé-viering op de eerste zondag in oktober.

Zondag 13 oktober 2024

Voorganger: Barbara de Beaufort

Organist: Kees Steketee

Bloemen: Martje Star

Lezingen: Gedeeltes uit het boek Jona

Toelichting:

Al zo lang ik me kan herinneren heeft het begin van het boek Jona me geïntrigeerd. De profeet Jona krijgt daar opdracht van de Heer om naar Ninevé te gaan, maar in plaats daarvan, zo staat er in de oude vertaling 'vlucht hij weg van het aangezicht des Heren'. Ik zie dat wel voor me. Maar wat zou het kunnen betekenen: wegvluchten van het aangezicht van God? Is dat überhaupt mogelijk?

En wat vertelt de loop van dit verhaal ons nog meer, over het wegvluchten voor een opdracht, voor een roeping? Over het wegvluchten uit een gesprek, uit een relatie? Over je mond houden, je niet uitspreken, de confrontatie niet aangaan maar gewoon vertrekken? Waar vlucht je dan precies voor? En wat levert het op?

Diaconale collecte:

Rode Kruis – Humanitaire hulp Gaza

Hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Gaza heet, zetten zich dag en nacht in om zoveel mogelijk mensen in Gaza te helpen in de vorm van water, voedsel, medische benodigdheden en brandstof.

Het Rode Kruis blijft de strijdende partijen oproepen om zich aan het humanitair oorlogsrecht te houden, omdat burgers en hulpverleners altijd bescherming verdienen

Zondag 20 oktober 2024

Voorganger: Jacobine Gelderloos

Organist: Rudi Diekstra

Bloemen: Roely van Leeuwen

Diaconale collecte:

Kerk in Actie – Indonesië

Veel boeren zijn arm in het Indonesische Zuid Sumatra Hun grond is door het verbouwen van export gewassen uitgeput en levert daardoor niet genoeg op. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden.

Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid Sumatra stimuleert boeren om te kiezen voor het verbouwen van voedselgewassen als rijst, mais en cassave voor eigen verbruik en voor verkoop op regionale markten. Yabima leert boeren om dit ecologisch te doen, zodat de grond zich kan herstellen.

De diaconale organisatie leert boeren ook hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen.

Huizinger Hervormingscantate op 27 oktober 2024



voorganger: Just van Es
teksten: Barbara de Beaufort
muziek: Kees Steketee
uitgevoerd door: de Johannes de Dopercantorij
o.l.v. Kees Steketee
solisten: Gera van der Hoek, sopraan
Jan Smid, bas

In de ochtenddienst: aanvang 09:30 uur.

Zondag 27 oktober 2024

Voorganger:	Just van Es
Bijzonderheden:	Reformatiezon­dag
Thema:	-
Organist/cantor:	Kees Steketee
Bloemen:	Martje Star
M.m.v.:	de Johannes de Dopercantorij o.l.v. Kees Steketee
Lezing:	-

Toelichting:

Op deze zondag vieren we Hervormingsdag met het uitvoeren van en luis­teren naar de Hervormingscantate. In die cantate komen we de zin tegen: “en vlucht naar Hem bij Hem vandaan”.

Daarmee past deze dienst in het blokje dat als thema “Vluchten” heeft.

De kerk is een plek om samen te komen, maar ook een plek om van weg te gaan. Die tegenstelling vormt een belangrijk gezichtspunt in de cantate en voor ons nadenken over kerk-zijn op deze herdenking van de Hervorming.

Diaconale collecte:

Inlia

Inlia staat voor Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asiel­zoekers. Het is een landelijke organisatie en gevestigd in de stad Groningen en daar is ook een afdeling.

Inlia verleent bijstand aan individuele asielzoekers in nood en zet zich in voor een rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.

De collecte voor deze zondag is bestemd voor de afdeling Groningen van Inlia.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:
NL76 RABO 0342 2596 95,

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.