

Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Poëtische teksten



26 mei 2024 t/m 9 juni 2024

Voor 2024 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Korintiërs
- Serie 02 Verwachting
- Serie 03 Lucas
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmpasen
 - Paascyclus
 - 1^e Paasdag
- Serie 04 Apocriefen
- Serie 05 Afscheid
 - Hemelvaartsdag
 - 1^e Pinksterdag
- Serie 06 Poëtische teksten**
- Serie 07 Vakantie – vrije tijd
- Serie 08 Zomerperiode
- Serie 09 Richteren
- Serie 10 Vluchten - vluchteling
 - Reformatiezondag
- Serie 11 Psalmen
 - Dankdag voor Gewas en Arbeid
 - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Jesaja
 - Kerstavond
 - 1^e Kerstdag
 - Laatste zondag van het jaar

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:
Doekle de Boer
Andries Visser
Barbara de Beaufort

Inleiding:

Poëtische teksten

Met een thema als ‘poëtische teksten’ kun je natuurlijk vele kanten op, en dat zal in de drie zondagen waarin dit thema aan de orde komt ook wel blijken. Van een oude icoon tot een gedicht van Jan Luyken, over een uniek ‘lied’ van een van de ‘kleine profeten’, tot aan de poëtische connectie die velen van ons hebben met bomen, of een bepaalde boom. Wat kan één oude boom niet een enorme indruk op je maken.

Zondag 26 mei 2024

Voorganger: Doekle de Boer
Bijzonderheden: Trinitatis – zondag van de Drie-eenheid
Organist: Jan Smid
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger: Jan Meems
Bloemen: Martje Star

Lezingen: Handelingen 4: 32 – 37.

Toelichting:

Deze dienst geen leerstellige verhandeling over de triniteit, nee we willen meditatief stilstaan bij een oude icoon uit Novgorod, de nederdaling van de Heilige Geest.

Drie-eenheid: God die ons voorgaat (in wolk en vuur), God die bij ons is in Jezus Christus en ... God die met zijn Heilige Geest in ons is. En op dit laatste zal zo vlak na Pinksteren de nadruk vallen.

Als poëtische bezinningstekst volgt nu Gezang 433 uit het Liedboek van 1973:

‘Al ruisen alle wouden’, van Jan Luyken (1649-1712).

Al ruisen alle wouden,
al bruist het wilde meer,
al beeft het al van donder,
al straalt de bliksem neer;
mijn hart blijft zonder vrezen
in zijn wezen.

Het kan ons niet verschrikken,
al wat van buiten woelt,
wanneer men maar van binnen,
de schoonste ruste voelt:
die schoonste rust van binnen
kan 't verwinnen.

Als Jezus zich in 't harte
te ruste heeft gezet,
laat eens een onweer komen,
dat deze rust belet:
al 't kwaad versmelt in vrezen
voor zijn wezen.

O mensen, woudt gij leren,
waarin uw heil bestaat?
't Is hierin, dat gij weelde
en aardse rijkdom haat,
en dat gij tracht te winnen
rust van binnen.

Diaconale collecte:

Stichting Vrienden van het Groen Gasthuis

Het Groen Gasthuis biedt professionele, kleinschalige en veilige 24-uurs zorg aan 16 bewoners met dementie en geheugenproblemen.

De Vriendenstichting ondersteunt het Groen Gasthuis bij zaken die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden zoals de aanschaf van een belevingstafel, het organiseren van concertjes, de renovatie van de oude serre en het organiseren van uitstapjes voor de bewoners.

Zondag 2 juni 2024

Voorganger:	Andries Visser
Bijzonderheden:	Delen van Brood en Wijn
Thema:	Het lied van Habakuk
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger:	Betty van der Molen
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Lezingen:	uit Habakuk

Toelichting:

Wonderlijk, een lied, een psalm lijkt het wel, een gedicht, de profeet Habakuk eindigt er zijn kleine boekje mee. Geschreven 'voor de koorleider', en bedoeld om gezongen te worden 'bij snarenspeel'. Heel uitzonderlijk, een dergelijke 'poëtische tekst' van de hand van een profeet. En dan dat snarenspeel, zou hij dat zelf doen?

Habakuks boek bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste kun je gerust een 'klacht' noemen: hij ziet het wereldgebeuren aan zoals het zich in akelige oorlogen en dergelijke ontrolt, en hij vreest, en roept tot God. Het lijkt wel, zegt hij, alsof 'de wet' zijn kracht verliest. Vervolgens komt er, in het tweede hoofdstuk, een soort 'antwoord'. Hij had uitgezien naar 'wat Hij tot hem spreken zou', en ook naar wat hij zelf – op zijn eigen klacht – moet antwoorden. Er gaat in deze wereld nogal wat mis, er is onrecht en verrijking, en nota bene 'uitroeiing van dieren'. In een vijfvoudig 'wee hem' wordt de daders de wacht aangezegd. En dan, in het derde en laatste hoofdstuk, is er dat lied, waarin Habakuk zijn vertrouwen uitsprekt, ook al zou alles tegen zitten. Hoe kom je daar?

Diaconale collecte: Artsen zonder Grenzen – Hoop op herstel

Wanneer gewapende groepen zich terugtrekken of de aarde gestopt is met schudden, verdwijnt een conflict of ramp vaak uit het nieuws. Terwijl dan de lange weg naar herstel begint, want waar kun je terecht als ziekenhuizen in puin liggen of als medisch personeel op de vlucht is geslagen.

Wereldwijd verlenen de teams van Artsen zonder Grenzen medische en humanitaire hulp aan mensen, indien nodig via mobiele klinieken. Zorg die mensen in bijvoorbeeld Soedan, Syrië en Nigeria weer hoop kan geven op een toekomst.

Zondag 9 juni 2024

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Thema:	Poëzie en bomen
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Jan Meems
Afkondiger:	Gerrie Kapper
Bloemen:	Martje Star

Lezingen : uit Marcus

Toelichting:

In het evangelie van Marcus staat een merkwaardige passage, waarin een blinde man die zojuist door Jezus is genezen zegt dat hij de mensen ziet 'als rondwandele bomen'.

Hij is niet de eerste, en ook niet de laatste. In mythen en verhalen, maar zeker ook in gedichten wordt er vaak een bijzondere connectie beschreven tussen bomen en mensen, en niet zelden blijken mensen zich te herkennen in een boom.

We lezen een aantal Bijbelpassages waarin dat gebeurt, en uiteraard ook een aantal gedichten. Hopend dat de dichters ons ontvankelijk maken voor de rijkdom aan betekenis die bomen voor ons zichtbaar maken in hun gestalte, hoorbaar in hun ruisende blad, ervaarbaar in hun dagelijkse aanwezigheid.

Diaconale collecte:

Leger des Heils – Vast en Verder

Het programma Vast en Verder is een woontrainingsprogramma van het Leger des Heils voor dak- en thuisloze jongeren van 16 tot 25 jaar. Zij zijn met justitie in aanraking geweest of dreigen dit te komen. Veel van de deelnemers hebben psychiatrische problemen en een verslaving.

Binnen het programma Vast en Verder wonen zij één tot twee jaar intern. In deze tijd leren ze onder andere sociale vaardigheden en omgaan met verslavingsproblematiek en schulden. Daarnaast wordt gezocht naar een passende dagbesteding zoals school of werk.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:
NL76 RABO 0342 2596 95,

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.