

Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Afscheid



5 mei 2024 t/m 19 mei 2024

Voor 2024 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Korintiërs
- Serie 02 Verwachting
- Serie 03 Lucas
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmpasen
 - Paascyclus
 - 1^e Paasdag
- Serie 04 Apocriefen
- Serie 05 Afscheid**
 - Hemelvaartsdag**
 - 1^e Pinksterdag**
- Serie 06 Poëtische teksten
- Serie 07 Vakantie – vrije tijd
- Serie 08 Zomerperiode
- Serie 09 Richteren
- Serie 10 Vluchten - vluchteling
 - Reformatiezondag
- Serie 11 Psalmen
 - Dankdag voor Gewas en Arbeid
 - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Jesaja
 - Kerstavond
 - 1^e Kerstdag
 - Laatste zondag van het jaar

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:
Barbara de Beaufort
Caroline Lemmens
Yvonne Hiemstra
Lineke Buijs

Inleiding

Afscheid, een thema dat met het klimmen der jaren steeds reëler wordt. Hoe langer je leeft, hoe vaker je al - vrijwillig of onvrijwillig - afscheid hebt genomen. Van je jeugd, van scholen, werkkringen en woonplekken. Van vrienden, familielieden, geliefden en huisdieren. Van, van idealen en illusies, van kerkelijke gemeentes en vormen van geloof, van gezondheid en toekomst.

Maar hoe doe je dat, afscheid nemen. En hoe ga je daarna weer verder.

In de bijbel wordt er veel afscheid genomen. Eigenlijk van bijna alles wat hierboven opgesomd staat, in die zin is er in het menselijke leven niet zoveel veranderd. Misschien kunnen we ons spiegelen aan de oude verhalen, en vinden we troost in wat we blijken te delen met mensen van toen.

In dit themablok heeft iedere dienst naast dat van 'afscheid' nog een eigen thema. Dat komt toevallig zo uit. Het begint met 5 mei: Bevrijdingsdag, dan 9 mei: Hemelvaartsdag. Vervolgens 12 mei, waarop de Oogstcantate zal klinken, en 19 mei waarop we Pinksteren vieren. Zo krijgt het thema afscheid steeds een andere kleur.

Zondag 5 mei 2024

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Bijzonderheden:	Bevrijdingsdag / Delen van Brood en Wijn
Thema:	Afscheid en bevrijding
Organist:	Kees Stekete
Ouderling van dienst:	Jan Meems
Afkondiger:	Frank Colstee
Bloemen:	Roely van Leeuwen

Toelichting:

Een mooie uitdaging om twee thema's te combineren: afscheid en bevrijding. Ter ere van Bevrijdingsdag lezen we twee klassieke vrede teksten: die uit Jesaja 9, waarin er een einde wordt beloofd aan de dreunende laarzen en de met bloed besmeurde mantels, en die uit Micha 4, waarin het gaat over zwaarden die tot ploegijzers worden omgesmeed.

Bevrijdingsdag, dat betekent afscheid nemen van de oorlog, van geweld en onderdrukking, dreiging en angst. Maar is de opluchting wel onvermengd? Klinkt er niet tegelijk verdriet in mee om wie moesten worden achtergelaten?

Wonderlijk genoeg blijken er ook mensen te zijn die gehecht raken aan een oorlogssituatie, voor wie afscheid nemen van de oorlog om die reden dubbelzinnig is. Hoe zit dat?

En zijn die vrede teksten als je ze goed leest wel zo vredelievend?

Waarvan moeten we eigenlijk bevrijd worden?

Diaconale collecte: Kerk in Actie – Oekraïne

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen een veilige plek, delen voedsel uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking

Donderdag 9 mei 2024

Voorganger:	Caroline Lemmens
Bijzonderheden:	Hemelvaartsdag
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Frank Colstee
Afkondiger:	Jan Meems

Toelichting:

Het thema van deze weken – afscheid – komt valt samen met wat wij met Hemelvaart herdenken. Jezus vaart op naar de hemel, en de aanwezigen kijken hem met open mond na.

Wij gaan er in een korte viering over nadenken wat dit afscheid te betekenen heeft, maar ook hoe het past in onze eigen levens, waarin afscheid veel verschillende emoties met zich meebrengt.

Hemelvaart vieren we dit jaar in Westeremden, maar wel op de Huizinger manier.

Er zijn drie momenten om in de Hemelvaart traditie in te stappen.

*Wie dat wil staat om 7 uur in de ochtend klaar bij de Andreaskerk. Vandaar neemt Caroline jullie mee op een wandeling van ruim een uur op het wandelrondje van Westeremden. Op verschillende plekken zal ik wijzen op afsteekroutes voor mensen die het te ver en te hobbelig vinden. Het eerste halfuur is het de bedoeling dat we in stilte lopen, zodat we horen welke geluiden op ons toekomen. Uit ervaring weet ik ook welke geluiden we zullen missen. Weidevogels zijn niet meer te horen rond Westeremden.

*Rond halfnegen eten we ons ontbijt in de kerk of op het kerkhof. Brood en drinken zijn er, de deelnemers zorgen voor wat versiering erbij.

*Om halftien beginnen we aan de viering, waarschijnlijk in het koor van de kerk.

Tot donderdag 9 mei ergens tussen 7 en 10 uur,

Diaconale collecte: Hemelvaartsdag – Rode Kruis hulp Gaza

Hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Gaza heet, zetten zich dag en nacht in om zoveel mogelijk mensen in Gaza te helpen in de vorm van eten, drinken, medicijnen en psychosociale ondersteuning.

Het Rode Kruis blijft de strijdende partijen oproepen om zich aan het humanitair oorlogsrecht te houden.



Zondag 12 mei 2024
Cantatedienst
Oogstcantate
Het verhaal van Ruth

In de Andreaskerk te Westeremden

Teksten: Barbara de Beaufort

Muziek: Kees Steketee

Voorganger: Yvonne Hiemstra

Uitgevoerd door:
de Johannes de Dopercantorij
Gera van der Hoek
Barbara de Beaufort
Roely van Leeuwen
Jan Smid

o.l.v. Kees Steketee
sopraan (*Ruth*)
mezzosopraan (*Noomi*)
alt (*Orpa*)
bas (*Boaz*)

Hermien Hoekstra
Kees Steketee

Fluitiste
orgel/cantor

Aanvang: 09:30 uur

na afloop is er een collecte bij de uitgang



Zondag 12 mei 2024

Voorganger:	Yvonne Hiemstra
Bijzonderheden:	Wezenzondag, Uitvoering oogstcantate Ruth
Organist/cantor:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger:	Betty van der Molen
Bloemen:	Martje Star
M.m.v.:	de Johannes de Dopercantorij

Toelichting:

Weggaan is iets anders
dan het huis uit sluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

Rutger Kopland | Uit de bundel Geluk is gevaarlijk (2019)

Deze zondag, die in de kerkelijke traditie de naam Wezenzondag heeft gekregen, valt precies tussen Hemelvaart en Pinksteren in. Jezus, als belichaming van Gods nieuwe verbond, is er niet meer. Maar, zo vertelt de evangelist Johannes ons in zijn veertiende hoofdstuk, Jezus zal ons niet 'verweesd' achterlaten. Hij moedigt ons aan de moed niet te verliezen. Hij zal terugkeren en ons de Trooster, de Helper sturen. Maar zo ver is het nog niet. En zo zwerven wij vandaag tussen leegte en verlangen.

Toch mogen we vandaag al uitzien naar het Pinksterfeest. Dit oeroude joodse feest, Shavoet of Wekenfeest genoemd, wordt rond de tarweoogst (doorgaans in mei of juni) gevierd. Ruth is de vertelling die met dit feest in de synagoge wordt gelezen. Ook zij weet van afscheid moeten nemen. Ze kent de leegte en de pijn van gemis. Barbara de Beaufort verwoordt deze gevoelens in de cantate van vandaag als volgt:

Moedergrond, geboortegrond,
moet ik je achterlaten
en gaan waar ik de weg niet weet
en brood van vreemde bodem eet
tussen wie God vergaten?

We zullen vandaag luisteren naar de vertelling van Ruth. Hoe zij nieuwe levenskracht vindt en de Messiaanse toekomst mee zal helpen ontsluiten. Zo hopen we samen te ontdekken dat weggaan ten diepste een soort van blijven is.

Diaconale collecte: Stichting Edukans

Miriam Geerts laat ons weten waarom het belangrijk is om een collecte te bestemmen voor Edukans: *“Door Edukans te steunen krijgen kinderen de kans om uit te groeien tot zelfstandige volwassenen vol zelfvertrouwen. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Zelf ging ik drie keer mee als Worldteacher, twee keer naar India en één keer naar Ghana. Hopelijk leerzaam voor de leraren die wij coachten, maar zeker ook leerzaam voor ons. Wat we er deden is meer mogelijkheden geven op didactisch gebied. We zagen dat leraren schoolborden vol schreven en leerlingen schreven over of herhaalden een en ander. Wij introduceerden groepswork of spelletjes om leerlingen ook zelf aan het denken te zetten. Regelmatig twijfel ik of ik nog eens zal gaan!”.*

Zondag 19 mei 2024

Voorganger:	Lineke Buijs
Bijzonderheden:	1 ^e Pinksterdag
Thema:	de Geest als Trooster
Organist'/cantor:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Jan Meems
Afkondiger:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Roely van Leeuwen
M.m.v.:	de Johannes de Dopercantorij

Lezingen :	Jesaja 51: 7 – 12 Johannes 14: 15 - 26
------------	---

Toelichting:

In heel wat liederen wordt de Heilige Geest bezongen als 'trooster'. We zijn aan die term doorgaans wel een beetje gewend, kijken er niet van op. Maar als je in de bijbel op zoek gaat blijkt je die benaming maar weinig tegen te komen, en dan alleen in het evangelie van Johannes.

Hoezo: trooster? Waarin, en wie, en hoe komt ze troosten?

Troost is een woord dat we wel gebruiken kunnen, ik tenminste wel. Omstandigheden genoeg waarbij je voelt hoe er behoefte is aan troost.

Op deze Pinksterdag willen we bij dat aspect stilstaan. Behalve met wind, en vuur, of misschien juist in samenwerking daarmee, kom de Geest ook met troost.

Diaconale collecte: Stichting Vrienden van de Open Hof

Per 1 juli 2023 heeft de Open Hof de dagopvang van dak- en thuislozen overgedragen aan het Leger des Heils. De Open Hof concentreert zich nu op het straatpastoraat: de geestelijke begeleiding en ondersteuning van mensen die op straat leven of op straat hebben geleefd en daar nog altijd de gevolgen van ondervinden. Daarnaast organiseert de Open Hof een wekelijkse viering in de kapel van "Spilsluizen" op zondagavond met dak- en thuisloze mensen.

De Stichting Vrienden van de Open Hof heeft als doel het straatpastoraat financieel te ondersteunen.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:
NL76 RABO 0342 2596 95,

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.