

Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Apocriefen



7 april 2024 t/m 28 april 2024

Voor 2024 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Korintiërs
- Serie 02 Verwachting
- Serie 03 Lucas
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmpasen
 - Paascyclus
 - 1^e Paasdag
- Serie 04 Apocriefen**
- Serie 05 Afscheid
 - Hemelvaartsdag
 - 1^e Pinksterdag
- Serie 06 Poëtische teksten
- Serie 07 Vakantie – vrije tijd
- Serie 08 Zomerperiode
- Serie 09 Richteren
- Serie 10 Vluchten - vluchteling
 - Reformatiezondag
- Serie 11 Psalmen
 - Dankdag voor Gewas en Arbeid
 - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Jesaja
 - Kerstavond
 - 1^e Kerstdag
 - Laatste zondag van het jaar

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

Egbert Smit
Stefien Jansen
Just van Es
Caroline Lemmens

Inleiding

Het gaat in dit blok over verborgen (=apocriefe) en buiten-canonieke Joodse en Christelijke religieuze geschriften.

De meeste mensen, die in de diensten in Huizinge komen, zijn protestantse christenen. Het gevolg van de opvoeding en de inhoud van de kerkdiensten is, dat we nauwelijks weten wat er buiten onze traditie te beleven valt op het christelijke erf. Omdat de groep voorgangers van deze gemeente graag grenzen opzoekt en door het hek naar buiten kijkt – misschien zelfs er overheen klimt – zetten we af en toe de religieuze lectuur centraal, die niet in de canon van onze Bijbel is opgenomen.

Dit jaar hebben we de periode na Pasen uitgekozen om door ons protestantse hekje naar buiten te stappen. U kunt proeven van teksten en verhalen waar Jezus mee opgroeide, die wij nauwelijks kennen. De boeken Judith, Tobit en de Wijsheidsboeken stammen uit de tijd voor het leven van Jezus en horen tot de populaire religieuze geschriften uit die tijd, toen er nog geen Bijbel – Joods noch Christelijk – was vastgesteld. Om de vaste kern, die nu onze Bijbel is, zat een schil van vrome geschriften. Niemand kwam nog op het idee dat het om één boek ging. Het was een verzameling boekrollen, die bewaard werden in de Tempel en in de synagogen. In de laatste dienst van dit themablok springen we naar twee Christelijke teksten uit de vijfde of zesde eeuw, die ons meenemen naar de hemel en de hel.

Zondag 7 april 2024

Voorganger:	Egbert Smit
Bijzonderheden:	Delen van Brood en Wijn
Thema:	Tobit, Tobias en Rafaël
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger:	Betty van der Molen
Bloemen:	Roely van Leeuwen

Lezingen: Bloemlezing over Tobit

Toelichting:

Eén van de boeken die het oude testament uiteindelijk niet gehaald hebben is het boekje Tobit. Het gaat over een Joodse man Tobit, die met vrouw en kind in ballingschap gevoerd werd en in Nineve terecht kwam. Hoewel hij erom bespot werd bleef hij trouw aan JHWH en muntte uit in liefde voor allen die in de knel kwamen. Door stomme pech werd Tobias blind waardoor hij een ingewikkelde reis die hij voornemens was over moest laten aan zijn zoon Tobias. Deze werd op zijn reis vergezeld door Azarias, die later de engel Gabriël bleek te zijn. Dank zij de goede raad van deze Azarias slaagt Tobias erin de gevaarlijke reis te voltooien en de opdracht van zijn vader te vervullen. En dat niet alleen: hij verwerft een medicijn die zijn vader van zijn blindheid af zal helpen en ook nog houdt hij er een liefhebbende echtgenote aan over.

U ziet: het is een sprookje met een moraal: God bewijst zijn trouw aan hen die hem liefhebben. Er worden geen ingewikkelde theologische kwesties aangesneden (gelukkig maar...) maar, anders dan doorgaans, spelen beesten er een positieve rol in.

Diaconale collecte: Stichting Muziek aan Bed

Stichting Muziek aan Bed begon ruim 10 jaar geleden in het UMCG Beatrix Kinderziekenhuis op te treden en heeft als missie om een landelijk dekkend netwerk van live muziek aan bed te realiseren.

Muziek aan Bed (voor zieke kinderen en volwassenen in ziekenhuizen) en Muziek aan Tafel (voor instellingen waar o.a. mensen verblijven met een vorm van dementie) zijn de twee grote projecten van de stichting. Muziek aan Bed speelt inmiddels in ruim 20 ziekenhuizen en instellingen, rond de 400 maal per jaar.

Zondag 14 april 2024

Voorganger: Stefien Jansen
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Jan Meems
Afkondiger: Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen: Martje Star

Lezingen: nog niet bekend bij het maken van dit boekje

Toelichting:

Deze zondag lezen we uit het Bijbelboek Judit. In de belegerde stad Betulia zijn de inwoners ten einde raad nu ze dreigen om te komen door dorst. De oudsten van de stad besluiten dat als God binnen vijf dagen geen redding brengt de stad zich zal overgeven. Dan verschijnt Judit ten tonele.

Na indringend gebed besluit ze zelf in actie te komen. En hoe...

Wat zeggen deze verschillende geloofshoudingen van de oudsten van Betulia en van Judit ons?

Diaconale collecte: Stichting Rode Kruis

Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Dat is de missie van het Rode Kruis. Bijzondere aandacht en hulp gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties. Bij conflicten kiest het Rode Kruis geen partij, maar kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren..

Zondag 21 april 2024

Voorganger: Just van Es
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Frank Colstee
Afkondiger: Jan Meems
Bloemen: Roely van Leeuwen

Lezingen : nog niet bekend bij het maken van dit boekje

Toelichting:

We lezen deze zondag uit het deuterocanonieke boek Wijsheid. Tsja, wat is wijsheid?

In oeroude tijden hebben mensen zich verwonderd over wat hen de weg wees door het leven. Daar zochten ze beelden voor. Hoe zag die wijsheid eruit? Nu, in elk geval niet als een oudere man.

Diaconale collecte: Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors werkt al ruim 65 jaar aan een gezond en sterk Afrika. Afrika telt veel te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is op dit continent zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen. Daarom werkt Amref Flying Doctors samen met de lokale bevolking, de overheid en het bedrijfsleven aan een goed en betaalbaar zorgstelsel.

Zondag 28 april 2024

Voorganger: Caroline Lemmens
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger: Frank Colstee
Bloemen: Martje Star
M.m.v.: -

Lezingen : Handelingen van Paulus en Andreas en uit een Syrisch Christelijk geschrift: de dialoog tussen de engel, die de toegang tot het paradijs bewaakt, en de goede moordenaar.

Toelichting:

In deze laatste dienst van het blok buiten-canonieke Bijbelboeken, staan de hemel en de hel centraal.

We gaan lezen hoe Jezus de poorten van de hel heeft opengezet, daarin afdaalt en Judas aantreft. Judas krijgt genade, maar houdt hij die vast?

We lezen ook hoe de goede moordenaar, die naast Jezus gekruisigd was, bij de poort van het paradijs aankomt. Hij is alleen – hoe gaat hij de engel met het vlammende zwaard overtuigen dat hij echt naar binnen mag, want Jezus is er nog niet.

En natuurlijk onderzoeken we of dit iets te betekenen heeft voor ons.

Diaconale collecte: CARE Nederland

CARE Nederland komt direct wereldwijd na een ramp of noodsituatie in actie. Samen met getroffen en lokale overheden en partnerorganisaties in rampgebieden wordt de noodhulp georganiseerd. De aanpak van CARE kenmerkt zich door steun aan mensen die zich in de kwetsbaarste posities bevinden, waaronder vrouwen en meisjes, altijd voorop te stellen. Na de periode van noodhulp wordt ook structurele hulp geboden bij de wederopbouw.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:
NL76 RABO 0342 2596 95,

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.