

Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Lucas



Lucas schrijft het evangelie.

18 februari 2024 t/m 31 maart 2024

Voor 2024 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Korintiërs
- Serie 02 Verwachting
- Serie 03 Lucas
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmpasen
 - Paascyclus
 - 1^e Paasdag
- Serie 04 Apocriefen
- Serie 05 Afscheid
 - Hemelvaartsdag
 - 1^e Pinksterdag
- Serie 06 Poëtische teksten
- Serie 07 Vakantie – vrije tijd
- Serie 08 Zomerperiode
- Serie 09 Richteren
- Serie 10 Vluchten - vluchteling
 - Reformatiezondag
- Serie 11 Psalmen
 - Dankdag voor Gewas en Arbeid
 - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Jesaja
 - Kerstavond
 - 1^e Kerstdag
 - Laatste zondag van het jaar

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

Egbert Smit

Lineke Buijs

Just van Es

Caroline Lemmens

Barbara de Beaufort

Andries Visser

Doekle de Boer

Inleiding

Dit jaar lezen we vanaf Aswoensdag tot en met Pasen uit het evangelie van Lucas.

Voor de zondagen in de veertigdagentijd heeft iedere voorganger een stukje uitgekozen, dat hem of haar passend leek, of spannend, of vanuit een heel andere motivatie. Al die diensten aan elkaar geregen zullen ons iets laten horen over wat voor Lucas belangrijk was om te vertellen over Jezus.

Heel in het algemeen kunnen we constateren dat voor Lucas gerechtigheid een belangrijk thema was, sociale rechtvaardigheid. Het Lucas evangelie spreekt het meest over armen en rijken. De rijken komen er niet best vanaf. Mensen die anderen dwingen regels om de regels na te leven, hebben het ook niet gemakkelijk bij Lucas. Jezus heeft het steeds met de officiële en zelfbenoemde autoriteiten aan de stok over hun huichelarij en schijnheiligheid.

In het evangelie volgens Lucas spreekt Jezus vaak over het koninkrijk van God. Jezus heeft een duidelijk beeld bij wat dat is, voor hem is het vanzelfsprekend. Het is er al, het is aanstaande, het ligt binnen bereik, het zal komen. Wij hebben we een intuïtieve notie waar het om gaat, maar hoe het nou precies zit, dat ontgaat ons.

Woensdag 14 februari 2024

Voorganger: Egbert Smit
Bijzonderheden: Aswoensdag
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Frank Colstee
Bloemen: Martje Star

Lezingen: Lucas 3: 1 – 8: Wat God met stenen doen kan...
Jesaja 61: 1 – 8: Olie versus as,
glorie versus rouw.

Toelichting:

Deze woensdag is de eerste dag van de 40dagentijd, de tijd waarin wij ons voorbereiden op Pasen. Het is een tijd van bezinning waarin ons verlangen om het goede te doen en onze neiging daar niet op in te gaan zich aan ons opdringen.

In deze dienst kunt u deelnemen aan twee rituele handelingen: u kunt een steen aannemen en een askruisje ontvangen. Dat laatste bestaat uit een mengsel van een geurige olie en houtas, twee stoffen die vanouds verwijzen naar vreugde en rouw. Zoiets geldt ook voor die steen: dat materiaal kunnen wij associëren met iets dat in ons is vastgelopen, gestold is, maar dat met liefde en aandacht weer kan gaan stromen. De gekozen lezingen en liederen lichten deze symbolen toe.

Diaconale collecte: Kledingbanken Eemsdelta en Het Hogeland

Beide kledingbanken zijn onderdeel van de Stichting Kledingbanken Maxima provincie Groningen. Deze stichting werkt samen met gemeenten en de provincie Groningen aan de vaak uitzichtloze situatie van uitkeringsgerechtigden door gratis kleding te verstrekken. De kledingbanken zijn ook een ontmoetingsplek met een koffietafel en er wordt informatie verstrekt over de verschillende regelingen die gemeenten hebben voor mensen met een laag inkomen. Bij Maxima worden alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers.

Zondag 18 februari 2024

Voorganger:	Lineke Buijs
Thema:	Perspectief
Organist/cantor:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger:	Frank Colstee
Bloemen:	Roely van Leeuwen
M.m.v.:	de Johannes de Dopercantorij

Lezingen: Lucas 21: 1 – 9; 25 – 33

Toelichting:

‘Wat de toekomst brengen moge’, luidt het oude lied.

Toekomst is een breed begrip. Het gaat over straks en morgen, maar het kan ook verder reiken, of heel ver. Hoe kijken we naar de toekomst? Wat zal er komen? Wat is ons perspectief?

Lukas besteedt, net als de evangelieschrijvers Mattheus en Markus, aandacht aan wat er staat te gebeuren. Jezus spreekt erover, als over een belangrijk thema. Visioenen van wat ver weg lijkt, van een eindtijd, een vol-einding.

Ook al bidden we wekelijks ‘uw Koninkrijk kome’, hebben we nog iets met zulke woorden over toekomst?

En hoe is het spanningsveld tussen ons alledaagse leven, dat zich voluit aan ons opdringt, en weet hebben van toekomst, al is het maar van ‘de dag van morgen’?

Diaconale collecte: Stichting Help Afrika

Deze stichting is in 1996 opgericht in Noord Groningen en wil bijdragen aan het structureel verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in Afrika op een duurzame en verantwoorde manier. De projecten richten zich op de gebieden maatschappelijk werk, gezondheidszorg en onderwijs. In Mautuma (Kenia) worden trainingen gegeven aan veelal alleenstaande vrouwen om hen op te leiden tot naaister. Daarnaast leren ze breien en borduren. Met behulp van deze vaardigheden lukt het steeds meer vrouwen om eigen inkomsten te genereren en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Zondag 25 februari 2024

Voorganger: Just van Es
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Jan Meems
Afkondiger: Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen: Martje Star

Lezingen : Lucas 19: 11 – 28

Toelichting:

Hebben politieke discussies ook een plaats in de kerk? Heeft het evangelie (ook) een politieke betekenis? Hoe politiek is de gelijkenis die Jezus vertelt over de man die zijn dienaren bij zijn vertrek naar het buitenland verschillende sommen geld geeft om er tijdens zijn afwezigheid iets mee te doen. Als hij terugkomt rekt hij af. Wat voor politieke consequenties heeft deze gelijkenis?

Diaconale collecte: Stichting Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen is een internationale humanitaire organisatie met als doel levens te redden door medische hulp te verlenen aan mensen die getroffen zijn door oorlogen, natuurrampen en ziekte-uitbraken. Met ruim 65.000 hulpverleners in meer dan 70 landen komt Artsen Zonder Grenzen in actie en spreekt zich daarnaast actief uit tegen onrecht.

Zondag 3 maart 2024

Voorganger:	Caroline Lemmens
Bijzonderheden:	Delen van Brood en Wijn
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Frank Colstee
Afkondiger:	Gerrie Kapper
Bloemen:	Roely van Leeuwen

Lezingen : Lucas II: 14 en 24 – 28

Toelichting:

Een intrigerende tekst vandaag. Jezus vertelt zo invoelend over een demon, die uit een mens is uitgedreven, dat ik haast medelijden krijg met dit schepsel. De arme demon zwerft eenzaam in dorre oorden. Hij zoekt een rustplaats, maar vindt hem niet.

De afloop van het verhaal is verrassend en op het eerste gezicht nogal verontrustend.

En waarom een vrouw uit de menigte toehoorders reageert met een lofprijzing naar Jezus, is ook niet direct duidelijk. Jezus lijkt in elk geval niet zo gediend van dit soort complimenten.

We gaan het rustig ontrafelen.

Diaconale collecte: Stichting VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk helpt bij de opvang van vluchtelingen, biedt hulp bij juridische vragen en zorgt voor kinderactiviteiten. Er worden inburgeringstrajecten georganiseerd en er zijn vrijwillige taal- en arbeidscoaches.

VluchtelingenWerk brengt misstanden onder de aandacht van de politiek en legt soms zaken voor aan een nationale of Europese gerechtelijke instantie.

Zondag 10 maart 2024

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger:	Frank Colstee
Bloemen:	Martje Star

Lezingen : Lucas 16: 19 - 31

Toelichting:

Jezus vertelt ons hier bij monde van Lucas de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Wat een wonderlijk verhaal. Het lijkt wel een sprookje. Een troostend sprookje, over hoe na de dood alle rollen worden omgedraaid. De rijken worden gekweld, terwijl de armen eindelijk lekker bij Abraham op schoot mogen. Troostend – ja, behalve als je hier op aarde al rijk bent natuurlijk.

En dan is er nog die kwestie met het bericht uit het dodenrijk. De rijke man hoopt dat zijn familie tot inkeer zal komen als er iemand uit de dood opstaat en hen waarschuwt – waarvoor precies wordt niet duidelijk. Maar dat idee wordt door Abraham afgewezen. ‘Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, luisteren ze ook niet naar iemand die uit de dood verzen is.’

Wat laat Jezus Abraham hier zeggen? Dat de mensen zo verstokt zijn dat ze ook niet naar hem, Jezus, zullen luisteren, zelfs niet na Pasen? Er valt nog veel uit te zoeken en te overdenken.

Diaconale collecte: Voedselbanken Emsdelta en Het Hogeland

De voedselbanken bieden voedselhulp aan mensen met een minimaal inkomen zodat hun (financiële) situatie verbetert. Andere doelen zijn het tegengaan van voedselverspilling en het aan de orde stellen van sociale misstanden die de medewerkers signaleren tijdens hun werk. De voedselbanken werken samen met diverse andere instellingen en organisaties die vergelijkbare missies en doelstellingen hebben.

Woensdag 13 maart 2024, 19:30 uur

Voorganger: Egbert Smit
Bijzonderheden: Biddag voor gewas en arbeid
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Jan Meems
Lezingen : Lucas II: 1–13 Jezus over de vraag ‘leer ons bidden’
1 Koningen 3: 5 – 15: ‘Het gebed van Salomo’

Voorafgaand aan de dienst gaan we samen eten. Deze maaltijd begint om 18:15 uur. Omdat we dan in Westeremden kerken er daar geen voorzieningen zijn, is het noodzakelijk dat u uw eigen bord, bestek en soepkop, meebrengt. Er is ook geen gelegenheid om af te wassen, dus de gebruikte vaat gaat onafgewassen weer mee terug naar huis. Verder neemt u als u deelneemt aan de maaltijd wat te eten mee voor ongeveer twee tot drie personen. Zo is er ruim voldoende voor iedereen.

Toelichting: Na de maaltijd, lezen wij Jezus’ antwoord op de vraag van zijn leerlingen: “Leer ons bidden.”. Ook hier – net als in de lezing uit het Oude Testament – is bidden een vragen aan God. Dan kan natuurlijk de vraag niet uitblijven: Wat is wijs om aan God te vragen? Het antwoord daarop is volgens Lucas Gods Geest en volgens de schrijver van het boek Koningen wijsheid. Ik denk dat die twee antwoorden niet zo ver uit elkaar liggen...

Traditioneel vroegen de deelnemers aan deze biddag om Gods zegen over de gewassen op de akkers, later is daar werk en arbeid aan toegevoegd. Er is inderdaad wijsheid nodig om de akkerbouw en veeteelt zo in te richten dat zij het land niet uitputten en het vee een dierwaardig leven hebben. Ook is de Geest nodig om werk zo in te richten dat zij niet geestdodend wordt.

Diaconale collecte: Biddag voor gewas en arbeid – Stichting Zaadgoed
De biologische landbouw wil gezonde en smakelijke voeding produceren zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie. Daarvoor zijn rassen nodig die zijn aangepast aan de biologische teeltwijze. Biologische rassen met een brede weerstand tegen ziekten en plagen en een goed ontwikkeld wortelstelsel om voldoende voedingsstoffen uit de bodem of organische mest te halen. Om deze rassen te ontwikkelen is veel veredelingswerk nodig.

Zondag 17 maart 2024

Voorganger: Andries Visser
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Frank Colstee
Afkondiger: Jan Meems
Bloemen: Roely van Leeuwen

Lezingen : Lucas 7: 36 - 50

Toelichting:

De lezing van deze zondag, in de aanloop naar Pasen, vertelt het verhaal van de vrouw die Jezus voeten zalfde met mirre, een kostbare balsem. Dit is niet het verhaal dat je kunt lezen in de andere evangeliën, waarbij nota bene Jezus' eigen discipelen met het verwijt komen dat die kostbare mirre beter verkocht had kunnen worden, zodat de opbrengst aan de armen ten goede had kunnen komen. Jezus zegt van die vrouw dat ze hem met dat balsemen heeft voorbereid op zijn begrafenis.

Nee, hier in Lukas is duidelijk sprake van een ander verhaal, maar ook nu is het controversieel, het is een indringend en erotisch geladen gebeuren. De weerstand van de mensen er omheen is dan ook niet van de lucht, want die vrouw had geen beste reputatie. Ze huilt ... en huilt, een vloed van tranen. Waarover huilt ze? Ze zet zichzelf te kijk ... en tegelijk zet ze ons te kijk. Is het voor iemand van ons mogelijk hier ongezien weg te komen?

Diaconale collecte:

Kerk in Actie – Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat

In het noorden van Oeganda is het niet gemakkelijk om voedsel te verbouwen. Door klimaatverandering valt er soms te weinig regen, dan weer te veel, met overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse kerk van Oeganda leert boerengezinnen droogtebestendige zaden te gebruiken, milieuvriendelijker te stoken, bijen te houden, beter samen te werken en te sparen en investeren.

Zondag 24 maart 2024

Voorganger: Doekle de Boer
Bijzonderheden: Palmzondag
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger: Frank Colstee
Bloemen: Martje Star

Lezingen : Lucas 19 vanaf vers 29

Toelichting:

Het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem lezen we uit het evangelie van Lucas.

En we lezen ook over een andere intocht in een andere stad , die van Jona in Nineve.

We staan stil bij de verschillen en bij wat deze intochtsverhalen voor ons kunnen betekenen.

Diaconale collecte: Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen

Het zeemanshuis in de Eemshaven wordt gerund door pastor Stendhardt samen met ongeveer 35 vrijwilligers uit de omgeving. Jaarlijks bezoeken zeevarenden van over de hele wereld het Zeemanshuis

Paasproject.

Kerk in Actie – Kinderen in de Knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen.

Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. De projecten voor Kinderen in de knel zijn er o.a. op gericht te voorkomen dat kinderen op straat belanden en hierbij wordt samengewerkt met lokale organisaties. Waar mogelijk worden straatkinderen opgevangen en herenigd met familie in de geboorteregio. Kerk in Actie zorgt er met lokale kerken en partners voor dat kinderen naar school gaan en een vak leren

Witte Donderdag: 28 maart 19:30 uur

Voorganger: Andries Visser
Bijzonderheden: delen van Brood en Wijn
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Jan Meems
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij
Bloemen: Roely van Leeuwen

dienst van de gaven: Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

Goede Vrijdag: 29 maart 19:30 uur

Voorganger: Caroline Lemmens
Organist/cantor: Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

dienst van de gaven: Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

Stille Zaterdag: 30 maart 21:30 uur

Voorganger: Just van Es
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Roely van Leeuwen
m.m.v.: Gera van der Hoek

dienst van de gaven: Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

Paaszondag: 31 maart 09:30 uur

Voorganger: Barbara de Beaufort
Organist: Wim Dalmaijer
Ouderling van dienst: Frank Colstee
Afkondiger: Jan Meems

Bloemen: Martje Star

dienst van de gaven: Stichting Wilde Ganzen

Zondag 31 maart 2024

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Bijzonderheden:	1 ^e paasdag
Organist:	Wim Dalmaijer
Ouderling van dienst:	Frank Colstee
Afkondiger:	Jan Meems
Bloemen:	Martje Star

Lezingen :

Toelichting:

Pasen volgens Lucas. Een van de latere evangelisten, hij had o.a. Marcus al als voorbeeld. Maar toch heeft Lucas zijn eigen versie van het evangelie en dus ook van het Paasverhaal geschreven.

Niet dat het daardoor begrijpelijker wordt. Als Lucas ergens de nadruk op legt, dan is het wel op het feitelijke, aardse van Jezus' opstanding. En op het noodzakelijke van zijn lijden.

Misschien moeten we dat gewoon zo laten als het is. Dat hele wonderbaarlijke, en eigenlijk onverteerbare verhaal nemen zoals het tot ons komt.

En ons daarna richten op wat het uitwerkt, op de mensen toen, zoals Lucas over ze vertelt, en op ons nu, zoals wij het horen en bezingen en vieren, ieder jaar weer.

Geen vragen stellen bij de steen in de vijver, maar bij de kringen in het wateroppervlak.

Diaconale collecte: 1e Paasdag – Stichting Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen steunt honderden projecten per jaar. Met elk project geeft de stichting mensen een duwtje in de rug om armoede te doorbreken. Eén van de projecten is de bouw van een sociale werkplaats in Ghana voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72

Het IBAN-rekeningnummer van de Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:
NL76 RABO 0342 2596 95,

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.