

Johannes de Doperkerk Protestantse Gemeente Huizinge



Thema: Zijpaden



Toelichting kerkdiensten:
27 mei – 24 juni 2018

Inleiding: Zijpaden.

Het Christendom is nooit uniform geweest. Al vanaf het begin was er een grote verscheidenheid aan reacties op het Evangelie. Die verscheidenheid is niet altijd als een groot goed gezien. De kerk heeft vaak onderscheid gemaakt tussen wat zij zag als de hoofdweg en allerlei bewegingen die men dan als zijwegen ging beschouwen, soms getolereerd, soms als ketterijen bestreden.

Maar als de hoofdweg verstopt raakt, blijkt het soms maar al te prettig dat die zijpaden bestaan.

Wij merken dat in onze tijd ook. Allerlei alternatieve christelijke bewegingen in de geschiedenis die genegeerd of afgeschermd waren, blijken ons bij de vragen van onze tijd te kunnen inspireren.

Voor 2018 zijn de volgende series gekozen:

Serie 01	Bergrede
Serie 02	Johannesevangelie Aswoensdag Biddag voor gewas en arbeid Palmzondag Stille Week Pasen
Serie 03	Ver(dwalen)
Serie 04	Wonderen Hemelvaartsdag Pinksteren
Serie 05	Zijpaden
Serie 06	Vrije invulling
Serie 07	'Groei van God'
Serie 08	Lied/gedicht
Serie 09	Dood/eindigheid Dankdag voor gewas en arbeid Gedachteniszondag
Serie 10	Geboorteverhalen

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

27 – 05	Just van Es
03 – 06	Caroline Lemmens
10 – 06	Aart van Lunteren
17 – 06	Arlette Toornstra
24 – 06	Mannie Hovenkamp

Zondag 27 mei 2018.

Voorganger:	Just van Es
Organist:	Jan Smid
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Dick Jalink

Lezing(en):

Toelichting:

Er wordt wel gezegd dat de Joods-Christelijke traditie een belangrijke factor is geweest in de ontwikkeling van wetenschap en technologie. De aarde is aan de mens gegeven om te onderzoeken en te bewerken. En kijk naar onze dijken en landerijen en fabrieken. Maar in onze tijd van klimaatsverandering en milieuproblematiek ervaren we ook de nadelen van deze ontwikkeling en stellen ons opnieuw de vraag hoe wij moeten staan tegenover de natuur, of misschien radicaler: moeten we wel TEGENOVER de natuur staan, of is dat juist het probleem. Dan worden andere, vergeten of zelfs bestreden, vormen van Christelijk geloof en Christelijke spiritualiteit ineens actueel. In deze dienst lezen we teksten uit het oude Keltische Christendom (Ierland, Schotland, Wales), vooral het verhaal van St Kevin en de merel.

Diaconale collecte: Voedselbank Het Hogeland

Elk gezin dat in armoede leeft en woont in de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond kan voedselpakketten krijgen van de Voedselbank Het Hogeland te Winsum. Het tegengaan van voedselverspilling. Deze organisatie werkt ook aan hulp voor gezinnen, door het aan de orde stellen van misstanden die bij dit werk gesignaleerd worden, en door het bieden van hulp aan mensen met een minimaal inkomen om hun (financiële) situatie te verbeteren. Voedselbank Het Hogeland werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich belangeloos beschikbaar stellen voor het ophalen van voedsel bij leveranciers, samenstellen van voedselpakketten, zorgdragen voor voedselveiligheid en uitdelen van voedselpakketten.

Voorganger:	Aart van Lunteren
Thema:	Adieu à Dieu...? Een persoonlijke queeste.
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Betty van der Molen

Lezing(en)

Toelichting:

Adieu à Dieu...? Een persoonlijke queeste.

'God' was voor mij altijd en vanzelfsprekend de God van de bijbel, en mijn traditie de joods-christelijke.

Maar gaande mijn weg in het leven en in kerk en theologie, werd dit voor mij minder vanzelfsprekend.

Een zijpad ingeslagen...

In de dienst hoop ik op drie punten in te gaan:

- I. Wat vanzelf sprak
(God is de God van Israël en uiteindelijk komt alles goed);
- II. Redenen om een zijpad in te slaan
(de ontdekking van de heiden in mijzelf en religie als spel van verbeelding);
- III. Enkele bevindingen op het zijpad
(ontmoetingen met de nar bij Erasmus, Mozart, en Heine).

Diaconale collecte: Kerk in Actie: Bijenhouden biedt jongeren een toekomst.

Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-)rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?

www.kerkinactie.nl/bijenhouden

Zondag 17 juni 2018.

Voorganger:	mw. A. Toornstra
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Liesbeth de Voogd
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Grietje Schanssema-Ritsema

Lezing(en) Nog niet bekend

Toelichting:

Het Onze Vader is een superbekende tekst die Christenen over heel de wereld met elkaar verbindt. In deze dienst benaderen we de tekst niet als min of meer losse beden, maar als woorden die jou begeleiden bij innerlijke groei. De uitleg is gebaseerd op een heel andere, zo je wilt meer spirituele, benadering van de tekst dan meestal gebruikelijk, en beschrijft de 7 fasen van een scheppingsproces. We onderzoeken de diepgang van de oude woorden: wat betekent het dat “Gods NAAM geheiligd” wordt en “Zijn koninkrijk” komt? Wat gebeurt er met onszelf als we leren bidden dat “Uw wil geschiedde” en wij “dagelijks brood” mogen ontvangen? Hoe zit dat met vergeving eigenlijk en wat is het Kwaad dat aan het einde zo venijnig zich roert? Een fascinerende benadering die je het gebed een stuk intensiever leert bidden

Diaconale collecte: Kerk in Actie: Inloophuis als rustpunt.

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wel en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.

www.kerkinactie.nl/inloophuizen

Zondag 24 juni 2018.

Voorganger: Mannie Hovenkamp
Thema: Mystiek
Organist: Jan Smid
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen: Roely van Leeuwen
Afkondiger: Liesbeth de Voogd

Lezing(en) Nog niet bekend

Toelichting:

Op de plek waar we gelijk hebben
komen nooit bloemen op
in het voorjaar.

De plek waar we gelijk hebben
is vastgestampt en hard
als een dorsvloer.

Maar twijfels en liefde woelen
de wereld om
zoals een mol, zoals een ploeg.

En er zal gefluisterd worden op de
plaats waar het huis stond
dat verwoest is.

Yehuda Amichai.

Mystiek is door de eeuwen heen door de kerk gewantrouwd. Omdat ze ongrijpbaar is, niet in regels en dogma's te vatten. Ja eigenlijk nauwelijks onder woorden is te brengen. Er zijn dan ook veel plekken in de kerkgeschiedenis waar gefluisterd wordt, zoals het gedicht zegt. Inmiddels is er binnen de PKN aandacht voor mystiek. In onze diensten vallen regelmatig namen van mystici: Meister Eckhart, Jan van het Kruis, Etty Hillesum. De man van Dorothé Sölle zei ooit: "Wat mij stoort aan mystiek is dat het eigenlijk niets is voor eenvoudige mensen". Maar klopt dat wel? De kerk is immers, ongewild, begonnen met die gewone rabbi uit Nazareth. Ongetwijfeld een mysticus.

Diaconale collecte: Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika, waar zij al 58 jaar kennis en expertise inzetten. Hier in Nederland kan iedereen die medische zorg nodig heeft, naar de dokter. In Afrika is dat niet zo vanzelfsprekend. Daarom wil Amref, juist vanuit Nederland, zorgen dat die situatie verbetert. Een goede gezondheid maakt echt het verschil. Dat gaat verder dan een beter en prettiger leven. Iemand die gezond is, heeft meer kans om een opleiding af te ronden, beter betaald werk te vinden of een eigen bedrijfje te beginnen. Kortom, iemand heeft zo meer mogelijkheden om aan de armoede te ontsnappen. En daar profiteert ook de gemeenschap en uiteindelijk het hele land van. Amref Flying Doctors is 58 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika. Nog steeds gebruiken ze vliegtuigen om afgelegen gebieden te bereiken. Maar het werk omvat inmiddels veel meer. Tegenwoordig richt Amref zich vooral op gezond blijven, door middel van voorlichting, opleiding en onderzoek.

www.amref.nl

Pastoraat.

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

: 0595-795059 of 06-48968570

: barbaradebeaufort@gmail.com