

Johannes de Doperkerk  
Protestantse Gemeente Huizinge



---

themablok:  
Matteus



Matteus slijpt zijn pen. De engel wacht wel even....  
Jean Poyet, plm. 1500

22 februari 2023 t/m 9 april 2023

# Voor 2023 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Oerverhalen
- Serie 02 Hooglied
- Serie 03 Matteus**
  - Aswoensdag**
  - Biddag voor gewas en arbeid**
  - Palmpasen**
  - Stille Week**
  - 1<sup>e</sup> Paasdag**
- Serie 04 Aarde, water, lucht en vuur
- Serie 05 Ezechiël
  - Hemelvaartsdag
  - Pinksteren
- Serie 06 Groninger spiritualiteit
- Serie 07 Vrije periode
- Serie 08 Elementen uit de liturgie
- Serie 09 Brief aan de Galaten
- Serie 10 Werk en arbeid
  - Dankdag voor gewas en arbeid
- Serie 11 Klaagliederen
  - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Engelen
  - Kerstavond
  - Eerste Kerstdag
  - Oudjaarsdag

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

## De voorgangers zijn:

- |       |                        |       |                     |
|-------|------------------------|-------|---------------------|
| 22-02 | Egbert Smit            | 26-03 | Barbara de Beaufort |
| 26-02 | Just van Es            | 02-04 | Yvonne Hiemstra     |
| 05-03 | Caroline Lemmens       | 06-04 | Barbara de Beaufort |
| 08-03 | Andries Visser         | 07-04 | Just van Es         |
| 12-03 | Annemarie van der Vegt | 08-04 | Caroline Lemmens    |
| 19-03 | Egbert Smit            | 09-04 | Egbert Smit         |

## Toelichting:

Dit jaar lezen we in de tijd tot Pasen uit het evangelie van Mattheus. Het zal niet voor niets zijn dat onze traditie ervoor heeft gekozen uit een groot aantal Evangelien toch tenminste vier in de bijbel op te nemen. Elk met een eigen kleur. Een verscheidenheid aan teksten voor een verscheidenheid aan lezers. Mattheus neemt het verhaal van Marcus als zijn raamwerk en verandert daarin op veel plaatsen en voegt grote stukken toe, vooral over wat Jezus – als een nieuwe Mozes – leerde. Eerst gaan we in acht diensten – aswoensdag en biddag voor gewas en arbeid inbegrepen – op zoek naar dat eigene van Mattheus. En daarna beleven we in de stille week en met Pasen de gebeurtenissen mee in de woorden van zijn versie.

Wie de schrijver is geweest weten we niet. Dat het de in het evangelie genoemde bekeerde tollenaar was, wordt door veel deskundigen betwijfeld. Maar het lijkt wel waarschijnlijk dat het iemand was die kwam uit de kring van farizeese schriftgeleerden. Dat maakt zijn beschrijving van de vele nogal heftige conflicten tussen die groep en Jezus heel pikant. Zijn geschrift lijkt een soort leerboek voor meest joodse mensen die gedoopt willen worden met Pasen. Mensen dus die wat wij het Oude Testament zijn gaan noemen goed kenden en aan wie Mattheus het nieuwe van Jezus' leer wilde laten zien. Voor ons een mooie gelegenheid om mee te “leren” op ónze gang naar Pasen. Leren niet als een letterlijk herhalen, maar als onze levens nu laten verlichten door deze verhalen.

# Woensdag 22 februari 2023

**Voorganger:** Egbert Smit  
**Bijzonderheden:** Aswoensdag  
**Thema:** Innerlijk en uiterlijk  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Roely van Leeuwen

**Lezingen :** Mattheus 6: 1 – 6 en 16 – 21.  
Commentaar van Jezus op schijnheiligheid.  
Joël 2: 12 – 19  
Scheur niet je kleren, maar je hart....

## **Toelichting:**

In deze avonddienst die het begin markeert van de 40 dagen tijd worden wij geconfronteerd met onze neiging om goede sier te willen maken met onze vroomheid. Jezus heeft iets over te zeggen: volgens hem heeft God daar niets mee. Ook Joël maakt dit punt: bekering tot God is in de eerste plaats een inwendig, mentaal proces. De daden, het handelen dat daardoor wordt gewekt wordt gezien door God en gewaardeerd als teken van liefde en respect. Dat neemt niet weg dat rituelen je kunnen helpen op de weg van de bekering omdat zij niet alleen het verstand aanspreken, maar ook onze zintuigen zoals het gevoel, de reuk en de smaak. Daarom ook deze keer een ritueel.

De afgelopen jaren zalfde ik in deze dienst de deelnemers die dat wilden met een mengsel van olie en houtas. Dit keer doe ik het – op aanraden van Jezus zelf – iets anders....

## **Diaconale collecte: Voedselbanken Eemsdelta en Hogeland**

Vanwege de sterk gestegen kosten van levensonderhoud en de inflatie heeft de Koepelorganisatie Voedselbanken Nederland besloten om de normbedragen voor het verkrijgen van een voedselpakket te verruimen.

# Zondag 26 februari 2023

**Voorganger:** Just van Es  
**Organist:** Kees Steketeer  
**Ouderling van dienst:** Hilda Smid  
**Afkondiger:** Roely van Leeuwen  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen

**Lezingen:** Matteus 9: 1 - 8

## **Toelichting:**

In dit verhaal stelt Jezus de vraag wat gemakkelijker is, zeggen; “Je zonden zijn je vergeven”, of “Sta op en loop”. Zoals vaak in de verhalen over Jezus een nogal verwarrende vraag. En daar nemen we dus even de tijd voor.

## **Diaconale collecte: Stichting Vajra**

Stichting Vajra is een organisatie die door middel van gevarieerde projecten een bijdrage levert aan het welzijn en de ontwikkeling van de bevolking van Nepal, met name voor de armen. Met hulp van vele vrijwilligers, donateurs en sponsors bouwde Stichting Vajra onder meer ziekenhuizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. De stichting is zeer actief op het gebied van educatie, verleent beurzen aan studenten en zette het grootste zonneovenproject ter wereld op in Bhutanese vluchtelingenkampen in Oost-Nepal.

# Zondag 5 maart 2023

**Voorganger:** Caroline Lemmens  
**Bijzonderheden:** delen Brood en Wijn  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Afkondiger:** Betty van der Molen  
**Bloemen:** Martje Star

**Lezingen:** **Matteus 14: 13 – 23**  
**Genesis 2: 1 - 3**

## **Toelichting:**

Vandaag een lezing uit het Mattheus evangelie over een overvloed aan brood. Deze lezing, Mattheus 14:13-23 gaat weliswaar over heel veel hongerige mensen die brood eten, maar eigenlijk is dat een onderbreking van de wens van Jezus om een afgelegen plek te vinden waar hij alleen zou kunnen zijn.

Deze lezing leggen we naast een stukje uit Genesis 2:1-3, God stopt met het doen van al zijn scheppingswerk en houdt sabbat.

We zullen zien wat er uit deze combinatie van teksten voortkomt in het hoofd van de voorganger, in uw hoofd.

We delen brood en wijn met de woorden uit Mattheus 26:26-29.

## **Diaconale collecte: Artsen zonder Grenzen – Noodhulp in Pakistan**

Door de watersnoodramp van augustus en september jl. staan delen van Pakistan al een half jaar onder water. Meer dan één miljoen huizen zijn verwoest, ruim 3500 kilometer aan wegen en zo'n 150 bruggen zijn weggespoeld. Honderdduizenden inwoners blijven al maanden verstoken van basisvoorzieningen. Er is een schrijnend tekort aan onderkomens, voedsel, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en medicijnen, met name tegen malaria.

Artsen zonder Grenzen werkt met driehonderd lokale mensen en een internationale staf om de ergste nood te lenigen.

# Woensdag 8 maart 2023

**Voorganger:** Andries Visser  
**Bijzonderheden:** biddag voor Gewas en Arbeid  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Arie Jan de Jong

**Lezingen:** Matteus 13: 1 – 9.

**De biddag begint voor wie dit wil met een gezamenlijke maaltijd in het koor van de kerk. Deze maaltijd begint om 18:15 uur. Zoals we allemaal wel weten nemen we iets te eten mee.**

## **Toelichting:**

De leraar bij de zee

Hoofdstukkenlang tekent Matteus de leraar Jezus van Nazaret, onderwijzend vanaf de berg. Daarna laat hij hem het land intrekken. Eerst naar de dorpen vlakbij, Kapernaum en Nazaret. En dan verder weg. En overal leert hij in de synagogen, en ... botst hij met de kerkelijke leiders van zijn dagen.

Vervolgens komt het leren bij de zee. Ik stel me dat zo voor: de mensen zittend (en staand) op de oever, als in een soort amfitheater, en Jezus, in een bootje, in het brandpunt van die parabool (of ellips). Hij spreekt hen uitvoerig toe en vertelt gelijkenissen. Eerst een voor velen bekend thema, over een boer die gaat zaaien. Met machines ging dat toen niet, vandaar dat je kunt lezen (in een van de Psalmen) over de tranen van iemand die de zaadbuidel draagt en bij het zaaien vliesjes en stofjes in zijn ogen krijgt.

Een verhaal dus over zaaien. En je eerste reactie als hoorder zou heel goed kunnen zijn: wat moet hij daar nou mee? Je zaait en je hoopt op een goede oogst. En ja, daar gaat ook weleens wat mis mee. Er kan met dat zaad van alles gebeuren waardoor het niet ontkiemt, vaak was de bodem daar in het Oosten ook nogal steenachtig. Wat wil hij hier nu mee zeggen? Want het verhaal uitleggen, dat doet hij niet.

## **Diaconale collecte: Biddag voor gewas en arbeid – Stichting Zaadgoed**

De biologische landbouw wil gezonde en smakelijke voeding produceren zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gendertechnologie. Daarvoor zijn rassen nodig die aangepast zijn aan de biologische teeltwijze. Stichting Zaadgoed ontwikkelt hiervoor veredelingsmethoden die geëigend zijn voor de biologische landbouw en vrij zijn van genetisch gemodificeerde organismen.

De stichting stimuleert en ondersteunt concrete veredelingsactiviteiten door biologische telers en veredelaars. Verder werkt Stichting Zaadgoed door verschillende projecten aan de bewustwording van consumenten.



# Zondag 12 maart 2023

<b>Voorganger:</b>	<b>Annemarie van der Vegt</b>
<b>Organist/cantor:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Arie Jan de Jong</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>
<b>m.m.v.:</b>	<b>de Johannes de Dopercantorij</b>

<b>Lezingen:</b>	<b>Lucas 6: 27 – 35</b>
	<b>Psalm 141</b>

## **Toelichting:**

Zondag 12 maart lezen we Lucas 6, 27-35 en psalm 141. We lezen er ‘God is goed voor de ondankbaren en de bozen’ en we horen dan de oproep ‘heb je vijanden lief’. Als we er van een afstandje naar kijken kunnen we waarschijnlijk de mening wel delen dat ieder mens het verdient om liefgehad te worden. Maar wanneer je oog in oog staat met een scheldende en tierende medemens dat blijkt deze oproep geen sinecure. In de Open Hof, dagopvang voor dak- en thuisloze mensen, proberen we dagelijks aan deze oproep ‘je vijand lief te hebben’ gehoor te geven. In deze dienst een verhaal over ‘onze’ boze man. Lang niet altijd geven de verhalen van de straat ons vreugde, maar de ruimte die er in een mens kan ontstaan geeft die vreugde des te meer. Deze vreugde zullen we onderstrepen door veel te zingen, in samenwerking met de cantorij olv van Kees Steketee.

## **Diaconale collecte: Open Hof Groningen**

De Open Hof is een dagopvang voor dak- en thuislozen in het centrum van Groningen. De Open Hof wil een veilige plek bieden aan mensen die buiten de samenleving zijn komen te staan. Ze kunnen er doordeweeks dagelijks terecht voor een kop koffie, een boterham, een luisterend oor en warme kleding.

Daarnaast biedt de Open Hof ook vieringen aan voor de bezoekers. Een moment van stil zijn, van bidden, van zingen, het branden van een kaars. De liturgie wordt gevolgd met pastorale ondersteuning van pastor Annemarie van der Vegt; zij is op 12 maart de voorganger in Huizinge.

# Zondag 19 maart 2023

<b>Voorganger:</b>	<b>Egbert Smit</b>
<b>Thema:</b>	<b>Verschil van mening</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Grietje Schanssema-Ritsema</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Martje Star</b>
<b>Lezingen:</b>	<b>Job 2: 1 -10: Job, Satan en God. Mattheus 16: 21 – 28: Jezus, Petrus en God.</b>

## **Toelichting:**

Wie wil dat Jezus lijdt? Helpt het iemand? Bewijst het iets?  
Klemmende vragen. Twee verhalen die om reactie vragen.

## **Diaconale collecte: Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen**

Het Zeemanshuis in de Eemshaven is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen. Het wordt gerund door pastor Sven Standardt samen met vrijwilligers. De groei van de Eemshaven heeft voor een forse toename van het aantal bezoekers gezorgd.

# Zondag 26 maart 2023

**Voorganger:** Barbara de Beaufort  
**Organist:** Jan Smid  
**Ouderling van dienst:** Hilda Smid  
**Afkondiger:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen

**Lezingen:** Matteus 4: 1 – 11  
Matteus 22: 34 – 46 en 23: 1 – 4.

## **Toelichting:**

Een van de kenmerken van het evangelie van Matteüs is dat hij voortdurend teksten uit de Thora aanhaalt. Dat doen andere evangelisten ook, maar bij het Matteüs struikel je echt over de citaten.

Wat is eigenlijk de functie van je beroepen op oudere, gezaghebbende teksten en tradities? Doen wij dat op een of andere manier ook? En hoe denkt Jezus daarover?

We lezen over zijn gesprek met de duivel (die kan er ook wat van) en over zijn gesprek met de schriftgeleerden en farizeeën, tegen het einde van Jezus' leven.

## **Diaconale collecte:**

### **Kerk in Actie – Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren**

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog, mede omdat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Kerk in Actie gaat samen met lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

# Zondag 2 april 2023

Voorganger:	Yvonne Hiemstra
Bijzonderheden:	Palmpasen - delen van Brood en Wijn
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Arie Jan de Jong
Afkondiger:	Betty van der Molen
Bloemen:	Martje Star
Lezingen:	Matteus 21: 1 – 11.

## Toelichting:

'Heden Hosanna, morgen kruisigt hem!' Deze woorden uit een bekend kerklied (Alles wat over ons geschreven is) raken de kern van Palmpasen. Jezus maakt zijn opgang naar Jeruzalem. Hij maakt een entree met een bitterzoet karakter. Is hij het, waar de profeet Zacharia het lang geleden al over had, in zijn visioen? Is Jezus de bevrijder, de belichaming van die niet kapot te krijgen messiaanse droom?

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde, je koning is in aantocht bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel.

Dit sjabloon wordt door de evangelist over Jezus gelegd. En gevoed door sterke verlangens en grote dromen wordt zijn voetstuk al maar hoger. Zo wordt geschiedenis herhaalde werkelijkheid. Of toch niet?

## Diaconale collecte:

### **Kerk in Actie – Zambia: maatjes voor gezinnen zonder ouders**

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia met kinderen onder de 18 jaar zijn ouderloos.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert lokale kerken om naar deze kinderen om te zien. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

## **Project tijdens de Stille Week.**

### **Het project voor de Stille Week is Noodhulp Rode Kruis**

De missie van het Rode Kruis is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.

**Witte Donderdag: 06 april 19:30 uur**

**Voorganger:** Barbara de Beaufort  
**Bijzonderheden:** delen van Brood en Wijn  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Roely van Leeuwen  
**m.m.v.:** -  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen

**dienst van de gaven:** Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

---

**Goede Vrijdag: 07 april 19:30 uur**

**Voorganger:** Caroline Lemmens  
**Organist/cantor:** Kees Steketee  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen  
**m.m.v.:** de Johannes de Dopercantorij

**dienst van de gaven:** Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

---

**Stille Zaterdag: 08 april 21:30 uur**

**Voorganger:** Egbert Smit  
**Organist:** Kees Steketee  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen  
**m.m.v.:** Gera van der Hoek

**dienst van de gaven:** Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

---

**Paaszondag: 09 april 09:30 uur**

**Voorganger:** Just van Es  
**Organist/cantor:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Afkondiger:** Roely van Leeuwen  
**m.m.v.:** de Johannes de Dopercantorij  
**Bloemen:** Martje Star

**dienst van de gaven:** Kerk in Actie - Moldavië

# Zondag 9 april 2023

**Voorganger:** Just van Es  
**Bijzonderheden:** 1<sup>e</sup> Paasdag  
**Organist/cantor:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Afkondiger:** Roely van Leeuwen  
**Bloemen:** Martje Star  
**m.m.v.:** de Johannes de Dopercantorij

**Lezingen:** Het Paasverhaal, gesproken en gezongen

## **Diaconale collecte: Kerk in Actie – Moldavië**

Kerk in Actie-partner Moldovan Christian Aid ondersteunt kleine kerken in het opzetten van hulpprogramma's voor kwetsbare ouderen. Toen de oorlog uitbrak heeft MCA alles in het werk gesteld om kerken en centra uit te rusten voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

# Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: [barbaradebeaufort@gmail.com](mailto:barbaradebeaufort@gmail.com)

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:  
NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.