

**Johannes de Doperkerk  
Protestantse Gemeente Huizinge**



---

**themablok:  
Hooglied**

**5 februari 2023 t/m 19 februari 2023**

## Voor 2023 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Oerverhalen
- Serie 02 Hooglied**
- Serie 03 Matteus
  - Aswoensdag
  - Biddag voor gewas en arbeid
  - Palmpasen
  - Stille Week
  - 1<sup>e</sup> Paasdag
- Serie 04 Aarde, water, lucht en vuur
- Serie 05 Ezechiël
  - Hemelvaartsdag
  - Pinksteren
- Serie 06 Groninger spiritualiteit
- Serie 07 Vrije periode
- Serie 08 Elementen uit de liturgie
- Serie 09 Brief aan de Galaten
- Serie 10 Werk en arbeid
  - Dankdag voor gewas en arbeid
- Serie 11 Klaagliederen
  - Eeuwigheidszondag
- Serie 12 Engelen
  - Kerstavond
  - Eerste Kerstdag
  - Oudjaarsdag

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

### De voorgangers zijn:

- 05-02-2023 **Andries Visser**
- 12-02-2023 **Barbara de Beaufort**
- 19-02-2023 **Lineke Buijs**

## Toelichting: Het Hooglied

Sjir hasjirim – lied der liederen, zo heet het boek waar we ons in de komende drie weken mee bezighouden. Je hoort er een verdubbeling in, die ook wel vertaald wordt met een overtreffende trap, zodat hier ‘het hoogste lied’ gezongen wordt.

En ja, een lied over de liefde, dat wordt al gauw het hoogste lied. De geliefden zijn verrukt, vooral van elkaar. Blij elkaar gevonden te hebben neigen ze er ook toe – als vele verliefden – om helemaal door te slaan: ‘Als een lelie tussen de distels, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes’ (2, 2). Ik had een leraar Nederlands die je broodnuchter met twee voeten op de grond wist te zetten. ‘Vraag aan een pad wat schoonheid is’, zo zei hij tegen ons ... ‘en hij zal antwoorden: Mijn paddin!’

Het boekje ‘Hooglied’ is een van de meest becommentarieerde boeken van de bijbel – misschien wel omdat men er toch eigenlijk geen raad mee wist. Het is ook altijd weer overdrachtelijk uitgelegd. Dan gaat het bijvoorbeeld over de liefde tussen God en zijn volk, of over die van Christus voor zijn gemeente. En het zal waar zijn: in en achter de woorden van dit boek kun je van alles horen. Maar zo’n geestelijke betekenis is er helemaal niet zonder eerst de letterlijke: een loflied op de liefde tussen mensen.

De schrijver van het boekje weet wel degelijk dat het met de liefde uit de hand kan lopen, in haar hartstochtelijkheid en eenkennigheid. En soms subtiel (‘vang de kleine vossen, die de wijngaard bederven’ – 2, 15), soms heel direct (‘onverbiddelijk als het dodenrijk is de hartstocht’ – 8, 6) laat hij zijn waarschuwingen horen.

Deze drie zondagen – het hadden er net zo goed tien kunnen zijn, want het onderwerp is onuitputtelijk – zie ze maar als een zoektocht naar de liefde.

# Zondag 5 februari 2023

Voorganger:	Andries Visser
Bijzonderheden:	delen Brood en Wijn
Thema:	Liefde.... Een hartstocht?
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Gerrie Kapper
Bloemen:	Martje Star

Lezingen :                    Hooglied 4: 6 en 5:1 en 8: 6.

## Toelichting:

Hoge bergen, een schitterend landschap, de beelden vliegen over je heen. De geliefde ziet zijn bruid komen vanaf de Libanon, van de top van de Amana en van de prachtige berg de Hermon. Maar zelf gaat hij ook graag naar de ‘mirre-berg’ en de ‘wierookheuvel’. Waar die precies liggen – sprookjesland?

En de wind gaat waaien, eerst rustig (‘Tot de avondwind waait en de schaduwenvlieden ...’, 4, 6), maar vervolgens ook onstuimig (‘Waak op, noordenwind, en kom, zuidenwind ...’, 4,16). Hartstocht is passie (het is de vertaling van het Latijnse ‘passio’), een ‘hartstreck’ schreven ze in het oud-Nederlands ook wel, een ‘trekking’ in je hart, zoals de wind trekt en tocht veroorzaakt, maar passie is ook lijden.

## Diaconale collecte: Werelddiaconaat- Jongeren in Pakistan

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt..

# Zondag 12 februari 2023

**Voorganger:** Barbara de Beaufort  
**Organist:** Jan Smid  
**Ouderling van dienst:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Afkondiger:** Roely van Leeuwen  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen

**Lezingen:** Hooglied

## **Toelichting:**

In onze tijd beschouwen we de liefde tussen partners als een privé-zaak, waar in principe niemand iets mee te maken heeft. Maar dat is het in de geschiedenis zelden geweest en eigenlijk is het dat nu nog niet, als je beter kijkt.

Hoe zit dat, met de spanning tussen privé en publiek in het Hooglied? Waarom spelen ook 'de meisjes' en 'de vrienden' een rol?

En hoe is dat nu? Wat voor invloed heeft een liefdespaar en het verloop van hun liefde op hun omgeving? Wanneer slaat betrokkenheid vanuit de samenleving om in bemoeizucht? En hoe groot is de vrijheid van de geliefden zelf? Zomaar wat vragen, waar we ons tijdens deze dienst misschien nader op kunnen bezinnen.

## **Diaconale collecte: Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië**

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.

Met steun van Kerk in Actie leren de Ethiopische kerken en hulporganisaties de Ethiopiërs zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren en nieuwe gewassen te verbouwen. De Ethiopische kerk helpt mensen ook met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt

# Zondag 19 februari 2023

<b>Voorganger:</b>	<b>Lineke Buijs</b>
<b>Thema:</b>	<b>Liefde – genot en gebod</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Arie Jan de Jong</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Grietje Schanssema-Ritsema</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Martje Star</b>
<b>Lezingen:</b>	<b>Hooglied 2</b>

## **Toelichting:**

Liefde – een groot en mooi woord, maar ook vatbaar voor allerlei misverstand of verwarring. Wat bedoel je als je het over ‘liefde’ hebt?

Het lijken haast twee werelden die elkaar nauwelijks raken: de liefde die bezongen wordt in het lied der liederen, het Hooglied, en de liefde die ons als liefde tot de naaste wordt opgedragen.

Zijn ze toch met elkaar verbonden? En hoe dan?

## **Diaconale collecte:**

### **Stichting Kledingbanken Maxima Het Hogeland en Eemsdelta.**

Beide kledingbanken zijn onderdeel van de Stichting Kledingbanken Maxima provincie Groningen.

Deze stichting werkt samen met gemeenten en de provincie Groningen aan de vaak uitzichtloze situatie van uitkeringsgerechtigden door gratis kleding te verstrekken. De kledingbanken zijn ook een ontmoetingsplek met een koffietafel en er wordt informatie verstrekt over de verschillende regelingen die gemeenten hebben voor mensen met een laag inkomen. Bij Maxima worden alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers.

# Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: [barbaradebeaufort@gmail.com](mailto:barbaradebeaufort@gmail.com)

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:  
NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.