

**Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge**



**themablok:
Oerverhalen**



1 januari 2023 – 29 januari 2023

Voor 2023 zijn de volgende series gekozen:

Serie 01 Oerverhalen

Serie 02 Hooglied

Serie 03 Matteus

Aswoensdag

Biddag voor gewas en arbeid

Palmpasen

Stille Week

1^e Paasdag

Serie 04 Aarde, water, lucht en vuur

Serie 05 Ezechiël

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Serie 06 Groninger spiritualiteit

Serie 07 Vrije periode

Serie 08 Elementen uit de liturgie

Serie 09 Brief aan de Galaten

Serie 10 Werk en arbeid

Dankdag voor gewas en arbeid

Serie 11 Klaagliederen

Eeuwigheidszondag

Serie 12 Engelen

Kerstavond

Eerste Kerstdag

Oudjaarsdag

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

Toelichting: Oerverhalen

Aan het begin van weer een nieuw jaar lijkt het ook een mooi idee om weer voorin de Bijbel te beginnen. Daar vinden we de oerverhalen, die vertellen over een oneindig ver verleden waarin alles zo geworden is als het is. Verhalen die voort lijken te zijn gekomen uit vragen die de mensheid zich steeds weer stelt: waarom is er iets en niet niets? Waar komt het kwaad vandaan? Waarom is er oorlog? Waarom zijn er zoveel verschillende volken en talen? Kunnen we wel rekenen op Gods trouw?

Maar goede verhalen – en dat zijn het – geven nooit eenduidige antwoorden. Juist daarom zijn ze ook in onze tijd van wetenschappelijke verklaringen nog even springlevend en fascinerend als ze altijd zijn geweest. Je kunt er eindeloos in ronddwalen en vindt altijd weer iets nieuws, iets dat tot nadenken stemt.

De voorgangers zijn:

01-01-2023 Barbara de Beaufort

08-01-2023 Egbert Smit

15-01-2023 Just van Es

22-01-2023 Yvonne Hiemstra

29-01-2023 Caroline Lemmens

Zondag 1 januari 2023

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Bijzonderheden:	10:30 uur
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Hilda Smid
Afkondiger:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Martje Star en Roely van Leeuwen

Lezing : **Genesis 1**

Toelichting:

Een nieuw jaar, een nieuwe themaserie, over Oerverhalen. Natuurlijk moet het dan de eerste keer over Genesis 1 gaan, het oerverhaal bij uitstek.

Het vertelt ons over hoe het leven ontstond, maar ook over wat er daarvoor was. Niets dus. Of misschien niet niets, maar dan toch chaos, afgrond, duisternis, kortom alles wat ons angst aanjaagt.

Wat voor antwoord geeft het verhaal uit Genesis 1 op die chaos, die helaas niet alleen van toen is, maar ook van nu.

Of is dat niet helaas. Is chaos niet alleen maar angstaanjagend?

Waarom besloot God eigenlijk om het leven tot leven te roepen?

Diaconale collecte: Stichting Sheltersuit

De Stichting Sheltersuit kan geen einde maken aan de dakloosheid van miljoenen mensen wereldwijd, maar biedt bescherming aan mensen die buiten moeten slapen door het uitdelen van sheltersuits: jassen die water- en winddicht zijn, gemakkelijk omgevormd kunnen worden tot een slaapzak, voorzien van een grote capuchon, sjaal en grote zakken. De sheltersuits worden gemaakt van gerecyclede restmaterialen en geproduceerd door voormalige vluchtelingen en daklozen die daarmee een kans krijgen om de armoede te overwinnen.

Zondag 8 januari 2023

Voorganger:	Egbert Smit
Thema:	Na de zondvloed: het eerste verbond
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Hilda Smid
Bloemen:	Martje Star

-

Lezingen:	Genesis 8: 15 – 17, 20 en Genesis 9: 1 – 11.
------------------	---

Toelichting:

Eén van de oerverhalen in het boek Genesis gaat over het besluit van God om de wereld onder water te zetten omdat alles wat de mens doet door en door slecht is. Alles en iedereen komt om behalve Noach, zijn familie en alle dieren die hij op aanraden van God in de ark verzameld had. God keert zich af van het geweld dat hij ontketend had en belooft zich voortaan in te houden. En bovendien verleent Hij de mens ook nog meer macht over zijn medeschepselen. En dat alles zonder van hem een tegenprestatie te vragen.

In ieder geval is Gods reactie eenzijdig en geeft Hij daarmee macht uit handen. Gebeurt dit uit liefde of uit angst voor zijn eigen woede? Of zijn er menselijke overwegingen in het spel om dit verhaal zó te vertellen? En is een zondvloed niet een stok achter de deur die ons ervan kan weerhouden om ons als dieven en moordenaars van onze omgeving te gedragen?

Diaconale collecte: Stichting De Leeuw Kyiv

Een groep Nederlandse ondernemers die allemaal al meer dan 20 jaar wonen en werken in Oekraïne heeft haar krachten gebundeld in Stichting De Leeuw Kyiv om in Nederland goederen in te zamelen voor Oekraïne. Door hun jarenlange ervaring hebben deze ondernemers een groot netwerk in Oekraïne. Ze hebben zelf de controle van inzameling tot distributie: directe lijnen, efficiënt en kosteneffectief want alles werkt op basis van vrijwilligheid. De stichting zamelt o.a. fietsen, waterfilters, voedingsmiddelen en zaaigoed in.

In onze provincie verzamelt een aantal vrijwilligers in Hellum voor deze stichting o.a. aggregaten als noodstroomvoorziening ter vervanging van door Rusland vernietigde voorzieningen.

Zondag 15 januari 2023

Voorgangers:	Just van Es
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Roely van Leeuwen

Lezing: Genesis 5: 21 – 24.

Toelichting:

In de lijst van nakomelingen van Adam worden allerlei namen genoemd van mannen die kinderen verwekten en heel oud werden. Zo ook ene Henoch. Maar bij hem staat er een wonderlijke toevoeging. Hij wandelde met God en op een goede dag was hij er gewoon niet meer omdat God hem bij zich had opgenomen. Wat moeten we hierbij denken? Of misschien is een betere vraag: wat kunnen we hierbij denken? Een nieuwe vertaling die jaren gelden uitkwam dacht er goed aan te doen ons dat uit te leggen door te vertalen: “Henoch leefde in verbondenheid met God.” Maar in deze dienst in de serie “Oerverhalen” gaan we ons toch nog eens afvragen of dat woordje “wandelen” ons misschien toch iets te vertellen heeft, dat je in die stellig goedbedoelde vertaling kwijt bent.

Diaconale collecte: Edukans

Eén van de doelen van Edukans is om kinderen en jongeren weerbaar te maken dankzij lessen “sociaal-emotioneel leren”. Edukans ontwikkelde hiervoor lesmateriaal waarmee ze het thema dichtbij de belevingswereld van kinderen brengt. Kinderen maken in speciale filmpjes kennis met dieren die stiekem dezelfde eigenschappen hebben als mensen: de schildpad is soms wat trager, de struisvogel juist haantje de voorste. Edukans zet hierbij ook muziek, dramalessen, sport en spel in. Het World Teachersprogramma van Edukans zorgt voor een veilige leeromgeving en goed opgeleide docenten. “Onze” werelddocent Miriam Geerts houdt ons via de Nieuwsbrief geregeld op de hoogte van het werk van Edukans in deze tijd.

Zondag 22 januari 2023

Voorganger: Yvonne Hiemstra
Organist/cantor: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Arie Jan de Jong
Afkondiger: Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen: Martje Star

m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezing: Genesis 12: 1 - 9

Toelichting:

Een pelgrim is doorgaans iemand die vertrekt met een bepaalde eindbestemming in zijn hoofd. Een pelgrim weet waarheen hij onderweg is. Alleen: hij weet niet wat de weg met hem zal doen. Binnen het thema Oerverhalen dacht ik aan Abraham, die huis en haard verliet en antwoord gaf op een voor hem volstrekt onbekende roep. Er lijkt bijbels gezien een vloek te rusten op het streven naar vaste woon- en verblijfplaatsen. Waarom? Mogelijke lessen die Abraham ons kan leren, staan deze zondag centraal.

Diaconale collecte: Stichting Muziek aan bed

Muziek aan bed is begonnen door twee cellisten die samen op één cello speelden in kinderziekenhuizen. Kinderen en ouderen reageerden verbaasd: zo iets hadden ze nog nooit meegemaakt, ze waren blij met de afleiding en het warme geluid van de cello.

In 2010 richtten de twee cellisten de stichting op en inmiddels is “Muziek aan bed” uitgegroeid tot een team van achttien cellisten. Ze spelen in ziekenhuizen en zorginstellingen, voor kinderen, volwassenen en mensen met dementie.

Iedereen op de afdeling geniet van hun bezoek; ook het verplegend personeel loopt met een glimlach rond. De muziek klinkt nog lang na.

In het Martini Ziekenhuis in Groningen komen ze ongeveer 25 keer per jaar langs met hun cello's.

Zondag 29 januari 2023

Voorganger: Caroline Lemmens
Organist: Jan Smid
Ouderling van dienst: Hilda Smid
Afkondiger: Arie Jan de Jong
Bloemen: Roely van Leeuwen

-

Lezing: Genesis 6: 1 – 6.

Toelichting:

Een oerverhaal in het boek Genesis is zeker hoofdstuk 6, in het bijzonder vers 1-6. Het lijkt er maar een beetje los tussen gezet te zijn, om God een aanleiding te geven voor de zondvloed.

Het intrigerende beeld van ontsprende hemelbewoners, godenzonen nog wel, in onze bijbel, gaan we in deze dienst eens bekijken.

Hier en daar duiken ze op in andere Bijbelboeken, zoals in Job en in Openbaringen.

In apocriefe boeken, zoals de boeken die aan Henoch worden toegeschreven, wordt de wat cryptische tekst uit Genesis 6 ingevuld en aangekleed met sappige details.

Satan is al vroeg geïdentificeerd als de leider van de gevallen engelen. Zo blijft hij de gevallen engel bij uitstek. In de literatuur en beeldcultuur waren Satan en zijn maten belangrijke figuren tot de Verlichting, daarna taande de belangstelling.

Wat wij vandaag nog hebben aan gevallen engelen is een vraag die zeker aan bod zal komen.

Diaconale collecte: Stichting de Vrolijkheid

Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt, is jonger dan 18 jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijkse leven behoren. Voor deze kinderen en jongeren organiseert De Vrolijkheid samen met andere bewoners in de azc's creatieve activiteiten als dans, theater, muziek en beeldende kunsten.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:
NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.