

**Johannes de Doperkerk  
Protestantse Gemeente Huizinge**



---

**themablok: Saul en David**



**30 oktober 2022 – 13 november 2022**

## Voor 2022 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Epifanie
- Serie 02 Psalmen
- Serie 03 Johannes
  - Aswoensdag
  - Biddag voor gewas en arbeid
  - Palmpasen
  - Stille Week
- Serie 04 Poëzie
- Serie 05 Handelingen
  - Hemelvaartsdag
  - Pinksteren
- Serie 06 Vissen
- Serie 07 Vakantieperiode
- Serie 08 Leviticus
- Serie 09 Kleine Brieven
- Serie 10 Saul en David**
  - Dankdag voor gewas en arbeid**
  - Gedachteniszondag**
- Serie 11 Voorloper verhalen
  - Kerstnacht
  - Kerstochtend

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

### **De voorgangers zijn:**

- 30 – 10 Just van Es**
- 02 – 11 Egbert Smit**
- 06 – 11 Barbara de Beaufort en Agmar van Rijn**
- 13 – 11 Lineke Buijs**
- 20 – 11 Barbara de Beaufort**

## **Toelichting:**

Een viertal diensten over de eerste twee mensen – Saul en David - die worden uitgekozen om koning over het volk van God te zijn. Dat blijkt wel een heel moeilijke opgave. Leiding geven in processen die je zelf niet in de hand hebt. Onderworpen zijn aan factoren die je niet goed in het vizier kun krijgen. Dat is vragen om tragedie en die is er veel in deze verhalen waarin de schrijvers onderzoeken wat leiding geven allemaal met zich mee brengt.

# Zondag 30 oktober 2022

**Voorganger:** Just van Es  
**Organist:** Jan Smid  
**Ouderling van dienst:** Roely van Leeuwen  
**Afkondiger:** Arie Jan de Jong  
**Bloemen:** Martje Star

**Lezingen :** 1 Samuel 8: 1 – 9.  
1 Samuel 28: 3 – 25.

## **Toelichting :**

In deze dienst leven we mee met het droeve lot van Saul. En dat meeleven is misschien wel juist het doel van de vertellers. We focussen daarbij vooral op de scene waarin Saul teneinde raad de een geestenbezweerster bezoekt om met de dode Samuel, de contactpersoon tussen God en hem, te spreken. Dat lukt, maar Saul krijgt niet het antwoord waarop hij gehoopt had. Integendeel, Samuel heeft hem niets te bieden. Het enige dat hij in deze tragische omstandigheden uiteindelijk krijgt wordt hem door de waarzegster gegeven.

## **Diaconale collecte: 2022 – Stichting BeeSupport**

De Nederlandse Stichting Beesupport ondersteunt meer dan 15 jaar milieubewuste en klimaatvriendelijke projecten in ontwikkelingslanden. BeeSupport werkt daar samen met boeren, imkers, kleinschalige voedselproducenten en coöperaties, die zich door de bijen bezig houden met duurzaamheid en biodiversiteit. Beesupport maakt het o.a. in Zimbabwe al 20 jaar mogelijk dat mensen opgeleid worden tot imker en daarmee de kans krijgen om hun levensonderhoud aan te vullen met opbrengsten uit de bijenteelt.

# Woensdag 2 november 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Egbert Smit</b>
<b>Bijzonderheden:</b>	<b>Dankdag voor gewas en arbeid</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Grietje Schanssema-Ritsema</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Martje Star</b>
<b>Lezingen:</b>	<b>1 Samuël 21: 1 – 6.</b> <b>Matteüs 4: 1 – 4.</b>

---

Gelukkig kan het weer, want het is een oude en een goede gewoonte, waar we ons aan houden in onze gemeente. We beginnen met samen eten om **18:15 uur**. Het is elke keer een feestelijk gebeuren. Met elk die binnenkomt vult de tafel zich.

De avonddienst begint om **19:30 uur**.

---

## **Toelichting:**

In de twee lezingen die wij in de dienst op dankdag te horen zullen krijgen gaat het om brood: brood dat gegeven werd om het leven te behouden. Zowel het fysieke als het geestelijk brood dat wij nodig hebben om het leven erbij te houden zijn uiteindelijk beiden aan ons gegeven. Reden om de Gever dankbaar te zijn.

Dankbaarheid is een emotie. Je kunt zoiets niet commanderen, ook zoiets moet je gegeven worden. In ieder geval zijn wij bereid om te ontvangen.

---

De ruiltafel kan ook weer worden gevuld met allerlei lekkers uit de tuin, zelfgemaakte jam, stekken enz.

## **Diaconale collecte: – Dankdag- Zaadgoed**

De biologische landbouw wil gezonde en smakelijke voeding produceren zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie. Daarvoor zijn rassen nodig die aangepast zijn aan de biologische teeltwijze. Stichting Zaadgoed ontwikkelt hiervoor veredelingsmethoden die zijn geëigend voor de biologische landbouw en vrij zijn van genetisch gemodificeerde organismen. De stichting stimuleert en ondersteunt concrete veredelingsactiviteiten door biologische telers en veredelaars. Verder werkt Stichting Zaadgoed door verschillende projecten aan de bewustwording van consumenten.

# Zondag 6 november 2022

<b>Voorgangers:</b>	<b>Barbara de Beaufort en Agmar van Rijn</b>
<b>Bijzonderheden:</b>	<b>Delen van Brood en Wijn</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Hilda Smid</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Betty van der Molen</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>

## **Toelichting:**

In de eerste dienst in onze serie over Saul en David, vorige week, vertelde Just van Es over het droeve lot van Saul. Vandaag gaat het over wat er in het verhaal verandert, als David op het toneel verschijnt. Het eerste boek van Samuel, waarin de verhalen van Saul en David worden verteld, is vol van dramatische ontwikkelingen. Een narratieve achtbaan, waarin meningen en macht de taal vormen en sturen. Als David eenmaal ontheemd in een grot schuilt, en dan de oproep krijgt naar Keila te gaan, doet hij iets bijzonders, waardoor de aard van het verhaal ineens verandert. Wát dat dan precies is, daar gaan we in deze dienst naar kijken.

## **Diaconale collecte: – Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen**

De stichting exploiteert het Zeemanshuis in de Eemshaven. Het zeemanshuis wordt gerund door pastor Stendhardt samen met vrijwilligers. Daarnaast worden schepen in de Eemshaven en Delfzijl bezocht om geestelijke bijstand te verlenen aan opvarenden.

# Zondag 13 november 2022

Voorganger:	Lineke Buijs
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Arie Jan de Jong
Afkondiger:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Martje Star

**Lezingen:** 1 Samuël 24

## **Toelichting:**

Saul en David, ze werden allebei gezalfd tot koning, door Samuël. De gezalfde van de Heer, zo kon ieder van hen zich noemen. Met alle spanning en strijd die dat heeft opgeleverd, en waar we zoveel bijzondere verhalen aan overgehouden hebben.

Een ‘gezalfde’, wat houdt dat in? We blijken het woord te kennen, maar dan zo dat het meestal heel andere associaties oproept. Gezalfde, dat (Nederlandse) woord kennen we vooral als ‘christus’(Grieks), of als ‘messias’(Hebreeuws).

Aan de hand van het spannende verhaal uit 1 Samuël 24 proberen we iets te proeven van wat hier doorklinkt, rond de vragen die deze term (bij mij althans) oproept. En van wat er misschien meeklinkt, vandaag.

## **Diaconale collecte: – Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Pakistan**

Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Ze verdienen te weinig om hun gezin te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten en melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomens te verhogen.

# Zondag 20 november 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Barbara de Beaufort</b>
<b>Bijzonderheden:</b>	<b>Gedachteniszondag</b>
<b>Organist/Cantor:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Hilda Smid</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Martje Star en Roely van Leeuwen</b>
<b>m.m.v.:</b>	<b>de Johannes de Dopercantorij</b>

**Lezingen:** stukje uit Exodus

## **Toelichting:**

Wat zou de kerk zijn zonder een gelegenheid om te gedenken wie ons zijn voorgegaan?

Hoe zinnig is het om ieder jaar weer te beseffen dat we maar een schakeltje zijn, in een lange reeks van generaties.

En hoe nodig is het om het verlies van onze persoonlijke dierbaren te delen.

Dus we gaan op deze zondag hun namen noemen, en kaarsen voor hen aansteken. En luisteren, en zingen, en bidden, over verdriet en hoop.

De overweging gaat over hoe met aandacht en geduld aan iets werken een antwoord kan zijn op de vergetelheid. We lezen een stukje uit Exodus, waarin wordt verteld met hoeveel zorg de attributen voor de eredienst worden gemaakt. En Gods eigen handwerk, dat zijn wij: hij heeft ons volgens psalm 139 geweven in de moederschoot.

## **Diaconale collecte: – Stichting Bedsidesingers Nederland**

De Bedside Singers zingen rond het bed van mensen in hun laatste levensfase.

Eind 2016 werd het eerste Bedside Singerskoor opgericht in Amsterdam. Inmiddels zijn in ons land elf zangkoortjes actief waaronder één in Groningen.

De Bedside Singers komen bij mensen thuis, in het hospice, in verpleeghuizen en in het ziekenhuis. Het doel is om verzachting te bieden aan mensen die gaan sterven. Het repertoire bestaat veelal uit internationale wiegeliedjes, met een eenvoudige melodie en repeterende zinnen.



# Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: [barbaradebeaufort@gmail.com](mailto:barbaradebeaufort@gmail.com)

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:  
NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.