

**Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge**



**themablok:
Voorloper verhalen**



**27 november 2022 – 25 december 2022
en 1 januari 2023**

Voor 2022 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Epifanie
- Serie 02 Psalmen
- Serie 03 Johannes
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmpasen
 - Stille Week
- Serie 04 Poëzie
- Serie 05 Handelingen
 - Hemelvaartsdag
 - Pinksteren
- Serie 06 Vissen
- Serie 07 Vakantieperiode
- Serie 08 Leviticus
- Serie 09 Kleine Brieven
- Serie 10 Saul en David
 - Dankdag voor gewas en arbeid
 - Gedachteniszondag
- Serie 11 Voorloper verhalen**
 - Kerstnacht**
 - Kerstochtend**

Nieuwjaarsmorgen: Let op!! Aanvang 10:30 uur

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

- 27-11-2022 **Andries Visser**
- 04-12-2022 **Egbert Smit**
- 11-12-2022 **Just van Es**
- 18-12-2022 **Barbara de Beaufort**
- 24-12-2022 **organisatie door leden van de Cantorij**
- 25-12-2022 **Caroline Lemmens**

- 01-01-2023 **Barbara de Beaufort**

Toelichting: Voorloper-verhalen

Voorlopers, waar denk je dan aan? Ik vond het eerst wel wat moeilijk: voorloper van wie? Jezus zal er wel mee bedoeld worden, dacht ik. Maar van hem kende ik eigenlijk maar één voorloper, een soort wegbereider: Johannes de Doper. Zo kwam ik uit bij het verhaal van de vader (en de moeder) van Johannes: Zacharias en Elisabeth. Het leuke was nu weer dat de vier ‘voorgangers’ die op de zondagen bij dit thema zullen spreken, alle vier een heel eigen kant uitgingen – over ‘voorlopen’ gesproken, je zal maar moeten volgen!

Vroeger hadden ze met die voorlopers niet zo’n moeite. In mijn jeugd noemden ze dat ‘typen’, mensen uit het Oude Israël die op een of andere manier iets van Jezus uitbeeldden: Mozes als leider van het godsvolk, Jozef als een soort redder van de wereld, David als koning, en noem maar op. Wij zoeken het subtieler of juist directer. Kijk maar naar de verhaaltjes die hierna in het themaboekje volgen.

Eigenlijk, zei een van ons nog, zijn we allemaal ‘voorloper’, juist als je aan Advent denkt, komst. Er komt iets waar wij naar uitzien, en waar we – als het goed is – in zekere zin ook voorloper van zijn: het rijk van God. We gaan op naar het kerstfeest, maar er broedt nog meer verwachting.

Zondag 27 november 2022

Voorganger:	Andries Visser
Bijzonderheden:	Eerste zondag van Advent
Organist:	Jan Smid
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Afkondiger:	Arie Jan
Bloemen:	Martje Star
Lezingen :	Lucas 1: 5 – 25 en 57 – 66 Sefanja 3: 16 – 17.

Toelichting:

Over Zacharias zal het gaan, en over Elisabeth. Over negen maanden zwanger en negen maanden zwijgen, over verbergen en stil worden. Wat zal er van dit kind worden?

Diaconale collecte: Stichting Inlia

De Stichting Inlia is een landelijke organisatie, in 1988 opgericht en gevestigd in Groningen.

Inlia bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Zondag 4 december 2022

Voorganger:	Egbert Smit
Bijzonderheden:	Delen van Brood en Wijn, 2^e zondag van Advent
Thema:	Twee voorlopers: het meisje Sion en Zacheüs
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Hilda Smid
Afkondiger:	Gerrie Kapper
Bloemen:	Martje Star

Lezingen:	Jesaja 40: 9 – 11 Lucas 29: 1 – 10
------------------	---

Toelichting:

In wezen zijn alle profeten voorlopers: zij kondigen aan wat God van plan is. Dat geldt zeker voor het werk van de tweede Jesaja: hij kondigt aan dat God zich opnieuw gaat wenden tot zijn volk dat in ballingschap naar verlossing uitziet. In de tekst van vandaag gunt Jesaja de bekendmaking van dit heugelijke nieuws aan Jeruzalem, de stad die aan het begin van de ballingschap zo zeer geschonden werd.

Zacheüs is in het verhaaltje van Lucas letterlijk een voorloper. Hij rent Jezus vooruit om hem vanuit een boom te kunnen zien. Met als resultaat dat Jezus hem ziet. En dat heeft tot gevolg dat Zacheüs verlost wordt uit zijn isolement. Zien en gezien worden, dat is ook het thema van Psalm 139. Die zullen wij dus wel gaan zingen....

Diaconale collecte:

Syrische vluchtelingen

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven in extreme armoede omdat het lastig is daar een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel of met het opzetten van een nieuw bedrijf.

Zondag 11 december 2022

Voorganger:	Just van Es
Bijzonderheden:	3^e zondag van Advent
Thema:	Job als ‘voorloper’ van Jezus.
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Arie Jan de Jong
Afkondiger:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Roely van Leeuwen

Toelichting:

Job als ‘voorloper’ van Jezus.

Job houdt een vraag overeind tegen alle theologisch geweld van zijn “vrienden” en ook van “God”, lijkt het, in: waarom gaat het zo vaak rechtvaardige mensen slecht en onrechtvaardige mensen goed? Waarom is er zoveel onschuldig lijden? Wat kun je nog doen als je daar geen antwoord op krijgt?

Op die vraag gaat Jezus een antwoord geven en later zeiden mensen dat in hem “God” een antwoord gaf. Maar het was geen theologie, dat antwoord. Het was een weg. Een gaan.

Diaconale collecte

Ziekenpastoraat UMCG

In het UMCG worden veel ernstig zieke patiënten opgenomen die soms ingrijpende behandelingen moeten ondergaan. Een groeiende groep patiënten heeft geen kerkelijke binding meer en daarom wordt er een steeds groter beroep gedaan op de geestelijke verzorgers van het ziekenhuis. Ook neemt de begeleiding van de familie veel tijd in beslag van de geestelijke verzorgers. Veel kerken uit het verzorgingsgebied van het UMCG steunen het ziekenpastoraat met een geldelijke bijdrage.

Zondag 18 december 2022

Voorganger: Barbara de Beaufort
Bijzonderheden: 4^e zondag van Advent

Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen
Afkondiger: Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen: Martje Star

Toelichting:

In deze dienst gaan we op zoek naar iets dat typisch is voor Jezus – dat hij niet alleen verkondigt, maar ook luistert naar hoe het overkomt. En zich zelfs laat corrigeren.

En we lezen over iemand in het Oude Testament, de profeet Elisa, die dat ook leert, door schade en schande. In die zin een voorloper van Jezus, zou je kunnen zeggen.

Of wijzelf hierin ook voorlopers zijn valt nog te bezien.

Diaconale collecte:

Leger des Heils – Warme buurthuis kamers

Vanaf 1 november jl. heeft het Leger des Heils overdag de deuren van meer dan 100 buurthuis kamers geopend. Iedereen die om wat voor reden dan ook overdag een warme plek zoekt om te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen is welkom.

Het Leger des Heils heeft hiermee een brede beweging op gang gebracht waardoor andere maatschappelijke organisaties ook verwarmde locaties beschikbaar stellen. Openbare bibliotheken en kerkelijk Nederland hebben zich al aangesloten bij dit initiatief..

Kerstavond, 24 december 2022

Organisatie:	Leden van de Cantorij
Organist/Cantor:	Kees Steketee
Bloemen:	Roely van Leeuwen en Martje Star
m.m.v.:	de Johannes de Dopercantorij
Lezingen:	Lucas 2: 1 – 20. En enkele gedichten.

Toelichting:

Deze keer wordt de kerstnachtdienst georganiseerd door leden van de Cantorij. Deze dienst zal grotendeels een traditioneel karakter hebben.

We lezen uiteraard uit Lucas 2 en er worden gedichten voorgedragen.

Dit alles omlijst met heel veel samenzang en met medewerking van onze Johannes de Dopercantorij o.l.v. Kees Steketee.

Diaconale collecte:

Kinderen in de knel – Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties in Griekenland die vluchtelingenkinderen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven.

Op Lesbos bijvoorbeeld kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar op een eigen school lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Op het Griekse vasteland krijgen alleen reizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra zorg en begeleiding.

Kerstochtend, 25 december 2022

Voorganger: Caroline Lemmens
Organist/Cantor: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Hilda Smid
Afkondiger: Gerrie Kapper
Bloemen: Roely van Leeuwen en Martje Star
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezingen: Numeri 24: 15b – 17a
Jeremia 31: 33 – 34
Johannes 1: 1 – 5, 14, 18.

Toelichting:

In de kerstdienst gaan we dit jaar veel zingen en luisteren naar de Johannes de Doper cantorij.

We horen teksten uit het oude testament. De profeet Bileam zegt mysterieuze woorden over een ster en een scepter. Misschien dat iemand ze toen begreep, misschien niet.

Jeremia raakt ons recht in het hart, als hij droomt van een dag waarop ieder mens vanzelf weet wat God wil en dat ook doet.

Dat moet wel het Koninkrijk van God zijn. Het verlangen hiernaar voelen wij nog net zo sterk als Jeremia honderden jaren voor de geboorte van Christus.

Op de verjaardag van Jezus geloven we ieder jaar weer, dat het zover is. Hij was zo lang verwacht. Wij wachten al zolang.

Jezus bestond al als een woord dat bij God was voor het begin. En toen hij mens werd heeft Jezus ons God doen kennen, zeg Johannes.

Dan moeten die profetieën van Bileam en Jeremia wel uitgekomen zijn en is er niets meer te verlangen ... toch?

Diaconale collecte:

Kinderen in de knel – Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties in Griekenland die vluchtelingenkinderen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven.

Op Lesbos bijvoorbeeld kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar op een eigen school lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Op het Griekse vasteland krijgen alleen reizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra zorg en begeleiding.

Zondagochtend 1 januari 2023

LET OP!! DEZE DIENST BEGINT OM 10:30 UUR.

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Arie Jan de Jong
Afkondiger:	Hilda Smid
Bloemen:	Roely van Leeuwen en Martje Star

Toelichting:

Nieuwjaarsdag! Dus we beginnen de dienst een uurtje later. Met een van de Oerverhalen uit Genesis.

Het is op dit moment nog even een verrassing met welk verhaal precies, al zou het natuurlijk erg toepasselijk zijn om een nieuw jaar met de Schepping van hemel en aarde te beginnen.

Diaconale collecte: Stichting Sheltersuit

De stichting Sheltersuit kan geen einde maken aan de dakloosheid van miljoenen mensen wereldwijd, maar biedt bescherming aan mensen die buiten moeten slapen door het uitdelen van sheltersuits: jassen die water- en winddicht zijn, gemakkelijk omgevormd kunnen worden tot een slaapzak, voorzien zijn van een grote capuchon, sjaal en grote zakken. De sheltersuits worden gemaakt van gerecyclede restmaterialen en geproduceerd door voormalige vluchtelingen en voormalige daklozen die daarmee een kans krijgen om de armoede te overwinnen.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:
NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.