

Johannes de Doperkerk  
Protestantse Gemeente Huizinge



---

themablok: Kleine brieven



2 oktober 2022 – 23 oktober 2022

## Voor 2022 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Epifanie
- Serie 02 Psalmen
- Serie 03 Johannes
  - Aswoensdag
  - Biddag voor gewas en arbeid
  - Palmpasen
  - Stille Week
- Serie 04 Poëzie
- Serie 05 Handelingen
  - Hemelvaartsdag
  - Pinksteren
- Serie 06 Vissen
- Serie 07 Vakantieperiode
- Serie 08 Leviticus
- Serie 09 Kleine Brieven**
- Serie 10 Saul en David
  - Dankdag voor gewas en arbeid
  - Gedachteniszondag
- Serie 11 Voorloper verhalen
  - Kerstnacht
  - Kerstochtend

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

### **De voorgangers zijn:**

**02-10 Andries Visser**

**09-10 Barbara de Beaufort en Janita van Bruggen**

**16-10 Gertine Blom**

**23-10 Lineke Buijs**

## Toelichting: Kleine brieven

Het nieuwe themablok van vier weken heeft als titel ‘kleine brieven’ meegekregen. Daarbij denken we meestal aan de brieven die in het Nieuwe Testament na de Hebreeënbrief staan. Maar je zou de brieven van Paulus aan Filemon en aan Titus er (wat mij betreft) gerust ook bij mogen rekenen. Die zijn toch ook heel klein. In zeker opzicht lijken die laatste brieven van de bijbel er een beetje bij te hangen. En vaak worden ze ook wel wat stiefmoederlijk bedeed. Maar in de vier weken van oktober komen in ieder geval twee brieven van Johannes aan de orde, en de brief van Jakobus.

Wonderlijke en, als je er rustig naar gaat zitten luisteren, toch ook indringende briefjes zijn het. Terwijl zo’n brief vaak een aanleiding lijkt te hebben in iets van de actualiteit, worden er – soms in kort bestek – toch diepgaande onderwerpen aangesneden. Naar achtergronden is het vaak gissen, zelfs naar de precieze schrijver. Wat van belang is bij zulke brieven en briefjes is wat er geschreven staat. Te luisteren naar de stem die daar spreekt, en je te verwonderen dat er überhaupt zulke bijzondere brieven in onze bijbel terecht zijn gekomen.

Want het is toch wel een heel uitzonderlijk genre: brieven. Dat er brieven geschreven werden, soms aan personen, maar vaak ook aan groepen, aan mensen die bij elkaar kwamen omdat ze in hun leven geraakt waren door die ene om wie deze brieven allemaal en heel wezenlijk draaien, geraakt door een levend woord, een woord dat tastbaar was geworden, zoals de eerste Johannesbrief zo prachtig zegt: een woord dat er al ‘vanaf het begin’ was, en dat zij ‘gehoord hebben’, en met hun ‘eigen ogen gezien’ en dat ze met hun ‘handen hebben aangeraakt’.

# Zondag 2 oktober 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Andries Visser</b>
<b>Bijzonderheden:</b>	<b>delen van Brood en Wijn</b>
<b>Thema:</b>	<b>De wet van de vrijheid</b>
<b>Organist:</b>	<b>Rudi Diekstra</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Gerrie Kapper</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Martje Star</b>

**Lezingen :**                   **Deuteronomium 26: 12 – 13 en**  
                                     **Jakobus 1: 19 – 27**

## **Toelichting :**

Vorige maand hebben we, in de dienst waarin we in de kring brood en beker(tjes) laten rondgaan, nagedacht over goede regels voor het goede leven, zoals we die vonden in Leviticus 19, inclusief de ‘koninklijke wet’. Die laatste term kwam uit de brief van Jakobus. En ziedaar, uit zijn epistel komt de schriftlezing in deze eerste dienst van oktober.

Luther noemde de brief van Jakobus ‘een strooien brief’. We zullen zien of we in plaats van stro niet toch goud in handen blijken te hebben.

## **Diaconale collecte: – Leger des Heils**

Verspreid over Nederland heeft het Leger des Heils ruim honderd buurtkamers die bedoeld zijn om kwetsbare mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen.

In deze buurthuis kamers kunnen buurtbewoners samen koffiedrinken en eten; een aantal wordt zelf actief als vrijwilliger. Het overgrote deel van de buurthuis kamers wordt niet gesubsidieerd.

# Zondag 9 oktober 2022

**Voorgangers:** Barbara de Beaufort en Janita van Bruggen  
**Organist/cantor:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Afkondiger:** Betty van der Molen  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen  
**m.m.v.:** de Johannes de Dopercantorij

**Lezingen:** Johannes 20: 19 – 29 en  
1 Johannes 1: 1 - 7

## **Toelichting:**

De tekst van 1 Johannes heeft een mystieke en ook heel aardse sfeer. Die tegenstelling of combinatie (?) spreekt mij aan en vind ik ook lastig. Om deze thema's nog wat meer te verkennen, lezen we ook het verhaal uit Johannes 20. Dit gaat over de verschijning van Jezus (na zijn dood) aan de discipelen. Jezus toont zijn wonden en nodigt Tomas uit deze aan te raken. Heel concreet en ook mysterieus. Wat hebben deze - ogenschijnlijk tegenstrijdige - thema's vandaag te zeggen over onze verbinding met God? Wat zien we in de spiegel die ons voorgehouden wordt?

## **Diaconale collecte: – Stichting De Vrolijkheid**

Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijkse leven behoren. Voor deze kinderen en jongeren organiseert De Vrolijkheid samen met andere bewoners in asielzoekerscentra creatieve activiteiten als dans, theater, muziek en beeldende kunsten.

# Zondag 16 oktober 2022

Voorganger:	Gertine Blom
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Hilda Smid
Afkondiger:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Martje Star

**Lezingen:** 1 Timotheus 6: 2b – 19.

## **Toelichting:**

1 Timotheüs is één van de pastorale brieven – een brief wel toegeschreven aan Paulus, maar waarvan het onwaarschijnlijk is dat hij ook echt de schrijver was. De schrijver wil de jongere Timotheüs een hart onder de riem steken en het is de kunst om de brief ook zó te lezen, en niet als de hooghartige woorden van een moraalridder. Uit het laatste hoofdstuk komt de tegenstelling ‘tevreden’ versus ‘schadelijke begeerte’ naar voren. Het gaat daarmee over de grondtoon van ons leven: waar wij naar verlangen.

## **Diaconale collecte: – Kerk in Actie – Java**

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen.

Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

# Zondag 23 oktober 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Lineke Buijs</b>
<b>Thema:</b>	<b>Briefje aan mevrouw</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Arie Jan de Jong</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Hilda Smid</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>

**Lezingen:**                   **2 Johannes.**

## **Toelichting:**

Kleine brieven: het leek me leuk om de allerkleinste te nemen. En dat is de tweede brief van Johannes. Zoals met zoveel in de bijbel had ik daar tot nu toe maar weinig aandacht aan besteed. Wel eens in één adem meegelezen met de eerste en derde brief, maar daar bleef het bij.

Een briefje, gericht aan een vrouw of ‘vrouw’. Alleen dat al is intrigerend. Ook in dit korte bestek komen hoofdzaken aan de orde. Liefde en waarheid, om dat woordenpaar draait het. Haast versleten woorden, die ons toch niet aflatend vergezellen en om vernieuwing en vertaling naar vandaag vragen.

## **Diaconale collecte: – VluchtelingenWerk**

Door alle initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen, wordt de schrijnende situatie voor vluchtelingen uit andere landen extra zichtbaar. Wereldwijd zijn er ruim 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.

VluchtelingenWerk dringt er voortdurend bij de regering op aan dat ook vluchtelingen uit andere landen humanaan worden opgevangen en de bescherming krijgen die ze verdienen. Medewerkers zetten zich o.a. in om de wachttijden te verkorten en vrijwilligers bieden hulp bij juridische vragen en zorgen voor kinderactiviteiten..

## Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: [barbaradebeaufort@gmail.com](mailto:barbaradebeaufort@gmail.com)

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:  
NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.