

Johannes de Doperkerk  
Protestantse Gemeente Huizinge



---

**themablok: Leviticus**



4 september 2022 – 25 september 2022

## Voor 2022 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Epifanie
- Serie 02 Psalmen
- Serie 03 Johannes
  - Aswoensdag
  - Biddag voor gewas en arbeid
  - Palmpasen
  - Stille Week
- Serie 04 Poëzie
- Serie 05 Handelingen
  - Hemelvaartsdag
  - Pinksteren
- Serie 06 Vissen
- Serie 07 Vakantieperiode
- Serie 08 Leviticus**
- Serie 09 Kleine Brieven
- Serie 10 Saul en David
  - Dankdag voor gewas en arbeid
  - Gedachteniszondag
- Serie 11 Voorloper verhalen
  - Kerstnacht
  - Kerstochtend

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

### **De voorgangers zijn:**

- 04-09 Andries Visser**
- 11-09 Egbert Smit**
- 18-09 Lineke Buijs**
- 25-09 Caroline Lemmens**

## Toelichting:

In de komende vier weken komen enkele gedeelten uit het boek Leviticus aan de orde. Dat boekje staat weliswaar heel centraal in de Tora, het is het middelste van de vijf ‘boeken van Mozes’, maar erg bekend is het bij de meeste mensen niet. Echter, de vier die deze weken de diensten zullen leiden bleken bij de voorbespreking allemaal toch iets bijzonders met dit boek te hebben. En dat maakt nieuwsgierig.

Leviticus wordt in het eerste vers gepresenteerd als ‘voorschriften die de Heer vanuit de tent van samenkomst aan Mozes gaf’ en het eindigt in het laatste vers met: ‘Tot zover de geboden die de Heer op de berg Sinai aan Mozes gegeven heeft’. Voorschriften, geboden, die roepen nogal eens verzet op. Er blijken echter heel praktische zaken in dit boek aan de orde te komen, over je levensstijl, over eten en drinken, over omgaan met de aarde en de akkers, over omgaan met elkaar en over ... de liefde.

De meesten van ons weten wel dat Jezus ergens zegt: aan twee geboden, aan twee opdrachten – die ook nog eens met elkaar samenvallen – ‘hangt’ de hele Tora en de profeten. En daarmee bedoelt hij dan ‘de liefde tot God’ en ‘de liefde tot de naaste’. Als je dat hoort lijkt het eigenlijk heel simpel, en misschien is het dat ook wel.

# Zondag 4 september 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Andries Visser</b>
<b>Bijzonderheden:</b>	<b>delen van Brood en Wijn</b>
<b>Thema:</b>	<b>Wat de liefde doet</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Grietje Schanssema-Ritsema</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Betty van der Molen</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Martje Star</b>

**Lezingen :**                      **Leviticus 19 en Romeinen 13: 8-10.**

## **Toelichting :**

In een dienst waarin we in de kring brood en beker(tjes) laten rondgaan worden we altijd ook weer bepaald bij het rijk van God – een koninkrijk dat komt en dat er op mysterieuze wijze ook al is. Van de ‘regels’ voor het goede leven in dat rijk vind je er een heel aantal in Leviticus 19, inclusief de ‘koninklijke wet’. Nu nog even toepassen!

## **Diaconale collecte: – Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Myanmar**

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast vaak te maken met extra (medische) kosten.

Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

# Zondag 11 september 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Egbert Smit</b>
<b>Thema:</b>	<b>Zorg voor het land, zorg voor elkaar</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Grietje Schanssema-Ritsema</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Hilda Smid</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>

**Lezingen:** delen uit **Leviticus 25**  
**Marcus 2: 23 - 28**

## **Toelichting:**

Hoofdstuk 25 van het boek Leviticus brengt ter sprake dat het alsmaar bebouwen van het land een vorm van roofbouw is die ertoe leidt dat de bodem zijn vruchtbaarheid verliest. Geheel daarmee parallel is de roofbouw die mensen op elkaar en op zichzelf geneigd zijn toe te passen. Ook dat leidt tot geestelijke en lichamelijke uitputting, vaak uitmondend in totale ontreddering. Wat nodig was en is: om de zoveel tijd rust, tijd voor een reset. Maar kan dat wel? Een jaar lang het land niet bebouwen? De winkels dicht houden op zondag? Een autoloze dag invoeren? Lijden wij dan geen schade? Is dat wel economisch verantwoord? Een hoogst actueel thema, zou ik denken....

## **Diaconale collecte: – Wilde Ganzen**

Jaarlijks steunt Wilde Ganzen twee- tot driehonderd kleinschalige projecten, veelal opgezet door lokale organisaties in ontwikkelingslanden, samen met particuliere stichtingen in Nederland. Die samenwerking vindt Wilde Ganzen belangrijk en het streven daarbij is om gelijkwaardig met elkaar om te gaan. Wilde Ganzen is in Nederland de aanjager van Shift the Power, een recente beweging in het ontwikkelingswerk die macht wil overdragen naar de landen die hulp ontvangen. “Gemeenschappen weten zelf het beste wat nodig is. Echte verandering komt er pas als mensen die in armoede leven zelf het initiatief nemen”, aldus Wilde Ganzen.

# Zondag 18 september 2022

Voorganger:	Lineke Buijs
Thema:	Nader – tot God?
Organist/cantor:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Hilda Smid
Afkondiger:	Arie Jan de Jong
Bloemen:	Martje Star
m.m.v.:	de Johannes de Doper cantorij

Lezingen:	Leviticus 1: 1 – 9 en Jacobus 3: 17 – 4: 10.
-----------	---

## Toelichting:

Het boek Leviticus opslaan is in eerste instantie nogal vervreemdend. Direct in het eerste hoofdstuk gaat het over offers, en dat gaat bladzijden lang zo door. Wat mij betreft is de afstand tot dat woord en de handelingen die erbij vermeld worden wel heel groot.

Toen ik zelf ter voorbereiding het boek ter hand nam, intrigeerde me dat woord ‘offer’. Het houdt verband met ‘naderen’, naderbij brengen, nabijheid. Daarom wil ik dat eerste begin in een wat letterlijker vertaling lezen, en deze zondag nadenken over de betekenis van die beweging. Afstand en nabijheid, we weten hoe dat altijd speelt tussen mensen. Maar dichterbij God komen, iets naar God brengen, laten naderen: valt er, in die oude rituelen, ook nu voor ons iets te herkennen?

## Diaconale collecte: – Lepra Stichting.

Lepra is een besmettelijke ziekte. Als lepra te laat wordt ontdekt en behandeld, dan heeft de ziekte ingrijpende gevolgen niet alleen lichamelijk, maar leprapatiënten worden, uit angst voor besmetting, door hun omgeving vaak vermeden en zelfs verstoten.

De Leprastichting biedt hulp aan leprapatiënten door: vroegtijdige opsporing, (preventieve) behandeling, medische, economische en sociale revalidatie en wetenschappelijk onderzoek.

# Zondag 25 september 2022

**Voorganger:** Caroline Lemmens  
**Organist:** Jan Smid  
**Ouderling van dienst:** Arie Jan de Jong  
**Afkondiger:** Roely van Leeuwen  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen

**Lezingen:** stukjes uit Leviticus 11  
Uitstapje naar Exodus 23: 19 en  
Daniël 1.

## **Toelichting:**

Het boek Leviticus vind ik fascinerend. Een boek vol voorschriften. Het is het enige in zijn soort in de hele bibliotheek die onze bijbel is.

Het leest niet echt als een roman, behalve als je fantasie geprikkeld wordt: wat zit er achter een regel. Wat maakt het zo belangrijk dat iemand die aan God wil offeren tarwebloem gebruikt? Wat is er mis met gerstemeel, of havermeel als offergave? Ik heb geen idee, maar het is leuk om over te denken.

Het is dus geen boek om ademloos van begin tot eind te lezen. Het dwingt tot langzaam lezen.

Ik ben als voormalig kok geïnteresseerd in voedsel. In de dienst 25 september neem ik u mee in de wondere wereld van de reine en onreine levensmiddelen. Daarvoor lees ik in elk geval stukjes uit Leviticus 11, misschien maak ik een uitstapje naar Exodus 23:19. En zeker lezen we uit het eerste hoofdstuk van het boek Daniël. Daar horen we over een veganistisch experiment.

De vraag die ik ga onderzoeken is: wat levert het een mens op om zich aan beperkingen te onderwerpen? Waarom zou dit voor onze relatie met God belangrijk zijn?

## **Diaconale collecte: – Amref Flying Doctors**

Amref werkt in Afrika samen met de lokale bevolking, de overheid en het bedrijfsleven aan een betere gezondheid in Afrika met als uitgangspunt: wie gezond is kan beter in zijn / haar levensonderhoud voorzien en ontsnappen aan armoede.

In Afrika is een enorm tekort aan goed opgeleid medisch personeel. Daarom trainde Amref in 2021 ruim 325.000 zorgverleners in Afrika en ruim 1.000 (medische) studenten studeren momenteel aan de onlangs opgerichte Amref International University in Kenia.

# Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: [barbaradebeaufort@gmail.com](mailto:barbaradebeaufort@gmail.com)

Er wordt niet fysiek gecollecteerd. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:  
NL66 RABO 0373 7461 72**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge) is:  
NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.