

Johannes de Doperkerk  
Protestantse Gemeente Huizinge



---

**themablok: Vissen**



Ets van M.C. Escher (1898-1972)

**19 juni 2022 – 03 juli 2022**

## Voor 2022 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Epifanie
- Serie 02 Psalmen
- Serie 03 Johannes
  - Aswoensdag
  - Biddag voor gewas en arbeid
  - Palmpasen
  - Stille Week
- Serie 04 Poëzie
- Serie 05 Handelingen
  - Hemelvaartsdag
  - Pinksteren
- Serie 06 Vissen**
- Serie 07 Vakantieperiode
- Serie 08 Leviticus
- Serie 09 Kleine Brieven
- Serie 10 Saul en David
  - Dankdag voor gewas en arbeid
  - Gedachteniszondag
- Serie 11 Voorloper verhalen
  - Kerstnacht
  - Kerstochtend

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

### **De voorgangers zijn:**

- 19-06 Egbert Smit**
- 26-06 Caroline Lemmens**
- 03-07 Just van Es**

## **Toelichting op het themablok: Vissen.**

Aanvankelijk zou dit kleine blokje als thema ‘vogels’ hebben. Maar een van de voorgangers ontdekte dat dit thema kort geleden al aan de orde was geweest, waarop – per associatie – het thema omgedoopt werd tot ‘vissen’.

Nu heb ik een fascinatie voor deze dieren. Ik ben daarin niet de enige, maar wij zijn daarmee verre in de minderheid vergeleken met hen die een fascinatie voor vogels hebben. Kennelijk was dit ook al het geval in Bijbelse tijden: een onderzoekje van Caroline wees uit dat vissen wel voorkomen in de Bijbel, maar vrijwel uitsluitend om te worden gevangen en opgegeten. Bij mijn weten is de enige vis die niet onprettig aan zijn eindje komt de vis die door JHWH georganiseerd werd om Jona op te slokken. Dit is overigens een zeer merkwaardige vis, een ultra moderne vis mag je wel zeggen. In de originele tekst verandert hij (grammaticaal althans) in een zij zodra hij Jona in de buik heeft: de eerste transgender vis dus.

En gelukkig is er verder nog een rivier vol vis en een net vol vis waarbij de vis nu eens niet als consumptie artikel dienst doet maar als teken van een beter leven.

# Zondag 19 juni 2022

**Voorganger:** Egbert Smit  
**Organist/cantor:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Afkondiger:** Roely van Leeuwen  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen  
**m.m.v.:** Gera van der Hoek, sopraan

**Lezingen:** Ezechiël 17: 11-15 en 19-21  
Lucas 5: 1-11

## **Toelichting:**

De vis is in de Bijbel vaak het bokje: zoals in de aanloop naar de uittocht uit Egypte. Maar soms, niet vaak, mag de vis een teken zijn van een beter leven.

## **Diaconale collecte: UNCHR – Wereldvluchtelingen**

20 juni is het Wereldvluchtelingendag. De VN-Vluchtelingenorganisatie constateert dat er meer dan 83 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn en dat de vooruitzichten van vluchtelingen afnemen. UNCHR zorgt in meer dan 130 landen voor opvang, bescherming en hulp bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

# Zondag 26 juni 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Caroline Lemmens</b>
<b>Thema:</b>	<b>Vissen</b>
<b>Organist/cantor:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Grietje Schanssema-Ritsema</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Martje Star</b>
<b>m.m.v.:</b>	<b>de Johannes de Dopercantorij</b>

**Lezingen:** Ezechiël 47: 1 – 12.

## **Toelichting:**

Vissen ... zulke mooie dieren.

Onze bijbel is geen heilig boek voor de vissen. In de bijbel gaat het alleen maar over mensen. Mensen vangen vissen en eten ze op.

Mensen in de bijbel zijn bang voor water, vooral als het diep is. Als onze bijbel een vissenboek was, zou dat een belachelijk idee zijn. Lucht en land zijn pas gevaarlijk! En boven water is het bovendien bijzonder oncomfortabel, want de zwaartekracht wil je steeds op de grond trekken, zelfs als je vliegt als een vogel.

Nee, water, dat is het medium waarin een wezen zich vrij en licht kan voelen. Ja, als een vis in het water!

Er staan geen teksten in de bijbel, die de vis in het middelpunt van de wereld zetten. Ook het visioen van Ezechiël is een beetje behelpen, als het om het gezichtspunt van een vis gaat, maar het goede vissenleven wordt hier beter uitgebeeld dan elders. Wij weten niet hoe de relatie vis – God eruitziet. Het is arrogant om te denken dat die er niet is.

## **Diaconale collecte: Groen Gasthuis Warffum**

Het Groen Gasthuis biedt professionele en veilige 24-uurszorg aan zestien bewoners met dementie en geheugenproblemen. Het welbevinden van de bewoners staat voorop. Het zorgpersoneel en de vrijwilligers betrekken de bewoners waar mogelijk bij gewone dagelijkse en herkenbare bezigheden als helpen met koken en werken en recreëren in de tuin.

# Zondag 03 juli 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Just van Es</b>
<b>Bijzonderheden:</b>	<b>delen van Brood en Wijn</b>
<b>Thema:</b>	<b>Vissen</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Arie Jan de Jong</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>

**Lezing:** Jona 2.

## **Toelichting:**

Het verhaal over Jona, die niet naar Ninevè wil, is een poging om duidelijk te maken wat er mis kan gaan met “de profetie”. En daarin speelt “een grote vis” een belangrijke rol. Hij laat zien wat er mis is en tegelijk redt hij de profeet of misschien wel juist daardoor.

## **Diaconale collecte:**

### **Artsen Zonder Grenzen – Vergeten ziektes, vergeten mensen**

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie krijgen meer dan een miljard mensen te maken met vergeten tropische ziektes. Het gaat vooral om patiënten die in diepe armoede leven. Ze hebben geen geld voor medische zorg en zijn daarom nauwelijks interessant voor de farmaceutische industrie. Er worden geen vaccins ontwikkeld en er zijn nauwelijks medicijnen en diagnostische tests.

Artsen Zonder Grenzen biedt medische zorg, onderzoekt de behandeling van tropische ziektes en pleit voor betere medicatie.

# Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: [barbaradebeaufort@gmail.com](mailto:barbaradebeaufort@gmail.com)

Zolang de coronarichtlijnen gelden, worden er geen collectes gehouden tijdens de zondagse diensten. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

**Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is:**

**NL66 RABO 0373 7461 72**

Mocht u de overmaking op automatisch hebben staan dan vragen wij u vriendelijk het banknummer te wijzigen in bovenstaand nummer.

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters**

**(PG Huizinge) is: NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de zondag wordt de dienst online gezet.