

Voor 2022 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Epifanie
- Serie 02 Psalmen
- Serie 03 Johannes
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmpasen
 - Stille Week
- Serie 04 Poëzie
- Serie 05 Handelingen**
 - Hemelvaartsdag**
 - Pinksteren**
- Serie 06 Vissen
- Serie 07 Vakantieperiode
- Serie 08 Leviticus
- Serie 09 Kleine Brieven
- Serie 10 Saul en David
 - Dankdag voor gewas en arbeid
 - Gedachteniszondag
- Serie 11 Voorloper verhalen
 - Kerstnacht
 - Kerstochtend

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

- 22-05 **Egbert Smit**
- 26-05 **Andries Visser**
- 29-05 **Doekle de Boer**
- 05-06 **Lineke Buijs**
- 12-06 **Just van Es**

Toelichting op het themablok:

Vijf achtereenvolgende zondagen zullen wij aandacht besteden aan het boek Handelingen. De auteur ervan – naar men meent de zelfde die het Lucasevangelie schreef – beschrijft hierin de leerlingen van Jezus zijn boodschap gingen uitdragen onder de Joden die in de diaspora leefden. Maar later ook onder niet-Joden, met name door die nieuwe bekeerling Saulus of Paulus van Tarsis. Velen omarmen de nieuwe leer met blijdschap, anderen verzetten zich, waaronder ook leerlingen van Jezus die menen dat de nieuwe mensen zich aan de gebruiken en voorschriften moeten houden die voortvloeien uit het verbond tussen Joden en God. Er zitten dus rafelrandjes aan de successen, zoals zo vaak. Het is niet alles goud dat blinkt. Ik denk dat alle kanten, de mooie en de minder mooie, in deze serie aan de orde zullen komen.

Overigens: doordat de voorgangersgroep geslonken is hebben wij ook in dit blok een gast, de u allen wel bekende en beminde Doekle de Boer. De derde dienst in deze serie zal door hem worden geleid.

Zondag 22 mei 2022

Voorganger: Egbert Smit
Organist/cantor: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Arie Jan de Jong
Afkondiger: Betty van der Molen
Bloemen: Roely van Leeuwen
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezingen: Handelingen 10: 1 – 19, 27 – 29a en 39 – 42
Jesaja 55: 1 – 4

Toelichting:

Petrus krijgt een visioen van een laken dat uit de hemel neer daalt met daarin allerlei gedierte met daarbij het bevel : “slacht en eet!” Helaas zijn het onreine beesten, dus weigert hij te gehoorzamen. De betekenis van een en ander wordt Petrus kort daarna duidelijk als hij het verzoek krijgt bij een heidense familie op bezoek te komen. Hij moet nu diep ingesleten meningen herzien en krijgt te maken met kritiek van het thuisfront. Maar het blijkt de moeite waard: een obstakel dat de verspreiding van het evangelie hinderde kan worden verwijderd. En ook zelf wordt Petrus van een vooroordeel bevrijd.

Diaconale collecte: VluchtelingenWerk Nederland

Mensen op de vlucht laten alles achter. Eenmaal in Nederland bieden de vrijwilligers van VluchtelingenWerk een luisterend oor, begeleiden hen bij de asielprocedure en helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Als onafhankelijke organisatie komt VluchtelingenWerk op voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers.

Donderdag 26 mei 2022

Voorganger: Andries Visser
Bijzonderheden: Hemelvaartsdag
Thema: Wat verwachten we (nog)?
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Hilda Smid

Lezing(en): Handelingen 1: 1 – 11 en 3: 18 – 21

Toelichting:

Opvallend in die ‘klassieke’ verzen – uit het begin van het boek Handelingen bij het verhaal van de hemelvaart – is het thema van verwachting. Er wordt gevraagd naar ‘het koningschap voor Israel’, en er is sprake van ‘het herstel van alle dingen’. Herstel van ‘alle dingen’, dat is nogal wat. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen?

Wat leeft er in onszelf aan verwachting? Of houden wij hoogstens ons hart vast als we ons realiseren hoe wij mensen bezig zijn rakelings langs de rand van de afgrond te scheren?

Op deze dag beginnen we, voor wie dat wil, met wat je noemt dauwtrappen. Om 7 uur verzamelen we bij de kerk om een wandeling rond Huizinge te maken.

Zo tussen 8.15 uur en 8.30 uur gaan we vervolgens een ontbijt nuttigen, in de kerk (of bij heel mooi weer erbuiten). Lineke en ik zorgen voor brood, Roely voor drinken. Ieder die hieraan wil deelnemen wordt gevraagd iets mee te nemen voor op of bij het brood.

En dan om 9.30 uur is er een korte dienst, waarin we dus met elkaar willen nadenken en spreken over ‘verwachting’.

Het zal duidelijk zijn: deelnemers aan dit gebeuren kunnen op drie tijdstippen instappen. Om 7 uur, om 8.30 uur of om 9.30 uur.

Diaconale collecte: Stichting Mensenkinderen Moldavië

De diaconie steunt al enkele jaren via het project Veld-Vol-Voedselpakket van de Stichting Mensenkinderen gezinnen op het platteland van Moldavië. De problemen zijn groter geworden door de stroom vluchtelingen uit Oekraïne die op zoek zijn naar een plek om te verblijven. Mensenkinderen helpt met haar partners ter plekke vluchtelingen met warme dekens, voedsel en tenten en ondersteunt Moldaven die vluchtelingen onderdak bieden met praktische zaken.

Zondag 29 mei 2022

Voorganger:	Doekle de Boer
Organist:	Jan Smid
Ouderling van dienst:	Hilda Smid
Afkondiger:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star

Lezingen: **Handelingen 8: 4 – 8, 26 - 40**

Toelichting:

Leiding?

Is er leiding in ons leven, in de kerk?

Leiding van Hogerhand?

In het bijbelgedeelte dat we vandaag overdenken is er sprake van zo'n leiding.

Leiding van een engel, van de Geest.

Maar deze (bege)leiding roept ook weer vragen bij ons op.....

Diaconale collecte: De Open Hof

De Open Hof is een opvanghuis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, drugsgebruikers, heroïne-prostituees, alcohol- en andere verslaafden. De Open Hof is een oecumenisch, diaconaal en pastoraal centrum en wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken..

Zondag 5 juni 2022

Voorganger: Lineke Buijs
Bijzonderheden: Pinksteren/delen van Brood en Wijn
Organist/cantor: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Arie Jan
Afkondiger: Gerrie Kapper
Bloemen: Roely van Leeuwen
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezing: Handelingen 2: 1 - 13
2 Korinthiërs 3: 2 - 6

Toelichting:

Wat heeft dit toch te betekenen?

Die vraag klinkt op het aloude feest in Jeruzalem, als daar opeens ongewone dingen gebeuren. Ongewone, ongehoorde dingen met de taal. De letters, de woorden, gaan iets heel nieuws doen met de mensen die daar bij elkaar zijn.

Het verhaal van die Pinksterdag is de wereld ingegaan, zette iets in beweging. Een aantal jaren later schrijft de apostel Paulus aan een nog jonge gemeente in de stad Korinthe, een groep die ontstond door wat er op de Pinksterdag begonnen is. Er was iets moois en nieuws gekomen, maar al gauw kwamen er ook donkere wolken. En dan schrijft Paulus hun over letters, en over Geest.

We zijn zoveel eeuwen verder, maar als we dit feest vieren is de vraag nog steeds levensgroot. Wat heeft dit toch te betekenen. Voor ons, voor de wereld, in deze tijd?

Diaconale collecte: Ziekenpastoraat PKN Groningen

De vraag naar geestelijke verzorging in het UMCG neemt toe doordat een groep patiënten geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft en in het ziekenhuis wordt geconfronteerd met geloofs- en levensvragen.

De werkgroep Ziekenpastoraat UMCG doet jaarlijks een oproep aan alle kerken in het verzorgingsgebied van het UMCG met het verzoek om een geldelijke bijdrage.

Zondag 12 juni 2022

Voorganger:	Just van Es
Organis::	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Martje Star

-

Toelichting:

Dit is de zondag nà Pinksteren. Hoe ziet het leven eruit na de komst van de geest. In elk geval veel gedoe, geruzie, discussie. Iedereen verstond het in zijn eigen taal, zo werd de ervaring van Pinksteren beschreven. En nu blijkt de vraag: hoe houd je dat eigene vast, maar ook met elkaar?

Diaconale collecte: Stichting My Book Buddy

Het goed en met plezier kunnen lezen is een basisvaardigheid die kinderen verder brengt op school, maar hen ook verder brengt in het leven omdat een betere opleiding de kansen vergroot op het krijgen van een goede baan.

In 2010 startte de stichting met zes My Buddy Book bibliotheken in Kenia. Nu zijn er bibliotheken in meer Afrikaanse landen en in Nepal, waar kinderen onder primitieve omstandigheden op het platteland leven. De stichting werkt in die landen samen met een aantal betrouwbare organisaties die leuke en informatieve boeken leveren en boekenkasten en tassen om de boeken mee naar huis te nemen.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Zolang de coronarichtlijnen gelden, worden er geen collectes gehouden tijdens de zondagse diensten. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

LET OP:

Het IBAN-rekening nummer van de Diaconie is **GEWIJZIGD:**

NL66 RABO 0373 7461 72

Mocht u de overmaking op automatisch hebben staan dan vragen wij u vriendelijk het banknummer te wijzigen in bovenstaand nummer.

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge)** is: **NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de zondag wordt de dienst online gezet.