



# Johannes de Doperkerk Protestantse Gemeente Huizinge

---

## themablok: met Johannes op weg naar Pasen



## **Inleiding op het themablok.**

Ergens vroeg in de kerkgeschiedenis werd elke evangelist afzonderlijk geassocieerd met een dier. Johannes kreeg de adelaar toegewezen. Hoe men daarop kwam – ik weet het niet maar wel herken ik in de adelaar, in zijn felheid, iets van Johannes. In zijn evangelie is er veel conflict tussen Jezus en de Joodse officials en daarbij gaat het er fel aan toe. Wij zullen daar in dit blok de nodige voorbeelden van meemaken. De Jezus van Johannes werpt zich met zijn volle gewicht in de strijd ten einde zijn tegenstanders te overtuigen dat hij de wil doet van zijn vader, maar het lukt hem niet. Het kost hem zelfs het leven maar hij wordt uiteindelijk door God zelf in het gelijk gesteld.

# Voor 2022 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Epifanie  
Serie 02 Psalmen  
**Serie 03 Johannes**  
**Aswoensdag**  
**Biddag voor gewas en arbeid**  
**Palmpasen**  
**Stille Week**
- Serie 04 Poëzie  
Serie 05 Handelingen  
Hemelvaartsdag  
Pinksteren
- Serie 06 Vissen  
Serie 07 Vakantieperiode  
Serie 08 Leviticus  
Serie 09 Kleine Brieven  
Serie 10 Saul en David  
Dankdag voor gewas en arbeid  
Gedachteniszondag
- Serie 11 Voorloper verhalen  
Kerstnacht  
Kerstochtend

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

## De voorgangers zijn:

- |       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 27-02 | Caroline Lemmens                                | 10-04 | Aart van Lunteren,<br>Palmzondag        |
| 02-03 | Egbert Smit, Aswoensdag                         | 14-04 | Caroline Lemmens<br>Witte Donderdag     |
| 06-03 | Just van Es                                     | 15-04 | Egbert Smit,<br>Goede Vrijdag           |
| 09-03 | Caroline Lemmens<br>Biddag voor gewas en arbeid | 16-04 | Andries Visser,<br>Stille Zaterdag      |
| 13-03 | Egbert Smit                                     | 17-04 | Lineke Buijs,<br>1 <sup>e</sup> Paasdag |
| 20-03 | Lineke Buijs                                    |       |   |
| 27-03 | Heleen Maat                                     |       |   |
| 03-04 | Barbara de Beaufort                             |       |   |

Het begin en einde van de dienst wordt opgenomen en toegevoegd aan de gebruikelijke YouTube-opnames, zodat mensen thuis de bemoediging en de zegen niet alleen kan horen maar ook zien.

# Zondag 27 februari 2022.

<b>Voorganger:</b>	Caroline Lemmens
<b>Bijzonderheden:</b>	-
<b>Thema:</b>	Is het beter dat één mens sterft, dan dat het hele volk te gronde gaat?
<b>Organist:</b>	Jan Smid
<b>Ouderling van dienst:</b>	Hilda Smid
<b>Bloemen:</b>	Roely van Leeuwen
<b>Afkondiger:</b>	Roely van Leeuwen
<b>m.m.v.:</b>	
<b>Lezing(en):</b>	1 Koningen 3: 16-28 Johannes 11: 45-54

## **Toelichting:**

Een heel moeilijke lezing deze dag. We bevinden ons net op de grens, want aanstaande woensdag is het Aswoensdag waarmee we de veertigdagentijd inluiden. Nu is het in het zuiden van ons land en in Kloosterburen nog carnaval. Nog één keer mogen onze katholieke geloofsgenoten uit hun dak gaan, voordat ze een periode van bezinning en beperking ingaan.

En wat doen wij protestanten: niets geen gefeest, maar zoeken naar een antwoord op de onmogelijke vraag: is het beter dat één mens sterft, als daarmee een grotere groep anderen gered wordt?

Daarom zet ik Salomo ertegenover, met de moeder, die liever afstand doet van haar kind, dan dat ze het laat doden. Had God dat ook niet kunnen doen, Jezus los kunnen laten?

## **Diaconale collecte:** Artsen Zonder Grenzen

De teams van Artsen Zonder Grenzen verlenen al 50 jaar humanitaire hulp aan mensen in crisissituaties. Actuele situaties waar Artsen Zonder Grenzen noodhulp aan verleent zijn:

- Tsjaad is een toevluchtsoord geworden voor vluchtelingen waar ziekte-uitbraken en ondervoeding toenemen.
- Jemen is in 2021 het land geworden van gebombardeerde gebouwen en ondervoede kinderen.
- Door jarenlange oorlogen in Syrië slaan mensen massaal op de vlucht. Artsen zonder Grenzen kan niet overal in Syrië werken en heeft daarom projecten opgezet in de gebieden die aan Syrië grenzen.

# Woensdag 2 maart 2022.

**Voorganger:** Egbert Smit  
**Bijzonderheden:** Aswoensdag  
**Thema:** Steen en as  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Arie Jan de Jong  
**Bloemen:**  
**Afkondiger:** -  
**m.m.v.:**

**Lezing(en):** Evangelielezing: Matteüs 5: 16 – 21.  
*Uit de bergrede, over het vasten.*  
Lezing uit het Oude Testament:  
Jesaja 48: 1-10.  
*Gods visie op het vasten.*

## **Toelichting:**

Midden in de week is het ineens aswoensdag. Midden in de week want anders komt het niet uit: de een en veertigste dag moet op een zondag vallen. Die zondag zal de Paaszondag zijn. En vandaag klinken er ineens stemmen, de stemmen van Jezus en van Jesaja: “Wat zijn jullie aan het doen?”

Ik neem stenen, olie en as mee naar de dienst. Het zijn symbolen die ons wellicht helpen om onze grote verlangens en onze kleine kracht met elkaar te verzoenen.

## **Diaconale collecte: Voedselbanken Eemsdelta en Het Hogeland**

Ter compensatie van het niet doorgaan van de inzameling van producten voor de Voedselbank in het begin van dit jaar, zal de diaconie een financiële bijdrage overmaken aan de voedselbanken Eemsdelta en Het Hogeland

# Zondag 6 maart 2022.

**Voorganger:** Just van Es  
**Bijzonderheden:** delen van Brood en Wijn  
**Thema:**  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Arie Jan de Jong  
**Bloemen:** Martje Star  
**Afkondiger:** Gerrie Kapper  
**m.m.v.:**

**Lezing(en):** Johannes 3: 1 – 13.

## **Toelichting:**

In het Johannesevangelie lijkt Jezus wel heel ver van ons af te staan. Voortdurend moeten we horen dat hij goddelijk is, van omhoog, eeuwig, etc. Dat verleidt tot diepzinnige bespiegelingen over “drie-eenheid” en “de twee naturen van Christus” en andere metafysische leerstukken. Maar misschien is de moeilijkheid van de boodschap van dit bijzondere evangelie wel dat het juist zo eenvoudig is. Dichtbij. Als je maar goed kijkt. Vlak voor je. Dat is wat in het verhaal voor deze ochtend de geleerde Nicodemus moet leren. Hoe kan dat nu, zegt, Jezus, dat jij het niet snapt, en je bent leraar!

## **Diaconale collecte: Kerk-in-Actie – Nepal**

Door hoge werkloosheid in Nepal zijn veel jongeren vertrokken naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid. Ze krijgen een opleiding, een stageplek en coaching en worden in contact gebracht met werkgevers.

# Woensdag 9 maart 2022.

<b>Voorganger:</b>	Caroline Lemmens
<b>Bijzonderheden:</b>	Biddag voor Gewas en Arbeid
<b>Thema:</b>	Een mens leeft niet van brood alleen
<b>Organist:</b>	Kees Steketee
<b>Ouderling van dienst:</b>	Roely van Leeuwen
<b>Bloemen:</b>	
<b>Afkondiger:</b>	-
<b>m.m.v.:</b>	

**Lezing(en):** Johannes 6: 22 – 29.

## **Toelichting:**

We leven niet van brood alleen. Voor vanavond hoopte ik de afgelopen weken van harte, dat we niet alleen brood, maar een hele maaltijd met elkaar mogen delen. Na twee jaar biddag zonder gezamenlijke maaltijd, keek ik meer uit naar samen eten, dan naar een overdenking over het evangelie van Johannes.

Laten wij deze biddag vieren met samen eten, praten, lachen, zingen en luisteren.

Want Jezus heeft natuurlijk helemaal gelijk, als wij vandaag lezen dat we ons niet hoeven uit te sloven om iets heel bijzonders mee te nemen. Het gaat erom dat we elkaar voeden met onze aanwezigheid. Als God ook aanwezig wil zijn met Zijn figuurlijke brood uit de hemel, dan zijn wij waarlijk gezegende mensen.



## **Diaconale collecte: Stichting Zaadgoed**

De biologische landbouw wil gezonde en smakelijke voeding produceren zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie.

Daarvoor zijn rassen nodig die aangepast zijn aan de biologische teeltwijze. Stichting Zaadgoed ontwikkelt hiervoor veredelingsmethoden die geëigend zijn voor de biologische landbouw en vrij zijn van het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. De stichting stimuleert en ondersteunt concrete veredelingsactiviteiten door biologische telers en veredelaars.

Verder werkt Stichting Zaadgoed door verschillende projecten aan de bewustwording van consumenten. .

# Zondag 13 maart 2022.

**Voorganger:** Egbert Smit  
**Bijzonderheden:**  
**Thema:** In steen gebeiteld  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen  
**Afkondiger:** Roely van Leeuwen  
**m.m.v.:**

**Lezing(en):** **Evangelielezing: Johannes 8: 1 – 11**  
*Betrapt op overspel! Wat nu?*  
**Lezing uit het Oude Testament:**  
**Exodus 24: 12 en 15 – 18; 31: 18**  
*de wet van Mozes.*

## **Toelichting:**

Het is een oud probleem: je maakt regels om het verkeer tussen mensen onderling en tussen mens en God in goede banen te leiden. Maar: hoe pas je die toe?  
In het gekozen perikoop van het Johannes evangelie speelt de polemieek tussen Jezus en de religieuze leiders opnieuw de hoofdrol. Het stenigen van overspelige personen is volgens de traditie als wet, ja zelfs als onderdeel van het verbond tussen God en Israël aan Mozes gegeven. Wie zich daar niet aan houdt schendt dus het verbond.

**Diaconale collecte: Bangladesh –  
Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen.**

In Bangladesh zijn overstromingen of soms droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening. Vrouwen in dit Zuid-Aziatische land koken met een ingenieus kooktoestel. Dit kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Het wordt door de vrouwen verwerkt tot en verkocht als milieuvriendelijke bodemverbeteraar.



# Zondag 20 maart 2022.

**Voorganger:** Lineke Buijs  
**Bijzonderheden:**  
**Thema:** Leiden en geleid worden  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Hilda Smid  
**Bloemen:** Martje Star  
**Afkondiger:** Grietje Schanssema-Ritsema

**m.m.v.:** de Johannes de Dopercantorj

**Lezing(en):** Johannes 10: 1 – 18

## **Toelichting:**

‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’, zongen we vorige maand.

Ook in het evangelie van Johannes komt de beeldspraak van herder en schapen uitgebreid aan bod, door Jezus zelf gebruikt in een van de vele gesprekken die er gevoerd worden.

Het beeld lijkt simpel, maar zijn gesprekspartners begrijpen hem niet.

Hoeveel schaap zit er eigenlijk in mij?

En wat maakt iemand tot een goed leider?

**Diaconale collecte: Kerk in Actie –  
Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië.**

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse zoekt de kinderen op en zorgt voor opvang en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden en naar school laten gaan.

# Zondag 27 maart 2022.

**Voorganger:** Heleen Maat  
**Bijzonderheden:** Laetare verheug je!  
**Thema:**  
**Organist:** Jan Smid  
**Ouderling van dienst:** Arie Jan de Jong  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen  
**Afkondiger:** Hilda Smid  
**m.m.v.:**

**Lezing(en):** Johannes 6: 1 – 15

## **Toelichting:**

Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd wordt de sobere sfeer van inkeer en verstillings even doorbroken; de zondag heet ‘Laetare’, verheug je!

We lezen uit Johannes het verhaal over het teken van de broden. Jezus’ weg naar Jeruzalem is een moeilijke weg. In dit verhaal laat Johannes ons even verder kijken dan de moeilijkheden. Hij roept voor onze ogen een tafereel op van mensen die vreedig bij elkaar zitten en genoeg hebben om van te leven. Zó kan het leven ook nog zijn.

**Diaconale collecte:** **Kerk in Actie –**

**Libanon: kansen voor jongeren in achterstandswijk**

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet missen jongeren elk perspectief op een betere toekomst door geweld, verslaving, criminaliteit en gebrek aan goed onderwijs. Kerk in Actie steunt het werk van het Manana Youth Center dat jongeren psychosociale hulp geeft en zorgt voor goed onderwijs.

# Zondag 3 april 2022.

**Voorganger:** Barbara de Beaufort  
**Bijzonderheden:** delen van Brood en Wijn  
**Thema:**  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Roely van Leeuwen  
**Bloemen:** Martje Star  
**Afkondiger:** Betty van der Molen  
**m.m.v.:**

**Lezing(en):** Johannes 9

## **Toelichting:**

Deze zondag zit al dicht tegen de Stille Week aan. Daarom ook een gedeelte uit Johannes dat dicht tegen het begin van de lijdensverhalen aan zit. Het verhaal van de blindgeboren jongeman, die dankzij Jezus weer ziende wordt. Een geliefd thema van de evangelist Johannes: hij maakt graag onderscheid tussen hen die 'zien' en hen die 'blind' zijn. In letterlijke, maar vooral ook in figuurlijke zin.

In deze lange schriftlezing is dat aanleiding tot eindeloze verwickelingen. Johannes kan een overmatig gevoel voor humor niet verweten worden, maar dit verhaal is bijna grappig in al z'n gedoe, het wijzen naar elkaar, de prikkelbare dialogen tussen de hoofdrolspelers en de ruzietjes die ontstaan rondom deze jongeman. Je zou zeggen dat iedereen blij zou zijn – hij kan weer zien, hoera! - maar dat is niet zo. Is dat dan zo moeilijk? Zijn we zo gehecht aan onze eigen visies en overtuigingen dat dat ten koste gaat van de vreugde om iemand met wie het weer beter gaat?

## **Diaconale collecte: Kerk in Actie – Moldavië**

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd en gezamenlijke activiteiten

# Zondag 10 april 2022.

**Voorganger:** Aart van Lunteren  
**Bijzonderheden:** Palmzondag  
**Thema:**  
**Organist:** Kees Steketee  
**Ouderling van dienst:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen  
**Afkondiger:** Roely van Leeuwen  
**m.m.v.:**

**Lezing(en):** Johannes 12: 9 – 19

## **Toelichting:**

De intocht van Jezus in Jeruzalem, enige tijd na de opwekking van Lazarus uit de dood, kan dubbele gevoelens oproepen. Misschien toch eerst een gevoel van verdriet. Want is die intocht niet eigenlijk diep tragisch? Een Rechtvaardige die zijn dood tegemoet gaat.

Zijn missie lijkt mislukt. Maar dan toch ook vreugde? Hoe kan het dat de kerk er een feestje van heeft gemaakt en we geacht worden vrolijk te zijn? Palmпасen, feestelijk versierde takken met aan de top een broodhaantje, liederen met veel 'Hosanna'... Wat kunnen wij met dit alles?

## **Diaconale collecte: Noodhulp Rode Kruis**

Aardbevingen, overstromingen, bosbranden, conflicten, corona, ebola, een sprinkhanenplaag..... Rampen en conflicten raken ieder jaar miljoenen mensen. Het Rode Kruis is met afdelingen in 192 landen de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld.

**Het Paasproject staat in het teken van**

**Noodhulp Rode Kruis**

**Aardbevingen, overstromingen, bosbranden, conflicten, corona, ebola, een sprinkhanenplaag..... Rampen en conflicten raken ieder jaar miljoenen mensen.**

**Het Rode Kruis is met afdelingen in 192 landen de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld.**

**Witte Donderdag: 14 april 19:30 uur**

**Voorganger:** Caroline Lemmens

**Bijzonderheden:** delen van Brood en Wijn

**Organist:** Kees Steketee

**Ouderling van dienst:** Hilda Smid

**m.m.v.:** -

**Bloemen:** Roely van Leeuwen

**dienst van de gaven:** Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

---

**Goede Vrijdag: 15 april 19:30 uur**

**Voorganger:** Egbert Smit

**Organist:** Kees Steketee

**Bloemen:** Roely van Leeuwen

**m.m.v.:** de Johannes de Dopercantorij -

**dienst van de gaven:** Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

---

**Stille Zaterdag: 16 april 21:30 uur**

**Voorganger:** Andries Visser

**Organist:** Kees Steketee

**Bloemen:** Roely van Leeuwen

**m.m.v.:** Gera van der Hoek, sopraan

**dienst van de gaven:** Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

---

**Paaszondag: 17 april 09:30 uur**

**Voorganger:** Lineke Buijs

**Organist:** Kees Steketee

**Ouderling van dienst:** Arie Jan de Jong

**m.m.v.:** de Johannes de Dopercantorij

**Bloemen:** Martje Star

**Afkondiger:** Grietje Schanssema-Ritsema

**dienst van de gaven:** Er wordt een bedrag overgemaakt door de Diaconie voor het Paasproject

# Zondag 17 april 2022.

<b>Voorganger:</b>	<b>Lineke Buijs</b>
<b>Bijzonderheden:</b>	<b>Paaszondag</b>
<b>Thema:</b>	
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Arie Jan de Jong</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Martje Star</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Grietje Schanssema-Ritsema</b>
<b>m.m.v.:</b>	<b>de Johannes de Dopercantorij o.l.v. Kees Steketee</b>
<b>Lezing(en):</b>	<b>Johannes 20: 1 - 18</b>

## **Toelichting:**

Het verhaal van Pasen in het Johannes-evangelie is subtiel, en laat alle licht vallen op één vrouw, Maria van Magdala. Er lijkt rondom haar een wedloop van mannen te ontstaan, van wie het eerst bij het graf is. Haast en drukte alom.

Maar dan keert de stilte terug, en wie alleen achterblijft is die vrouw, met haar verdriet.

Met Maria proberen we op deze eerste Paasdag mee te leven, en iets te proeven van de wonderlijke ontmoeting in die tuin.

## **Diaconale collecte: Noodhulp Rode Kruis**

Aardbevingen, overstromingen, bosbranden, conflicten, corona, ebola, een sprinkhanenplaag..... Rampen en conflicten raken ieder jaar miljoenen mensen.

Het Rode Kruis is met afdelingen in 192 landen de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld.

# Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: [barbaradebeaufort@gmail.com](mailto:barbaradebeaufort@gmail.com)

Zolang de coronarichtlijnen gelden, worden er geen collectes gehouden tijdens de zondagse diensten. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de **Diaconie** is:  
**NL14 TRIO 0379 5211 13.**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters (PG Huizinge)** is: **NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

In de loop van de dag wordt de dienst online gezet.