

**Johannes de Doperkerk  
Protestantse Gemeente Huizinge**



---

**themablok: Epifanie**



**2 januari 2022 – 23 januari 2022**

## Voor 2022 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01** Epifanie
- Serie 02 Psalmen
- Serie 03 Johannes
  - Aswoensdag
  - Biddag voor gewas en arbeid
  - Palmpasen
  - Stille Week
- Serie 04 Poëzie
- Serie 05 Handelingen
  - Hemelvaartsdag
  - Pinksteren
- Serie 06 Vogels
- Serie 07 Vakantieperiode
- Serie 08 Leviticus
- Serie 09 Kleine Brieven
- Serie 10 Saul en David
  - Dankdag voor gewas en arbeid
  - Gedachteniszondag
- Serie 11 Voorloper verhalen
  - Kerstnacht
  - Kerstochtend

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

### De voorgangers zijn:

- 02 – 01** Caroline Lemmens
- 09 – 01** ds. Lieuwe Giethoorn
- 16 – 01** Egbert Smit
- 23 – 01** Jolanda Tuma

# Toelichting op het themablok: Epifanie

De eerste vier zondagen van 2022 is het thema: Epifanie. Dat betekent: het verschijnen van Jezus in onze wereld. Het gaat over hoe hij zich manifesteert. Dit jaar hebben we voor de eerste vier zondagen na kerstmis afgesproken, dat de voorgangers bij het kiezen van het onderwerp van hun dienst de lezingen aanhouden, die wordt voorgesteld door het oecumenisch (gemeenschappelijk) leesrooster van de kerken.

Het oecumenisch leesrooster is gemaakt door een commissie van wijze heren (dat is waarschijnlijk, want het rooster is al tientallen jaren oud). De bedoeling, en het nut van het leesrooster zijn, dat er een breed en gevarieerd aanbod van Bijbelteksten wordt behandeld door het jaar heen.

Op Epifanie, de eerste zondag van januari, staan de drie wijzen uit het oosten, die Jezus eer komen bewijzen, op het rooster.

De eerste zondag van Epifanie staat de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper centraal.

Op de tweede zondag van Epifanie wordt de bruiloft te Kana gevierd, als Jezus zijn eerste wonder doet.

De laatste zondag van dit blok is de derde zondag van Epifanie, dan leest Jezus in de synagoge van Nazareth voor uit de boekrol van de profeet Jesaja, waarin zijn eigen komst wordt aangekondigd.

Als het lukt, zult u aan de diensten kunnen merken op deze vier zondagen, dat het leesrooster een beweging van binnen naar buiten suggereert: Jezus als baby, daarna zijn doop en het ontvangen van de heilige Geest, vervolgens zijn eerste, nog heimelijke wonder met het water en de wijn. En dan tenslotte: Jezus kondigt zijn eigen rol publiekelijk aan met het lezen van een tekst uit Jesaja.

Dit is nog maar een eerste verkenning van hoe de lezingen zijn geordend. Iedere voorganger zal nog heel eigen accenten leggen, zo kent u ons langzamerhand.

Als u nu gegrepen bent door het verschijnsel oecumenisch leesrooster, dan kunt u de geschiedenis en achtergronden vinden op de website van de Raad van Kerken.

<https://www.raadvankerken.nl/publicaties/vieringen/oecumenisch-leesrooster/>

# Zondag 2 januari 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Caroline Lemmens</b>
<b>Bijzonderheden:</b>	<b>Delen van Brood en Wijn</b>
<b>Thema:</b>	<b>De wijzen uit het oosten</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Grietje Schanssema-Ritsema</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Gerrie Kapper</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Martje Star en Roely van Leeuwen</b>
<b>m.m.v.:</b>	<b>-</b>

<b>Lezingen:</b>	<b>Psalm 72 en</b> <b>Matteus 2: 1 - 12</b>
------------------	--

## **Toelichting:**

Deze zondag staat het bezoek van de pelgrims uit het Oosten aan Jezus in Bethlehem op het leesrooster.

Psalm 72 schetst een beeld van een ideale koning. Naar zo'n koning zijn de reizigers op zoek, en zij menen dat Jezus deze koning is, die wereldwijd en voor altijd, voor vrede, recht en voorspoed zal zorgen.

Wij kennen allemaal het verhaal, vooral hoe het misgaat, als de oosterlingen per ongeluk bij Herodes aankloppen voor informatie over deze pasgeboren koning. Niet alleen Herodes, heel Jeruzalem, schrikt zich een hoedje. Kennelijk is een goede koning niet waar men in Jeruzalem op zat te wachten.

Genoeg om over na te denken. Het verhaal is zo rijk aan ingrediënten, dat het onmogelijk is om in één dienst alles recht te doen.

En bijzonder genoeg, beginnen we de tijd van Epifanie, de tijd dat Jezus zichtbaar wordt in de wereld, ook nog met het delen van brood en wijn. In hetzelfde uur bevinden we ons aan het begin en einde van het leven van Christus.

## **Diaconale collecte: Leger des Heils**

Verspreid over Nederland heeft het Leger des Heils ruim honderd buurthuis kamers die bedoeld zijn om kwetsbare mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. In deze buurthuis kamers kunnen buurtbewoners samen koffie drinken en eten; een aantal wordt zelf actief als vrijwilliger. Het overgrote deel van de buurthuis kamers is niet gesubsidieerd

# Zondag 9 januari 2022

**Voorganger:** ds. Lieuwe Giethoorn  
**Bijzonderheden:** -  
**Thema:** Maar in het midden is iemand die u niet kent  
**Organist:** Kees Stekete  
**Ouderling van dienst:** Hilda Smid  
**Afkondiger:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Bloemen:** Martje Star  
**m.m.v.:** -

**Lezing(en):** Jesaja 42: 1 - 9  
Johannes 1: 6 – 8 en 19 – 34.

## Toelichting:

Als ik dit schrijf – de derde week van Advent – moet bij de evangelist Lucas die wij in deze tijd volgen, Johannes de Doper nog geboren worden. En moet zijn vader de naam van zijn zoon nog leren spellen: Johannes - God is genadig. En het vreugdevolle geheimenis leren bezingen waarmee die roeping samenhangt. Dan kan de geboorte van Jezus - God bevrijdt, worden gevierd, met wie Johannes in het evangelie onafscheidelijk wordt verbonden. Lucas ziet aan de wieg van deze beide mensenkinderen een engel van de Heer staan. Hij ziet hen als vruchten van Gods Geest, schepping van Gods Woord, opgekomen uit het hart van de God. Lucas schrijft dit zo op vanuit zijn geloof in de opstanding van Jezus, de gekruisigde als het levende Woord van de God die Liefde heet. Hij wil dienaar van dit Woord zijn.

Ook de evangelist van Johannes wil niets liever dan dat. Hij vertelt zijn evangelie over Jezus als het levende Woord van God. En in één adem vertelt ook hij over Johannes de Doper en zijn cruciale rol in het ontdekken van Jezus als licht en leven voor mensen in het donker. We horen daarover in de evangeliëlezing van de 1e zondag na het feest van Driekoningen. Wat zullen we ontdekken in de luisteroefening, over Johannes en Jezus? En over onszelf? Onze duisternis wellicht?

Om in de sfeer te komen van deze zondag kunnen we Lied 527 goed gebruiken (Uit uw hemel zonder grenzen, van Huub Oosterhuis). Ik vind het een van de mooiste liederen voor de tijd van de Epifanie. Het treft heel goed het bevrijdende en schurende karakter van de boodschap van deze liturgische tijd: 'een schaduw die verblindt' (vers 2); en: 'een pijn die ons geneest' (vers 5).

## Diaconale collecte: Inlia

De stichting Inlia is een landelijke organisatie, opgericht in 1988 en gevestigd in de stad Groningen. Inlia bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Inlia is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten.

# Zondag 16 januari 2022

<b>Voorganger:</b>	<b>Egbert Smit</b>
<b>Bijzonderheden:</b>	-
<b>Thema:</b>	<b>Geloof of vertrouwen</b>
<b>Organist:</b>	<b>Kees Steketee</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Arie Jan de Jong</b>
<b>Afkondiger:</b>	<b>Hilda Smid</b>
<b>Bloemen:</b>	<b>Roely van Leeuwen</b>
<b>m.m.v.:</b>	-

<b>Lezingen:</b>	<b>Jesaja 62: 1 – 5</b> <b>Johannes 2: 1 – 11.</b>
------------------	---

## **Toelichting:**

Het verhaal van Jezus' aanwezigheid in Kana om met zijn moeder en zijn leerlingen deel te nemen aan een bruiloft is overbekend en het is volgens Johannes de eerste gelegenheid waarbij Jezus 'zijn grootheid openbaarde'. Zit die grootheid nu in de gigantische plas water die hij in een 'grand cru' veranderde of kun je het ook ergens anders zoeken, bijvoorbeeld dat Jezus waar maakt waar Jesaja ven droomde? Hoe dan ook: Johannes sluit dit verhaal af met de conclusie dat 'Jezus zijn grootheid openbaarde' en 'dat zijn leerlingen in hem geloofden'. Dit laatste deel van zijn conclusie roept bij mij twee vragen op. Ten eerste: Wat is volgens Johannes de inhoud van dat geloof? En ten tweede: wij als christelijke gemeente worden geacht ook leerlingen van Jezus te zijn en dat roept de vraag op: wat geloven wij? Dit laatste kan ik natuurlijk niet voor iedereen beantwoorden, maar wel kan ik zeggen wat ikzelf geloof. Mijn geloof is vaag, maar ik kan dat wel projecteren op wat de evangelist van plan is zijn lezers te laten geloven.

## **Diaconale collecte: Stichting Sheltersuit**

Wereldwijd zijn er meer dan 150 miljoen mensen dakloos. Sheltersuit kan geen einde maken aan dakloosheid, maar biedt bescherming aan mensen die buiten moeten slapen door het maken van sheltersuits: jassen die water- en winddicht zijn, gemakkelijk omgevormd kunnen worden tot een slaapzak, voorzien zijn van een grote capuchon, sjaal en grote zakken. De sheltersuits worden gemaakt van geupcyclede materialen en gemaakt door voormalige vluchtelingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sheltersuit bestaat inmiddels zeven jaar in Nederland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten, elk met producten die ontworpen zijn voor het lokale klimaat, de lokale bevolking en hun behoeften.

# Zondag 23 januari 2022

**Voorganger:** Jolanda Tuma  
**Bijzonderheden:** -  
**Thema:** Geroepen zijn  
**Organist:** Jan Smid  
**Ouderling van dienst:** Roely van Leeuwen  
**Afkondiger:** Arie Jan de Jong  
**Bloemen:** Martje Star  
**m.m.v.:** -

**Lezing(en):** 1 Samuel 3: 1 – 10 en  
Johannes 1: 35 - 52

## **Toelichting:**

De lezingen die vandaag op het rooster staan gaan over mensen die geroepen worden en zich geroepen voelen. Zij horen een stem of ontmoeten iemand wat ervoor zorgt dat hun leven een rigoureuze wending maakt. Zij verlaten het bekende en gaan op weg een onbekende toekomst tegemoet. Wat is dat toch?

## **Diaconale collecte: Edukans**

Eén van de doelen van Edukans is om kinderen en jongeren weerbaar te maken dankzij lessen “sociaal-emotioneel leren”. Edukans ontwikkelde hiervoor lesmateriaal waarmee ze het thema dichtbij de belevingswereld van kinderen brengt. Kinderen maken in speciale filmpjes kennis met dieren die stiekem dezelfde eigenschappen hebben als mensen: de schildpad is soms wat trager, de struisvogel juist haantje de voorste. Edukans zet hierbij ook muziek, dramalessen, sport en spel in. Het World Teachersprogramma van Edukans zorgt voor een veilige leeromgeving en goed opgeleide docenten. “Onze” werelddocent Miriam Geerts houdt ons via de Nieuwsbrief geregeld op de hoogte van het werk van Edukans in deze tijd.

# Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: [barbaradebeaufort@gmail.com](mailto:barbaradebeaufort@gmail.com)

Zolang de coronarichtlijnen gelden, worden er geen collectes gehouden tijdens de zondagse diensten. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (Kerkrentmeesters).

Het IBAN-rekening nummer van de **Diaconie** is:  
**NL14 TRIO 0379 5211 13.**

Het IBAN-rekeningnummer van de **Kerkrentmeesters**  
**(PG Huizinge)** is: **NL76 RABO 0342 2596 95,**

dat zowel voor het *onderhoud* van de kerk als voor de *vrijwillige bijdragen* gebruikt wordt.

Wilt u in de omschrijving aangeven of dit voor het onderhoud van de kerk of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?