

Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Relaties



Schilderij van Jopie Huisman

11 april 2021 – 02 mei 2021

Inleiding op het themablok:

In deze eerste weken tussen Pasen en Pinksteren staan de diensten in het teken van het thema 'relaties'. Dat is eigenlijk een beetje een open deur, want bijna de hele bijbel gaat over relaties. Relaties tussen mensen, relaties tussen mens en wereld en uiteraard tussen mens en God. En toch maken we er deze weken een apart thema van. Vanaf het allereerste begin zijn we als mensen verbonden aan elkaar, in eerste instantie letterlijk met huid en haar, aan onze moeder. Maar het hele leven door staan we altijd in relatie tot anderen, tot onszelf, tot de omstandigheden en met dat wat ons overstijgt. En zelfs als je denkt alleen op de wereld te staan, dan nog blijken we met honderdduizend draden te zijn verbonden met elkaar.

Relaties zijn paradoxaal, enerzijds kunnen relaties een onwaarschijnlijk rijke bron van liefde betekenen, maar anderzijds kunnen relaties ook een onwaarschijnlijke diepe bron van pijn en moeite worden. We zijn nooit klaar met relaties, we kunnen er van genieten, maar er moet ook regelmatig wat lapwerk worden verricht.

Voor 2021 zijn de volgende series gekozen:

- Serie 01 Water
- Serie 02 Jeremia
- Serie 03 Marcus
 - Aswoensdag
 - Biddag voor gewas en arbeid
 - Palmzondag
 - Stille week en Pasen
- Serie 04 Relaties**
- Serie 05 Vogels
 - Hemelvaartsdag
 - Pinksteren
- Serie 06 Bidden
- Serie 07 Zomergasten
- Serie 08 Prediker
- Serie 09 Jozef
- Serie 10 Gedenken
- Serie 12 Zintuigen
 - Kerstavond en
 - Kerstmorgen

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

- 11 - 04 Egbert Smit
- 18 - 04 Jolanda Tuma
- 25 - 04 Barbara de Beaufort
- 02 - 05 Caroline Lemmens

Het begin en einde van de dienst wordt opgenomen en toegevoegd aan de gebruikelijke YouTube-opnames, zodat mensen thuis de bemoediging en de zegen niet alleen kan horen maar ook zien.

Zondag 11 april 2021

Voorganger:	Egbert Smit
Bijzonderheden:	
Thema:	Een experiment
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Dick Jalink
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Arie Jan de Jong
m.m.v.:	Jolanda Tuma, sopraansax

Lezing(en):	Job 2: 1 - 8. Koning God laat zich adviseren. Job 31: 29 – 40. Job smeekt God om een antwoord. Job 38: 1 – 11. God geeft Job antwoord.
-------------	--

Toelichting:

In dit eerste deel van het blok relaties stel ik de relatie tussen Job en God aan de orde, zoals die geschetst wordt in het gelijknamige Bijbelboek. Aanvankelijk doet Job erg zijn best om deze relatie goed te houden. God is maar wat trots op zo'n dienaar! Daar maakt de satan – de nar aan het goddelijk hof in de hemel – gebruik van om God een kritische vraag te stellen. Dient Job zijn God nu uit eigenbelang of uit eerbied en liefde? God stemt toe in een experiment om vast te kunnen stellen wat nu Jobs ware motieven zijn. Het experiment wordt uitgevoerd zonder Jobs informed consent en blijkt voor hem zeer schadelijk. Job vraagt God om rekenschap maar die wil niet toegeven. Hij geeft Job een nietszeggend antwoord dat er naar mijn gevoel alleen tot doel heeft Job de mond te snoeren. Uiteindelijk ziet Job de zinloosheid van zijn pogingen in en trekt zich terug. God compenseert Job voor het geleden verlies maar of de relatie daarmee hersteld is, dat blijft in het vage.

Uit heel het boek blijkt dat het hanteren van een Godsbeeld – hier God als almachtige koning – geen verklaring biedt voor wat een mens kan overkomen. Vandaar dat ik in de dienst als vermaning het tweede gebod uit het Exodus boek aan mij en de gemeente voorhoud.

Diaconale collecte: Cordaid

Door de recente fusie van Icco en Cordaid is er een ontwikkelingsorganisatie op christelijke grondslag ontstaan die verder gaat onder de naam Cordaid. De fusie-organisatie zal haar hulp vooral concentreren op de armste landen met veelal slecht functionerende overheden. Met christelijke waarden als fundament heeft Cordaid een soepele toegang tot religieuze organisaties, in veel arme landen belangrijk bij armoedebestrijding en gemeenschapsvorming.

Zondag 18 april 2021

Voorganger:	Jolanda Tuma
Bijzonderheden:	
Thema:	Liefde, schrijnend tot op het bot
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Dick Jalink
m.m.v.:	~
Lezing(en):	Johannes 21

Toelichting:

Op deze tweede zondag na Pasen ontmoeten we Petrus en Jezus. We zijn getuige van een indringend gesprek. Jezus vraagt Petrus tot driemaal toe 'heb je mij lief?' Deze vraag schrijnt aan alle kanten. Het ligt nog zo vers in het geheugen, die verloochening tot drie maal toe. Die herinnering, Petrus hoort zijn eigen stem weer en het snijdt als een mes door hem heen 'ik ken deze mens niet'.

En nu staat Petrus oog in oog met de man die hij zo lief heeft, maar het is een liefde die schrijnt, tot op het bot. Een relatie is nooit enkel louter goed, er ligt altijd een heimwee in verscholen, een pijn die nooit helemaal zal helen. En dat is misschien maar goed ook. Een relatie balanceert zo nu en dan op het scherpst van de snede.

Diaconale collecte: Care Nederland

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. Ze doet dit door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren en inspraak in besluitvorming te stimuleren. CARE maakt gemeenschappen weerbaar tegen de effecten van klimaatverandering en natuurgeweld. In overleg met lokale partners en gemeenschappen wordt bepaald wat nodig is en wat werkt. Care Nederland werkt samen met veertien Nederlandse hulporganisaties in de Dutch Relief Alliance.

Zondag 25 april 2021

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Bijzonderheden:	
Thema:	Saul en Samuël
Organist:	Jan Smid
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Hilda Smid
m.m.v.:	~

Lezing(en):

Toelichting:

Een relatie die mij altijd heeft geïnterigeerd is die tussen de profeet Samuel en de man die hij tot koning zalfde, Saul. Hoewel ze een onmiskenbare en diepe band hadden, liep het niet goed af tussen die twee. Ik heb nooit precies begrepen waarom niet. Maar begrijpen we dat ooit? Sommige relaties komen gewoon nooit meer goed. En de bijbel is realistisch genoeg om dat te laten zien. Misschien wordt dit geen heel bemoedigende dienst. Maar met aandacht en respect kijken naar hoe het leven loopt kan op zich al een troost zijn.

Diaconale collecte: Stichting de Vrolijkheid - Kerk in Actie

Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting de Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie laat De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei komen waardoor ook hun veerkracht wordt versterkt..

Zondag 2 mei 2021

Voorganger:	Caroline Lemmens
Bijzonderheden:	gedachtenis delen Brood en Wijn
Thema:	
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Hilda Smid
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Betty van der Molen
m.m.v.:	Jolanda Tuma, sopraansax

Lezing(en):

Toelichting:

We zijn allemaal leerling.

Ik denk dat wie geen leerling meer wil zijn, dat die veel mist.

Iedereen is ook leraar. Er is altijd wel een gebiedje waarop je iets meer weet of kunt dan ander. Het is zo leuk om je kennis of kunde te delen.

En het is ook een heel gevoelig terrein, want voor je het weet dring je iets op aan een ander waar die helemaal niet aan toe is.

Hoe gaat dat tussen Jezus en zijn leerlingen? Lukt het Jezus om iets van wat hij aan zijn leerlingen wil leren ook over te brengen?

Is Jezus wel eens leerling?

Misschien ontdekken we wel iets over de tere relatie leraar – leerling wat we nog niet wisten.

Diaconale collecte: Artsen Zonder Grenzen – Project kinderen Lesbos

Artsen Zonder Grenzen constateert dat kinderen in een opvangkamp op het Griekse eiland Lesbos stoppen met praten en spelen. Deze kinderen komen vaak uit oorlogsgebieden en hebben traumatische dingen meegemaakt. Vervolgens krijgen ze nieuwe trauma's door de situatie in het kamp. Artsen zonder grenzen biedt medische en psychologische zorg en voorziet waar nodig in andere behoeften zoals bescherming tegen het coronavirus, schoon drinkwater, sanitair en noodhulpgoederen. .

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

: 0595-795059 of 06-48968570

: barbaradebeaufort@gmail.com