

Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Jeremia



24 januari 2021 – 14 februari 2021

Inleiding:

Jeremia

Moeite en uitzicht,

Moeite en uitzicht, zo kun je het boek Jeremia samenvatten. Niet voor niets kennen wij het woord ‘jeremiëren’ voor jammeren, langdurig klagen. Jeremia ziet de problemen. Hij houdt niet op om te vertellen dat het anders en beter moet.

Jeremia klaagt niet alleen, hij biedt ook uitzicht.

In de voorbereiding op dit blok hebben we gesproken over onze eigen moeite en uitzicht.

We ervaren veel moeite in deze tijd om het goede te doen, om de mogelijkheden te zien en te benutten. Een uitzicht opent zich, zodra we het in ons gesprek hebben over wat nog wel kan, wat weliswaar niet hetzelfde is als de ons zo vertrouwde en geliefde kerkdienst, maar toch waardevol. Niets gaat boven het treffen van elkaar in levenden lijve, maar net zoals een kind troost vindt bij een geliefde knuffel als mama of papa even niet in de buurt is, doen wij het met onze digitale kerkdiensten. Als dat het mogelijke is wat wij nu kunnen doen, dan doen we het daarmee.

Net zoals Jeremia verlangt naar het goede leven met God. Hij bespaart zich pijn noch moeite om te blijven zeggen wat er verkeerd gaat, maar toch biedt hij ook steeds weer uitzicht: het wordt beter, er komt een dag dat we in vrijheid kunnen leven.

De vier diensten in dit blok zullen zich vooral richten op hoe het uitzicht te vinden is, ook als de werkelijkheid als een somber rotsblok er vierkant voor ligt.

Voor 2021 zijn de volgende series gekozen:

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------------------------|
| Serie 01 | Water | | Hemelvaartsdag |
| Serie 02 | Jeremia | | Pinksteren |
| Serie 03 | Marcus | Serie 06 | Bidden |
| | Aswoensdag | Serie 07 | Zomergasten |
| | Biddag voor gewas en arbeid | Serie 08 | Prediker |
| | Palmzondag | Serie 09 | Jozef |
| | Stille week en Pasen | Serie 10 | Gedenken |
| Serie 04 | Relaties | Serie 12 | Zintuigen |
| Serie 05 | Vogels | | Kerstavond en Kerstmorgen |

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

| | |
|---------|------------------|
| 24 – 01 | Caroline Lemmens |
| 31 – 01 | Egbert Smit |
| 07 – 02 | Lineke Buijs |
| 14 – 02 | Andries Visser |

Het begin en einde van de dienst wordt opgenomen en toegevoegd aan de gebruikelijke YouTube-opnames, zodat mensen thuis de bemoediging en de zegen niet alleen kan horen maar ook zien.

Zondag 24 januari 2021

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Voorganger: | Caroline Lemmens |
| Bijzonderheden: | ~ |
| Thema: | ~ |
| Organist: | Kees Steketee |
| Ouderling van dienst: | Arie Jan de Jong |
| Bloemen: | Roely van Leeuwen |
| Afkondiger: | Arie Jan de Jong |
| m.m.v.: | Jolanda Tuma, sopraansaxofoon |

Lezing: Jeremia 1.4-10 en
Lucas 41-52

Toelichting:

In de weken na driekoningen denken we in de kerk traditiegetrouw na over de eerste daden van Jezus. De twaalfjarige Jezus in de tempel is zo'n eerste daad. Hoe kwam hij daar? Riep God? Het verhaal vertelt er niets over.

Jeremia beschrijft het iets duidelijker hoe dat gaat, als God je roept.

De twee jongelui hebben wel iets van elkaar. Dat was de verrassing voor mij, toen ik me realiseerde dat ik het over Jeremia ging hebben, maar ook heel graag iets wilde onderzoeken over de roeping van Jezus.

Diaconale collecte: Edukans.

Van de website van Edukans: *“Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan rekenen, schrijven en lezen. Je leert er voor jezelf op te komen, je talenten te ontwikkelen. Wat je op school leert is voor altijd. Wereldwijd gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren”.*

Edukans zorgt o.a. door het World Teachersprogramma voor een veilige leeromgeving en goed opgeleide docenten om het onderwijs te verbeteren.

“Onze” werelddocent Miriam Geerts zal ons via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van het werk van Edukans in deze tijd.

Zondag 31 januari 2021

| | |
|-----------------------|--|
| Voorganger: | Egbert Smit |
| Bijzonderheden: | ~ |
| Thema: | Het woord van God: een lust of een last? |
| Organist: | Jan Smid |
| Ouderling van dienst: | Dick Jalink |
| Bloemen: | Martje Star |
| Afkondiger: | Arie Jan de Jong |
| m.m.v.: | niet bekend |

| | |
|---------|---|
| Lezing: | Jeremia 23: 33 – 40 Matteüs 12: 1 – 8 en 11: 28 – 30 |
|---------|---|

Toelichting:

Het Bijbelboek Jeremia is grotendeels verhalend: het vertelt over de verwoede pogingen van de profeet om het volk van Juda en haar leiders dichter bij God te brengen. Maar deze willen of kunnen hun bekering niet opbrengen. En dat loopt uit op vernietiging en ballingschap. Al met al bepaald een somber boek, zeker als je het leest met als achtergrond de problemen waar wij ons nu in bevinden en die zeker verband houden met onze eigen onwil en onmacht om ons te bekeren tot een meer eerbiedige omgang met dat waarvan uit wij leven: Gods schepping. Maar het laatste deel van hoofdstuk 23 is geen verhaal, maar een vermaning om wat God ons voorhoudt niet te zien als een last die Hij ons oplegt. Volgens Matteüs heet Jezus voor ons een zelfde boodschap. In dat licht bezien: wat is dan de betekenis van “Godsdienst”? Daar wil ik over nadenken

Diaconale collecte: Stichting De Vrolijkheid

Asielzoekerscentra zijn plekken met weinig kansen en mogelijkheden, zeker voor kinderen en jongeren die daar opgroeien. Wanneer zij daar langer verblijven heeft dit invloed op de psychosociale gezondheid door gevoelens van onveiligheid en onzekerheid. Stichting de Vrolijkheid organiseert in asielzoekerscentra's met kinderen, jongeren en hun ouders activiteiten als dans, theater, muziek en beeldende kunst om hun verhaal vorm te geven, hen te leren omgaan met hun trauma's en hun talenten te ontwikkelen.

Zondag 7 februari 2021

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Voorganger: | Lineke Buijs |
| Bijzonderheden: | Gedachtenis delen Brood en Wijn |
| Thema: | Gehoorzaamheid |
| Organist: | Kees Steketee |
| Ouderling van dienst: | Roely van Leeuwen |
| Bloemen: | Roely van Leeuwen |
| Afkondiger: | Gerrit Kapper |
| m.m.v.: | niet bekend |
| Lezing: | Jeremia 35. |

Toelichting:

De zonen van Jonadab worden met z'n allen uitgenodigd, en dat nog wel door de profeet zelf.

En dan ook nog eens op een bijzondere plek, een vertrek in het huis de Heer in Jeruzalem. Wat wil je nog meer! De uitnodiging blijkt bovendien uitsluitend bedoeld voor een goed glas wijn. Maar met de volle karaffen en bekers voor hun neus bedanken de gebroeders voor de eer.

Een waarschijnlijk niet heel bekend verhaal in het boek Jeremia wordt voor deze zondag gelezen en wat nader bezien. Het woord gehoorzaamheid speelt er een rol in.

Maar hoe dat woord te verstaan? Wat roept het op?

Gehoorzaam aan wat, aan wie?

In hoeverre speelt het een rol voor ons, ook nu?

Diaconale collecte: Kerk in Actie – Rampenbestrijding Bangladesh

Door de klimaatverandering krijgt Bangladesh vaker te kampen met overstromingen waardoor de oogst van de toch al zeer arme bevolking weggespoeld wordt. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners na een ramp, maar ook hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Ze krijgen ondersteuning bij het bouwen van een huis op een hogere plek op of grotere afstand van een rivier. Verder worden er waarschuwingssystemen opgezet zodat de bewoners zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Zondag 14 februari 2021

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Voorganger: | Andries Visser |
| Bijzonderheden: | ~ |
| Thema: | ~ |
| Organist: | Kees Steketee |
| Ouderling van dienst: | Grietje Schanssema-Ritsema |
| Bloemen: | Martje Star |
| Afkondiger: | Dick Jalink |
| m.m.v.: | niet bekend |
| Lezingen: | Jeremia 31: 23 - 36 |

Toelichting:

In een tijd van grote internationale crises, wereldmachten die met elkaar botsen en kleinere volken daarbij onder de voet lopen; in een tijd van sociale onlusten, van onrecht, ziekte, honger en oorlog; een tijd waarin de valse profeten je vertellen dat het allemaal 'wel weer goed komt' en de oprechte profeet wordt bedreigd en opgesloten – in zo'n tijd droomt de in de gevangenhof vastgezette profeet Jeremia van een nieuwe toekomst, een toekomst waarin de mensen naar God en zijn Tora, zijn blauwdruk van het goede leven, gaan luisteren.

Maar hoe dan? Dat mag wel een revolutie heten.
Uitzicht vanuit de crisis ... als dat toch eens mogelijk zou blijken.

Diaconale collecte: Kerk in Actie – Ethiopië: Noodhulp en rampenpreventie

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Kerk in Actie helpt de meest kwetsbare inwoners met noodhulp, geeft boeren landbouwtraining en leert ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld te verdienen zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

Zolang de coronarichtlijnen gelden, worden er geen collectes gehouden tijdens de zondagse diensten. U kunt uw giften overmaken aan de Diaconie en aan de Protestantse gemeente Huizinge (kerkrentmeesters).

De Kerkrentmeesters hebben één IBAN-rekeningnummer: NL76 RABO 0342 2596 95,

dat zowel voor de zondagse collecten als de vrijwillige bijdragen gebruikt wordt. Wilt u hierbij in de omschrijving aangeven of dit voor de collecte is of als vrijwillige bijdrage bestemd moet worden?

Het IBAN-rekening nummer van de **Diaconie** is:
NL14 TRIO 0379 5211 13.

Voorlopig worden de diensten online aangeboden:

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

: 0595-795059 of 06-48968570

: barbaradebeaufort@gmail.com