

Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: Geloof en geluk



Schilderij: Sieds Prins

6 september 2020 t/m 27 september 2020

Inleiding:

Iedereen heeft een idee bij het woord geluk. En iedereen heeft een idee bij het woord geloof.

Maar als je zelf dieper doordent, of als je er met een paar mensen over praat wat die woorden nu betekenen, wordt het lastiger.

In de komende vier weken gaan vier voorgangsters hun best doen om over deze woorden na te denken, ze met elkaar te verbinden, wellicht met elkaar te confronteren.

Wat eruit komt? Iets tastends, want heel zeker van hoe het zit zijn we niet.

We gaan lezen uit Psalmen, Job, Jona, Prediker.

Kom maar, en denk mee!

Voor 2020 zijn de volgende series gekozen:

Serie 01	Epifanie	Serie 07	Jakob
Serie 02	Familie	Serie 08	Zomergasten
	Aswoensdag	Serie 09	Geloof en geluk
Serie 03	Marcus	Serie 10	Beproeving
	Biddag voor gewas en arbeid	Serie 11	Deuterocanonieke boeken
	Palmzondag	Serie 12	Jesaja
	Stille week en Pasen		Kerstavond en Kerstmorgen
Serie 05	Paulus revival		
Serie 06	Landschap		
	Pinksteren		

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

06 - 09	Caroline Lemmens
13 - 09	Anja Diesemer
20 - 09	Jolanda Tuma
27 - 09	Mannie Hovenkamp

PROTOCOL JUNI 2020

Uitgangspunten (een combinatie van overheidsregels en PKN-richtlijnen):

- tot 1 juli geldt een maximaal aantal personen van 30;
- tussen de kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden;
- huisgenoten mogen naast elkaar zitten;
- gemeentezang is niet mogelijk; ook neuriën is vooralsnog niet veilig verklaard;
- er zijn geen collectes, ook geen schaalcollectes;
- de opzet van de liturgie is als gebruikelijk, maar de dienst duurt korter;
- de organist overlegt met de voorganger over de te spelen muziek/liederen; in voorkomende gevallen worden de liederen boven bij het orgel gezongen door één zanger(es); ook kan er een solo-instrument meespelen;
- vooralsnog is er geen mogelijkheid voor het delen van brood & wijn;
- Logistieke maatregelen:
 - de gemeenteleden en de vaste groep belangstellenden wordt gevraagd zich voor één of meer diensten op te geven op het e-mailadres: pghuizinge.aanmelden@gmail.com wie geplaatst is krijgt daarvan bericht;
 - per dienst zijn naast de ouderling van dienst en de afkondiger ten hoogste één of twee andere kerkenraadsleden aanwezig;
 - twee kerkenraadsleden houden toezicht en wijzen de mensen hun plaats; er is een looproute aangegeven over het middenpad;
 - de liturgie-boekjes liggen klaar op de banken en stoelen en geven de juiste plaatsen aan;
 - de kerkgangers wachten buiten, met gepaste onderlinge afstand, en worden één voor één of per tweetal binnen gelaten en naar hun plaats gewezen; de kerk wordt van achter (koor) naar voor (hal) gevuld;
 - de afkondiger haalt als iedereen zit de voorganger en de ouderling van dienst op uit de consistorie;
 - de afkondiger, de ouderling van dienst en voorganger lopen naar hun plaatsen;
 - na de afkondigingen, het aansteken van de leeskaarsen en het stil gebed gaat de voorganger naar de preekstoel;
 - na afloop lopen de voorganger en de ouderling van dienst naar de consistorie en wordt de kerk op aanwijzing van de dienstdoende kerkenraadsleden van voor (hal) naar achter (koor) verlaten;
 - koffie en thee na afloop kan alleen bij mooi weer buiten: iedereen blijft zitten totdat koffie en thee in de hal zijn klaargezet in wegwerpbekers en kunnen worden meegenomen naar buiten;
 - gebruik van het toilet alleen bij hoge nood; er zijn papieren handdoekjes en desinfecterend middel aanwezig;

We overwegen om begin en einde van de dienst met beeld op te nemen en dat toe te voegen aan de gebruikelijke YouTube-opnames, zodat mensen thuis de bemoediging en de zegen niet alleen horen maar ook zien. Hoe dit allemaal gaat werken weten we ook nog niet. De tijd zal het leren.

Tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd.
U kunt uw gift hiervoor overmaken op de bankrekening van de Diaconie:

NL 14 TRIO 0379 5211 13 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Huizinge

Voor het onderhoud van de Kerk kunt u een bedrag storten op de bankrekening van de Kerkrentmeesters:

NL76 RABO 0342 2596 95 t.n.v. Prot. Gem. Huizinge

Als u de kerkdienst wilt bezoeken dient u zich voorlopig per mail aan te melden op het mailadres:

pghuizinge.aanmelden@gmail.com

uiterlijk tot zaterdagochtend 12:00 uur.

Zondag 6 september 2020

Voorganger: Caroline Lemmens
Bijzonderheden:
Thema: Geluk, geloof en te veel
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Dick Jalink
Bloemen: Martje Star
Afkondiger: Hilda Smid
m.m.v.: ~

Lezing: Prediker 9: 7-9 en Marcus 1: 10-13

Toelichting:

Een onderzoekje naar geluk en geloof, waarbij Prediker en Marcus ons wellicht helpen bij het nadenken over deze bijzondere woorden.

Prediker betoogt dat te veel van alles, dus ook te veel van goed gedrag net zo schadelijk is als te veel van het kwade. Hij durft het zelfs aan om te zeggen dat het getuigt van ontzag voor God als je een wijs evenwicht zoekt.

In deze dienst koppel ik deze gedachten van Prediker aan het verslagje van Marcus over het verblijf van Jezus in de woestijn. Daar is ook sprake van een evenwicht tussen verzoeken door Satan en verzorging door engelen.

Diaconale collecte: Voedseltuin Uithuizen

De Voedseltuin in Uithuizen is een project waar vrijwilligers onder leiding van een coördinator van de Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen groenten verbouwen voor de Voedselbank Het Hogeland

Zondag 13 september 2020

Voorganger:	Anja Diesemer
Bijzonderheden:	
Thema:	Geloof en geluk
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Betty van der Molen
m.m.v.:	~

Lezing: enkele fragmenten uit het boek Job

Toelichting:

Word je van geloven gelukkig? Een rare vraag eigenlijk. Want: wat versta je onder 'geloven'? En wat onder 'geluk'? Als je erover nadenkt, zijn er meer vragen dan antwoorden.

Bijvoorbeeld: leidt een goed leven vanuit een vertrouwende levenshouding tot geluk? En een wantrouwend, angstig leven tot ongeluk?

Maar hoe kan het dan, dat het kwaad goede mensen treft? We gaan in de leer bij Job.

Diaconale collecte: Edukans

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie die o.a. door het World Teachersprogramma zorgt voor een veilige leeromgeving en goed opgeleide docenten om het onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren. Miriam Geerts kan dit jaar helaas niet als teacher ter plekke helpen om het onderwijs te verbeteren. Ze zal ons via De Nieuwsbrief informeren waarom onze financiële ondersteuning nodig is, nu misschien nog wel meer dan voorheen.

Zondag 20 september 2020

Voorganger:	Jolanda Tuma
Bijzonderheden:	
Thema:	Bij de burens is het gras altijd groener
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Grietje Schanssema-Ritsema
m.m.v.:	~
Lezingen:	Matteüs 20: 1 – 16 en Jona 4.

Toelichting:

De werkers van het eerste uur zijn tevreden, tot ze merken dat de werkers van het laatste uur evenveel worden beloond als zij. In vergelijking kom je er altijd bekaaid van af dan je had gedacht en dat veroorzaakt een flinke deuk in de tevredenheid. Jona valt tevreden in slaap onder de wonderlijke boom die hem beschut, maar is woedend wanneer hij ontdekt dat die boom ook weer verdwenen is.

Om de vergelijking uit Matteüs en het laatste hoofdstuk van het boekje Jona te doorgronden, gaan we te rade bij Lao-Zi.

Diaconale collecte: Kerk in actie Noodhulp-corona

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor kerken en lokale hulporganisaties die met steun van Kerk in Actie zorg verlenen aan kwetsbare mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die getroffen zijn door de gevolgen van de coronapandemie.

Zondag 27 september 2020

Voorganger: Mannie Hovenkamp
Bijzonderheden:
Thema: Een lied dat alleen ik kan horen
Organist: Jan Smid
Ouderling van dienst: Hilda Smid
Bloemen: Roely van Leeuwen
Afkondiger: Roely van Leeuwen
m.m.v.:

Lezingen: Psalmen en gedichten

Toelichting:

Geloof en geluk. Zo luidt het thema. Het staat er zo kaal. Geen lidwoord ervoor, geen werkwoord erachter. En toch dragen beide woorden eindeloos veel gevoelens en beelden in zich mee. In de Bijbel komt het woord geluk/gelukkig veel voor in de Psalmen en in het boek Spreuken. Laat geluk en geloof zich gemakkelijker verwoorden in de Poëzie? Poëzie, las ik onlangs is het hart van alle ervaringen.

Zijn de ervaringen van geluk en geloof in de Psalmen ook voor ons nog invoelbaar?

Diaconale collecte: Kerk in actie Vredesweek

Kerk in Actie en PAX vragen in deze Vredesweek onze financiële steun om vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en onrecht aan de kaak te stellen.

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

: 0595-795059 of 06-48968570

: barbaradebeaufort@gmail.com