

Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge



themablok: met Marcus op weg naar Pasen



1 maart 2020 – 12 april 2020

Inleiding op het themablok.

Ieder jaar wordt vanaf het begin van de veertigdagentijd tot Pasen gelezen uit één van de vier evangeliën, die in onze bijbel staan. Dit jaar is Marcus weer aan de beurt en dat is altijd weer een bijzondere ervaring.

Het is het oudste en het kortste evangelie. De evangelist vertelt het verhaal over Jezus en diens missie met een gevoel van urgentie: het terstond van de oude vertaling, is meteen geworden in de nieuwe, maar het verhaal davert precies even snel door. De eindtijd is nabij: treuzel niet, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht aan dit goede nieuws!

Echt gemakkelijk te begrijpen is dit evangelie niet. Jezus spreekt in gelijkenissen en fabels. Jezus zegt wel dat alles wat verborgen is openbaar moet worden en dat alles wat in het geheim is ontstaan aan het licht moet komen, maar zelf drukt hij iedereen op het hart om niet aan anderen te vertellen wat hij doet. Hij is Zoon van God, Messias, maar dit is ook het evangelie waarin een emotionele Jezus wordt beschreven, bewogen door medelijden, liefde, droefheid, verbazing, verontwaardiging, boosheid, angst en eenzaamheid.

Marcus lijkt verslag te doen van het leven van Jezus in heldere nuchtere taal, maar dat helpt niet erg om te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Ook de leerlingen begrijpen er regelmatig niets van. Zij gedragen zich als het er op aan komt teleurstellend, zelfs verraderlijk. Zijn ze echt zo suf, of beschrijft Marcus ze op deze manier om de ondoorgrondelijkheid van Jezus te benadrukken?

En als u het evangelie in zijn geheel leest of 9 maart komt luisteren naar het voorlezen, let dan eens op de rol van vrouwen in dit evangelie; ze komen er opvallend goed vanaf en zijn in elk geval zichtbaar aanwezig.

Voor 2020 zijn de volgende series gekozen:

Serie 01	Epifanie
Serie 02	Familie Aswoensdag
Serie 03	Marcus Biddag voor gewas en arbeid Palmzondag Stille week en Pasen
Serie 05	Paulus revival
Serie 06	Landschap Pinksteren
Serie 07	Jakob
Serie 08	Zomergasten
Serie 09	Geloof en geluk
Serie 10	Beproeving
Serie 11	Deuterocanonieke boeken
Serie 12	Jesaja Kerstavond en Kerstmorgen

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

01 – 03	Caroline Lemmens
08 – 03	Anja Diesemer
11 – 03	Andries Visser
15 – 03	Mannie Hovenkamp
22 – 03	Barbara de Beaufort
29 – 03	Doekle de Boer
05 – 04	Egbert Smit
09 – 04	Just van Es
10 – 04	Barbara de Beaufort
11 – 04	Jolanda Tuma
12 – 04	Anja Diesemer

Zondag 1 maart 2020 ~ Invocabit

Voorganger:	Caroline Lemmens
Bijzonderheden:	delen van Brood en Wijn
Thema:	Het koninkrijk van God is als....
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Dick Jalink
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Roely van Leeuwen
m.m.v.:	~
Lezing(en):	Marcus 24: 26 - 29 Gedicht 'Aards' van J.W. Schulte-Nordholt

Toelichting:

De dienst van 1 maart is de eerste zondag van de veertigdagentijd.

Voor vandaag heb ik een klein verhaal gekozen over hoe het koninkrijk van God er uitziet.

Probleem is alleen: ik snap het niet.

Ik begrijp de gelijkenis, de vergelijking, die Jezus maakt, niet.

Gelukkig komt de poëzie mij te hulp. Vandaar dat de tweede schriftlezing bestaat uit het gedicht Aards van J.W. Schulte Nordholt.

In de samspraak tussen Marcus, de dichter en mijzelf hoop ik er toch iets over te kunnen zeggen.

Diaconale collecte: Stichting Koopvaardij Pastoraat Groningen

Met behulp van ruim veertig vrijwilligers runt de stichting het Zeemanshuis in de Eemshaven. Het Zeemanshuis is zeven dagen per week geopend voor opvarenden van schepen die in de Eemshaven aanmonsteren. Opvarenden kunnen elkaar hier in een huiselijke omgeving ontmoeten en zo nodig kan er geestelijke bijstand geboden worden. Sven Standhardt die als koopvaardijpastor verbonden is aan de stichting, bezoekt jaarlijks ruim 500 schepen en organiseert jaarlijks een koopvaardijdienst in de Eemshaven. Verder worden zeevarenden die in een ziekenhuis belanden, bezocht en er worden kerstpakketten uitgedeeld.

www.stichtingkoopvaardijpastoraat.nl

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

Zondag 8 maart 2020 ~ Reminisere

Voorganger:	Anja Diesemer
Bijzonderheden:	
Thema:	Vertrouwen
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Gerrie Kapper
m.m.v.:	~

Lezing(en):	Psalm 116: 1 - 9 Marcus 5: 21 - 43
-------------	---

Toelichting:

Alle zondagen op weg naar Pasen , waarvan het vandaag de tweede is, dragen een uitgesproken eigen karakter en kleur. Ze hebben ook allemaal een eigen Latijnse naam. Deze zondag vandaag heet ‘Reminisere’. Die naam hebben we te danken aan de psalm, die van oudsher met deze zondag verbonden is: psalm 25.

‘Reminisere’ is het Latijnse woord voor ‘gedenken’. In psalm 25 staat: “Gedenk uw barmhartigheid, Heer, (...), gedenk niet de zonden uit mijn jeugd (...), maar denk met liefde aan mij, gedenk uw goedheid, Heer.”

In onze evangelielezing vandaag gaat het over die barmhartigheid, die liefde en goedheid. We horen over een ontmoeting van twee vrouwen met Jezus. Gods goedheid licht in die ontmoeting op als een bemoediging voor ons allemaal.

Diaconale collecte: UAF (Universitair Asiel Fonds) Stichting voor Vluchtelingen-Studenten

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Maar nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen en een baan te vinden op hun eigen niveau. De begeleiding door het UAF is daarom van groot belang.

www.uaf.nl

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Woensdag 11 maart 2020

Voorganger:	Andries Visser
Bijzonderheden:	Biddag voor gewas en arbeid + maaltijd
Thema:	
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	~
m.m.v.:	~

Lezing(en):

Toelichting:

Als stadse jongen had ik nooit bij de dankdag en biddag ‘voor gewas en arbeid’ stilgestaan. Pas nadat wij hier in Groningen zijn komen wonen begonnen die betekenis voor me te krijgen, en wel in het bijzonder door de manier waarop er hier in onze gemeente bij wordt stilgestaan.

Ook nu dus, op 11 maart, vieren we die ‘biddag’. Je bent welkom vanaf **18.00 uur, voor een maaltijd**, en/of vanaf **19.30 uur voor een ‘aandacht’**. Als je aan de maaltijd deel wilt nemen kun je voor dat samen eten iets meenemen (maximaal voor twee personen).

Om 19.30 uur is er dan een korte dienst, waarin we zullen stilstaan bij de groei van het gewas en de menselijke arbeid. Wellicht passeren daarbij enkele psalmteksten (bijvoorbeeld Psalm 104: 18-18), kijken we naar de lelies van het veld en vliegen ook de vogels van de hemel nog voorbij.

Je bent dus hartelijk welkom, om 18.00 uur of om 19.30 uur.

Diaconale collecte: Stichting Zaadgoed

De biologische landbouw wil gezonde en smakelijke voeding produceren zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie.

Daarvoor zijn rassen nodig die zijn aangepast aan de biologische teeltwijze. Biologische rassen met een brede weerstand tegen ziekten en plagen en een goed ontwikkeld wortelstelsel om voldoende voedingsstoffen uit de bodem of organische mest te halen. Om deze rassen te ontwikkelen is veel veredelingswerk nodig, veel meer dan tot nu toe wordt gedaan.

Stichting Zaadgoed is erop gericht om biologische zaadteelt en veredeling te stimuleren. Dit doet ze onder andere door het ondersteunen van concrete veredelingsactiviteiten voor en door biologische telers en veredelaars.

www.stichtingzaadgoed.nl

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

Zondag 15 maart 2020 ~ Oculi

Voorganger:	Mannie Hovenkamp
Bijzonderheden:	
Thema:	
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Hilda Smid
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Dick Jalink
m.m.v.:	~
 Lezing(en):	 Marcus 1: 21 – 28 en 39 – 45. en enkele verzen uit Prediker.

Toelichting:

Lezend in het evangelie volgens Marcus, kan het je niet ontgaan. De wanhoop van de mensen. Ze achtervolgen Jezus met hun ziekten, hun gebreken en hun gekte. En gelukkig, er worden mensen genezen. We lezen op deze zondag twee van deze verhalen. Het verhaal van een melaatse man. Een ziekte waar je langzaam aan dood ging. En het verhaal van een man die bezeten was door een onreine geest. Het bijzondere van die onreine geest is dat hij, in tegenstelling tot de andere mensen, wist wie Jezus was. Genezingsverhalen. Ik weet er niet goed raad mee. Ik denk aan de vrouw die ik momenteel regelmatig bezoek. Ook zij gaat langzaam dood aan een ongeneeslijke kwaal: de ziekte van Alzheimer. "Verraad ons aller angst zich niet in wie het leven weerloos liet", dichtte Okke Jager. Onze angst voor en wanhoop over deze ziekte wil ik met u overdenken.

Diaconale collecte: Noodhulp Zuid-Soedan

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze krijgen gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze hun eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Zondag 22 maart 2020 ~ Letare

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Bijzonderheden:	~
Thema:	~
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Arie Jan de Jong
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Hilda Smid
m.m.v.:	~
Lezing(en):	Marcus 6: 14 – 29

Toelichting:

In dit gruwelijke verhaal, over de dood van de schutspatroon van onze kerk, Johannes de Doper, treft me vooral de relatie tussen Herodes en Johannes. Ieder beschikken ze over een eigen soort macht. Zo op het oog zijn ze vooral vijanden van elkaar. En toch blijkt uit alles dat ze ook verbonden waren. En dat de moord op Johannes, die op bevel van Herodes plaatsvindt, ook iets van een tragisch noodlot heeft, dat door Herodes nooit gewild is.

Is Herodes dan gevangen in zijn eigen situatie? En wat zou hij zo waarderen en respecteren in Johannes? Hadden ze onder andere omstandigheden vrienden kunnen zijn? Waarom is hij op het beslissende moment niet voor Johannes in de bres gesprongen?

En hoezeer worden wij zelf bepaald door tragische situaties en omstandigheden?

Diaconale collecte: My book Buddy

In 2020 bestaat My Book Buddy tien jaar en heeft in die periode 250.000 kansarme en kwetsbare kinderen laten lezen in ontwikkelingslanden en/of wanneer ze getroffen worden door natuurrampen of oorlogsgeweld. Goede leesvaardigheid is een basisvaardigheid die de doelgroep verder brengt in het onderwijs en de maatschappij.

www.mybookbuddy.nl

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

Zondag 29 maart 2020 ~ Judica

Voorganger:	Doekle de Boer
Bijzonderheden:	
Thema:	
Organist:	Jan Smid
Ouderling van dienst:	Dick Jalink
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Betty van der Molen
m.m.v.:	~
Lezing(en):	Marcus 8: 25 – 37.

Toelichting:

Mensen hebben hun mening, hun oordeel over een ander. Ook over Jezus hadden ze hun opinies. “Wie zeggen de mensen dat ik ben”, vroeg hij aan zijn leerlingen. En daarna: “En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?”. Ja, wie was hij, wie was hij ten diepste? “U bent de Christus” zei Petrus. Wat bedoelde hij daarmee en hoe zag Jezus dit, hoe zag hij zichzelf? Wat zag hij als zijn weg, zijn roeping? Als hij zich daarover uitspreekt en zegt dat die weg die hij zal gaan niet een weg van succes en triomf maar eerder een weg van lijden zal zijn, tekent diezelfde Petrus protest aan.

Jezus ervaart dat als zeer negatief, ja als duivels, alsof er een kracht is die hem van zijn bestemming, van de weg waarvan hij innerlijk weet dat hij die moet gaan, af wil houden.

Hebben u en ik er een vermoeden van wat onze weg zou kunnen zijn, ja is er sprake van een innerlijk weten van die weg, van Gods weg in ons leven? En zijn er situaties, omstandigheden, mensen, krachten die ons van onze bestemming kunnen afhouden? En wat betekent het in dit verband dat Jezus hen die hem willen volgen oproept zichzelf te verloochenen?

Diaconale collecte: Ghana – Nieuwe kansen voor straatmeisjes

Door de grote armoede in Ghana vertrekken veel mensen naar de grote stad. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie zorgt met de lokale organisties voor opvang van deze meisjes. Ze krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.

www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Zondag 5 april 2020, Palmzondag

Voorganger:	Egbert Smit
Bijzonderheden:	delen van Brood en Wijn
Thema:	De Heer heeft het nodig
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Grietje Schanssema-Ritsema
m.m.v.:	de Johannes de Dopercantorij

Lezing(en):	Jesaja 50: 4 – 7. Marcus 11: 1 – 11.
-------------	---

Toelichting:

Het zal altijd wel een strijdpunt blijven: hoort Palmzondag nu bij de Goede Week of staat die zondag er nog buiten? Dat komt door het zo duidelijk dubbele karakter de verhalen die verteld worden rondom die (ongetwijfeld historische) intocht van Jezus in Jeruzalem. Aan de ene kant het enthousiasme van velen die in hem de Messiaanse koning herkennen, aan de andere kant het gegrom van het religieus establishment die hem zien als ketter en onruststoker.

Hoe dan ook: de gezamenlijke voorgangers hebben besloten dit jaar palmzondag te beschouwen als het begin van de lijdensstijd. Dat heeft zo zijn voordelen: de cantorij verleent dan haar medewerking en dat vind ik heel mooi.

Zoals de afgelopen zondagen wel duidelijk is geworden, volgen wij het evangelie van Marcus op weg naar Pasen. Dus lezen wij daaruit ook op deze zondag. Zoals vaker is Marcus over de intocht zelf heel kort. Je kunt er ook niet duidelijk uit opmaken of hij die gang naar Jeruzalem opvat als een triomftocht of meer ‘een tocht naar Canossa’. Ongeveer het enige detail dat hij geeft is dat het publiek ‘hosanna’ roept. En dat is ook zo’n ambivalente kreet: betekent het nu ‘red ons’ of ‘hoera’ of van beiden iets? Maar veel meer aandacht geeft Marcus aan het verhaal hoe Jezus aan de ezel komt waarop hij Jeruzalem binnen rijdt. Jezus pareert het protest van de eigenaren met de uitspraak: “de Heer heeft het nodig!”. En dat viel mij op, daar wil ik het over hebben.

Diaconale collecte: Noodhulp Rode Kruis

Het Rode Kruis slaat alarm vanwege een snelgroeiende ramp: ernstige voedseltekorten in verschillende regio's van de wereld. Zeer alarmerend is de situatie in Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek en landen in Zuidelijk Afrika. Het Rode Kruis helpt zoveel mogelijk mensen met voedsel, schoon drinkwater en medische zorg.

www.rodekruis.nl

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

Witte Donderdag: 9 april 19:30 uur

Voorganger: Just van Es
Bijzonderheden: delen van Brood en Wijn
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij
Bloemen: Martje Star en Roely van Leeuwen

dienst van de gaven: GEEN RONDGANG
schaal bij de uitgang voor het Paasproject

Goede Vrijdag: 10 april 19:30 uur

Voorganger: Barbara de Beaufort
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star en Roely van Leeuwen
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

dienst van de gaven: GEEN RONDGANG
schaal bij de uitgang voor het Paasproject

Stille Zaterdag: 11 april 21:30 uur

Voorganger: Jolanda Tuma
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star en Roely van Leeuwen
m.m.v.: -

dienst van de gaven: GEEN RONDGANG
schaal bij de uitgang voor het Paasproject

Paaszondag: 12 april 09:30 uur

Voorganger: Anja Diesemer
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst:
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij
Bloemen: Martje Star
Afkondiger:

dienst van de gaven: 1^e rondgang is voor het Paasproject
2^e rondgang is voor het onderhoud van de Kerk
schaal bij de uitgang voor het Paasproject

Zondag 12 april 2020

Voorganger: Anja Diesemer
Bijzonderheden: Paaszondag
Thema:
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Hilda Smid
Bloemen: Martje Star
Afkondiger: Dick Jalink
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij

Lezing(en): Marcus 16: 1 - 8

Toelichting:

Paasmorgen! Wat ons vanochtend met elkaar verbindt, is een verlangen: samen vieren en beleven wat ieder van ons voor zich bijna niet geloven kan:

“Wat zoeken jullie de levende bij de doden?

Hij is hier niet, hij gaat jullie voor naar

waar je woont en daar zullen jullie hem zien.”

Een gedicht van Ida Gerhardt, met de titel ‘Pasen’:

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg op den dag.
Waar onderdijs een stukje moestuin lag
met boeren rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Diaconale collecte: Noodhulp Rode Kruis

Het Rode Kruis slaat alarm vanwege een snelgroeiende ramp: ernstige voedseltekorten in verschillende regio's van de wereld. Zeer alarmerend is de situatie in Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek en landen in Zuidelijk Afrika. Het Rode Kruis helpt zoveel mogelijk mensen met voedsel, schoon drinkwater en medische zorg.

www.rodekruis.nl

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

Het Paasproject staat in het teken van Noodhulp Rode Kruis.

Het Rode Kruis slaat alarm vanwege een snelgroeiende ramp: ernstige voedseltekorten in verschillende regio's van de wereld. Zeer alarme- rend is de situatie in Jemen, de Centraal Afri- kaanse Republiek en landen in Zuidelijk Afrika. Het Rode Kruis helpt zoveel mogelijk mensen met voedsel, schoon drinkwater en medische zorg.
www.rodekruis.nl

Pastoraat

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

: 0595-795059 of 06-48968570

: barbaradebeaufort@gmail.com