

# Johannes de Doperkerk Protestantse Gemeente Huizinge



## Toelichting kerkdiensten

# Lievelingslied

(tenoren  
+ bassen)

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn stem maar je weet niet van-waar hij

1 Ge - zegd die de we-ld schiep,  
de dag tot nacht tot le - ven wekt,  
het licht der zon roept en de maan,  
de ster-ren om op wacht te staan.

1 God gaat zijn on - ge - ken - de gang  
vol don - kers ma - jes - teit;  
die in de zee zijn voet-stap plant  
en op de wol-ken rijdt.

1 Ach hoe vluchtig, ach hoe nie - tig  
is der men-sen le - vent  
Zo - als ne - ve - len ver-schij-nen,  
zo - als ne - ve - len ver-dwijn-en,  
zo zal ook de mens verkwijnen.

1 Het woord dat u ten le-ven riep  
is niet te hoog, is niet te diep  
voor mensen die 'r zo traag be - a - men.  
Het is een re-ken in uw hand,  
een licht dat in uw o - gen brandt.  
Het roept u dag aan dag bij na-me.

je hu -  
wind waa -  
ghen  
waar hij  
waar hij  
niet  
maar je  
hoort zijn stem, maar je weet niet van  
hoort zijn stem, maar je weet niet van waar hij komt.

19 mei 2019 – 9 juni 2019

## Voor 2019 zijn de volgende series gekozen:

Serie 01	Het licht verschijnt
Serie 02	Buitengewone woorden Aswoensdag
Serie 03	Lucas en gelijkenissen Biddag voor gewas en arbeid Stille week, Pasen
Serie 04	Maaltijd
<b>Serie 05</b>	<b>Lievelingslied</b> <b>Hemelvaartsdag</b> <b>Pinksteren</b>
Serie 06	Gnostiek, wijsheid, kennis en mystiek
Serie 07	Vrije periode
Serie 08	Handelingen
Serie 09	Oude Testament
Serie 10	Beelden van de weg Dankdag voor gewas en arbeid Laatste zondag kerkelijk jaar
Serie 11	Kleine profeten Kerst

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

**De voorgangers zijn:**

19 ~ 05	<b>Just van Es</b>
26 ~ 05	<b>Mannie Hovenkamp</b>
30 ~ 05	<b>Lineke Buijs</b>
02 ~ 06	<b>Barbara de Beaufort</b>
09 ~ 06	<b>Caroline Lemmens</b>

## **Toelichting op het themablok:**

Tot Pinksteren hebben drie zondagse diensten als thema: een lievelingslied.

Daarvoor hebben de voorgangers een lied gekozen waar zij van houden en onderzoeken waarom dat eigenlijk zo is. Waarom juist dit lied, deze muziek of deze woorden? Het is lang niet altijd makkelijk dat te zeggen. Zingend geloven we misschien wel anders dan zonder noten.

Voorganger:	Just van Es
Bijzonderheden:	
Thema:	Lievelingslied: Gezang 797
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Grietje Schanssema-Ritsema
m.m.v.:	
Lezing(en):	Prediker

**Toelichting:** Gezang 797: Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is der mensen leven. Het lijkt een droevig lied, maar als je het op de noten zingt die er voor staan, vraag je je toch af of het wel zo droevig is. Het weerspiegelt het boek Prediker. Daaruit lezen we in de dienst. Hoe zit dat daar? Hoe droevig is eigenlijk de conclusie van dit bijbelboek nadat het alle menselijke illusies heeft doorgeprikt? Als alles waarmee mensen het leven zin geven zin-loos blijkt, wat betekent het leven dan?

**Diaconale collecte: Stichting Vajra.**

Vajra is een organisatie die d.m.v. gevarieerde projecten een bijdrage levert aan het welzijn van de armsten in Nepal. Vajra bouwt scholen, verleent studiebeurzen en richtte in 2017 een eigen particuliere school op, de Vajra Academy.

Daarnaast is zij zeer actief op het gebied van gezondheidszorg, verleent beurzen aan studenten en heeft het grootste zonneovenproject ter wereld opgezet. Vajra heeft een overhead van bijna nul procent. De betrokken vrijwilligers, waaronder Tonia Star met wie wij ons nauw verbonden voelen, voorzien zelf in bijvoorbeeld reiskosten. Nepal leed zwaar onder aardbevingen in 2015; Vajra probeert bij te dragen aan wederopbouw. [www.vajra.nl](http://www.vajra.nl)

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

**Voorganger:** Mannie Hovenkamp  
**Bijzonderheden:**  
**Thema:**  
**Organist:** Jan Smid  
**Ouderling van dienst:** Grietje Schanssema-Ritsema  
**Bloemen:** Roely van Leeuwen  
**Afkondiger:** Frank Colstee  
**m.m.v.:**

**Lezing(en)** Psalm 139 onberijmd

**Toelichting:** Lievevingslied.

Dat klinkt of je er maar één hebt. Maar ik heb een heleboel. Liedjes van vroeger van de (zondag)school. Liederen uit ons liedboek. Het oude en het nieuwe. Soms zingt de één door je hoofd, dan weer de ander. Toch is er één die al heel lang met mij meegaat: Psalm 139: Heer die mij ziet zoals ik ben. Of onberijmd Heer Gij doorgrondt en kent mij. Daarnaast kies ik lied 984 van Henk Jongerius. Gezegend die de wereld schept. Een lied waar ik altijd blij van word. Een lied waarin wij God zegenen. Over het woord zegen wil ik met u nadenken in deze dienst.

We lezen: Psalm 139 onberijmd, een gedeelte uit de brief van Jacobus en een gedicht van Toon Tellegen.

**Diaconale collecte: Stichting Koopvaardijk Pastoraat Groningen.**

Deze stichting, gevestigd in Uithuizermeeden, zorgt voor geestelijke bijstand van opvarenden, die met schepen in de Eemshaven aanmonsteren. Jaarlijks worden er ongeveer 500 schepen bezocht. Ook zeevarenden die in het ziekenhuis belanden worden bezocht, en wordt een kerstdozenactie op touw gezet. De hulp wordt door de zeevarenden, maar ook door het ziekenhuis, zeer gewaardeerd. Een lokaal doel dat we van harte aanbevelen.

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

## Donderdag 30 mei 2019

Voorganger:	Lineke Buijs
Bijzonderheden:	Hemelvaartsdag
Thema:	
Organist:	Rudi Diekstra
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Arie Jan de Jong
m.m.v.:	

### Lezing(en)

#### Toelichting:

Een bijzondere feestdag is het, Hemelvaartsdag.

Maar hemel, waar hebben we het dan over? Er is geen kerkdienst of het woord komt herhaalde keren langs. Maar wat bedoelen we ermee? Wat betekent het voor je?

Al met al, een dag om aandacht te besteden aan 'hemel'.

Om dat vooral aards te doen is er een vroege wandeling en vervolgens een ontbijt, voorafgaand aan de dienst. Dat betekent dat er drie instapmomenten mogelijk zijn:

- 7 uur, verzamelen bij de kerk. We wandelen het Huizinger rondje, dat een klein uur duurt. Het eerste deel in de ochtendstilte, en daarna voor wie dat wil in gesprek (misschien met iemand die je nog maar weinig hebt gesproken).
- 8.30 uur, ontbijt, in het koor van de kerk. Voor brood, koffie en thee wordt gezorgd, het is fijn als de deelnemers zelf wat beleg of andere omljsting meenemen.
- 9.30 uur, dienst, ook in het koor.

Ieder is welkom op het moment dat zij of hij prettig vindt.

#### Diaconale collecte: Inlia

INLIA voorziet, samen met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen, dakloze vreemdelingen van hulp. De gevolgen van het asielbeleid in Nederland zijn voor bepaalde groepen asielzoekers schrijnend. Vooral voor asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zij komen op straat te staan, zonder enige vorm van overheidssteun. Stichting INLIA biedt hulp aan (individuele) asielzoekers en ondersteunt en adviseert kerken hoe zij deze mensen hulp kunnen bieden.

[www.inlia.nl](http://www.inlia.nl)

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

Voorganger:	Barbara de Beaufort
Bijzonderheden:	Delen van Brood en Wijn
Thema:	Lievelingslied: Gezang 943
Organist:	Rudi Diekstra
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Dick Jalink
m.m.v.:	

### Lezing(en)

#### Toelichting:

Waarom is een lied 'je lievelingslied'? Dat weet je vaak niet. Je reageert spontaan, instinctief, op de woorden, de beelden, de melodie, de herinneringen en associaties waarvoor het lied ruimte biedt. En bent steeds weer ontroerd en getroffen.

Zo'n lied is voor mij gezang 943: 'God gaat zijn ongekende gang'. Een van oorsprong Engels gedicht ('God moves in a mysterious way') van de gekwelde 18e eeuwse dichter William Cowper, meesterlijk vertaald door onze eigen Jan Willem Schulte Nordhold.

Deze dienst in de serie 'Lievelingslied' is voor mij een mooie gelegenheid om te onderzoeken waarom dit lied me steeds weer treft. Is het de taal? Is het de levenswijsheid die er uit spreekt?

En waar in de Bijbel vind ik een dergelijke opvatting over het leven en het geloof terug?

#### Diaconale collecte: Amref Flying doctors

Amref Flying Doctors is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika, waar zij al 58 jaar kennis en expertise inzetten. Hier in Nederland kan iedereen die medische zorg nodig heeft, naar de dokter. In Afrika is dat niet zo vanzelfsprekend. Daarom wil Amref, juist vanuit Nederland, zorgen dat die situatie verbetert. Een goede gezondheid maakt echt het verschil. Dat gaat verder dan een beter en prettiger leven. Iemand die gezond is, heeft meer kans om een opleiding af te ronden, beter betaald werk te vinden of een eigen bedrijfje te beginnen. Kortom, iemand heeft zo meer mogelijkheden om aan de armoede te ontsnappen. En daar profiteert ook de gemeenschap en uiteindelijk het hele land van. Amref Flying Doctors is 58 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika. Nog steeds gebruiken ze vliegtuigen om afgelegen gebieden te bereiken. Maar het werk omvat inmiddels veel meer. Tegenwoordig richt Amref zich vooral op gezond blijven, door middel van voorlichting, opleiding en onderzoek.

[www.amref.nl](http://www.amref.nl)

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

## Zondag 9 juni 2019

<b>Voorganger:</b>	Caroline Lemmens
<b>Bijzonderheden:</b>	
<b>Thema:</b>	De wind waait waarheen hij wil.
<b>Organist/cantor:</b>	Kees Steketee
<b>Ouderling van dienst:</b>	Grietje Schanssema-Ritsema
<b>Bloemen:</b>	Martje Star
<b>Afkondiger:</b>	Hilda Smid
<b>m.m.v.:</b>	de Johannes de Dopercantorij
<b>Lezing(en)</b>	Joël 3: 1 – 2. Handelingen 2: 1 – 13.

### **Toelichting:**

De hevige windvlaag die het huis geheel vulde, de wonderlijke vlam-achtige dingen die op hun hoofden neerdaalden; de omstanders begrepen deze verschijnselen niet onmiddellijk. En wat er dan in al die talen tot de mensen gesproken werd, vermeldt de schrijver niet.

Wij lezen een stukje uit het profetenboekje Joël.

Begrijpen we nu wel wat er gebeurd is? Vast niet, de Geest laat zich net zomin vastleggen als God.

In deze laatste dienst van het blok lievelingsliederen daarom mijn favoriete lied: de wind waait waarheen hij wil, zoals wij dat ieder jaar zingen met Pinksteren.

### **Diaconale collecte:** Kerk in Actie / Kinderen in de knel

Voor maar liefst 152 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor kinderarbeidvrije zones.

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

## PASTORAAT.

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

: 0595-795059 of 06-48968570

: [barbaradebeaufort@gmail.com](mailto:barbaradebeaufort@gmail.com)