

Johannes de Doperkerk
Protestantse Gemeente Huizinge



Toelichting kerkdiensten

Op weg naar Pasen
met Lucas en de gelijkenissen

en in dit boekje opgenomen:
Biddag voor gewas en arbeid
de Stille Week en 1^e Paasdag



Paul Citroen, 1948

Zie

10 maart – 21 april 2019

Voor 2019 zijn de volgende series gekozen:

Serie 01	Het licht verschijnt
Serie 02	Buitengewone woorden Aswoensdag
Serie 03	Lucas en gelijkenissen Biddag voor gewas en arbeid Stille week, Pasen
Serie 04	Eten
Serie 05	Lievelingslied Pinksteren
Serie 06	Gnostiek, wijsheid, kennis en mystiek
Serie 07	Vrije periode
Serie 08	Handelingen
Serie 09	Oude Testament
Serie 10	Beelden van de weg Dankdag voor gewas en arbeid Laatste zondag kerkelijk jaar
Serie 11	Kleine profeten Kerst

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over kunnen vinden.

De voorgangers zijn:

10 – 03	Arie de Leeuw
13 ~ 03	Mannie Hovenkamp
17 ~ 03	Caroline Lemmens
24 – 03	Just van Es
31 ~ 03	Andries Visser
07 ~ 04	Anja Diesemer
14 ~ 04	Doekle de Boer
18 ~ 04	Mannie Hovenkamp
19 ~ 04	Andries Visser
20 ~ 04	Caroline Lemmens
21 ~ 04	Lineke Buijs

Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.

☎: 0595-795059 of 06-48968570

✉: barbaradebeaufort@gmail.com

Toelichting op het themablok:

Begrijp jij het?

Pasen is het belangrijkste feest van de kerk.

Feestvieren gaat niet vanzelf.

Je hebt tijd nodig om naar een feest toe te leven.

In de kerk bereiden wij ons voor op de viering van Pasen door het lijdensverhaal van Jezus en zijn uiteindelijke dood met elkaar te lezen en hem zo te gedenken.

In Huizinge doen wij dat ieder jaar aan de hand van een andere evangelist.

Dit jaar is Lucas aan de beurt.

Hij vertelt ons, hoe Jezus zijn twaalf leerlingen apart neemt en tegen hen zegt: 'Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven zal aan de mensenzoon voltrokken worden. (...)

En zij(n leerlingen) begrepen er helemaal niets van en dit woord bleef verborgen voor hen en zij herkenden niet wat gezegd werd.'

Tot drie keer toe herhaalt Lucas, dat zij er met hun verstand niet bij kunnen wat Jezus hier bedoelt.

Mattheüs en Marcus vermelden Jezus' uitspraak over de 'opgang naar Jeruzalem' ook. Maar zij reppen met geen woord over het gebrek aan begrip van Jezus' leerlingen.

Zien, zelfinzicht is nog iets anders dan begrijpen met je verstand.

Wat tot nog toe verborgen bleef kan soms ineens helder zichtbaar voor je worden. En wat je eerst vreemd voorkwam kan onverwacht herkenbaar voor je worden.

Ik vermoed, dat Lucas – anders dan Mattheüs en Markus – ons heel bewust naast dit verhaal over 'blinde' leerlingen met gezonde ogen meteen vertelt over de genezing van een blinde die al een 'ziener' was.

Op weg naar Pasen lezen wij met elkaar verhalen en gelijkenissen van Jezus zoals Lucas die gecomponeerd heeft tot zijn evangelie. Zo hoopt hij ons de ogen te openen voor de wereld waarin wij samen leven en ook voor het leven dat ik zelf op dit moment leef. En zijn boodschap luidt kort en krachtig: zie!

'Je ziet het pas als je het door hebt', zei een Nederlandse voetballer.

Voorganger:	Arie de Leeuw
Bijzonderheden:	~
Thema:	Beproeving en vertrouwen
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Hilda Smid
m.m.v.:	~
Lezing(en):	Lucas 3: 21 – 22 en Lucas 4: 1 – 13.

Toelichting:

Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd, is leven van genade, buiten de eeuwigheid, is leven van de woorden, die opgeschreven staan en net als Jezus worden, die 't ons heeft voorgedaan. (Lied 538, 1)

Het is vandaag de eerste zondag in de 40-dagen-tijd. Vanouds wordt dan in de kerk het verhaal van de verzoeking - of beter gezegd - de beproeving in de woestijn gelezen.

We lezen het dit jaar, zoals Lucas het ons vertelt.

Het lied van Willem Barnard hierboven gaat over beproeving in je leven, over een mens in wind en vuur. Er is ook een psalm die vandaag een belangrijke rol speelt, psalm 91.

Deze zondag is zelfs naar die psalm genoemd: Invocabit, dat betekent Roept hij/zij mij

aan.... Want dat is natuurlijk de grote vraag, wanneer je werkelijk beproefd wordt en je

schreeuwt om hulp: 'Is er dan ook iemand die je hoort en doet zo iemand ook iets terug?'

In die psalm wordt gezegd: 'Als je mij roept, dan antwoord ik.' En dan ligt de bal weer bij

mij: 'kan ik daarop vertrouwen?' Vertrouwen? Ik? En zo komen we bij het tweede

woord van deze zondag.

Diaconale collecte: War Child

Ruim tien decennia wordt Colombia al geteisterd door heftige conflicten tussen gewapende groepen, waaronder het nationale leger, linkse guerrilla's, extreemrechtse paramilitaire groeperingen en criminele bendes. Tussen 2012 en 2016 vonden er vredesdialogen plaats tussen de staat en de grootste guerrillagroepering, de Farc, om de vredesopbouw te stimuleren. Kinderen in Colombia leven in armoedige omstandigheden op het platte land of hangen rond in de sloppenwijken van grote steden. Kinderen die snel geneigd zijn om zich aan te sluiten bij de gewapende bende, omdat ze geen alternatief zien voor hun wereld van armoede en geweld. Kinderen die uit onmacht kindsoldaat worden. War Child beschermt deze kinderen in Colombia tegen geweld en misbruik. War Child richt zich onder andere op het verbeteren van het psychosociale welzijn van kinderen en het versterken van hun weerbaarheid. Zodat ze kunnen omgaan met het geweld dat ze (hebben) ervaren. www.warchild.nl/land/colombia

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

Voorganger:	Mannie Hovenkamp
Bijzonderheden:	Biddag voor gewas en arbeid
Thema:	
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Martje Star/Roely van Leeuwen
Afkondiger:	-
m.m.v.:	-

Lezing(en) Lucas 18: 1 – 8; en enkele losse verzen.

Toelichting:

Het is een oude en, ik denk, een goede gewoonte, waar we ons aan houden in onze gemeente.

We beginnen met samen eten om **18:00 uur**. Het is elke keer een feestelijk gebeuren. Met elk die binnenkomt vult de tafel zich. Het is mij zeer dierbaar en soms denk ik, zo samen eten is al een soort van bidden.

Maar bidden met woorden of in de stilte. Wat doen we dan eigenlijk.

Praten tegen God?

God van alles vragen?

God aandacht geven; loven, prijzen?

Is bidden misschien een vorm van gedachten en gevoelens ordenen in je hoofd en je hart.

Of gebeurtenissen en mensen, meestal je dierbaren, als het ware aan God voorleggen.

Hierover wil ik met u nadenken in deze avonddienst welke begint om **19:30 uur**. We lezen uit het Evangelie van Lucas enkele gedeelten die gaan over bidden. Hoe bad Jezus.

Hij vertelt een paar gelijkenissen over bidden.

Gelijkenissen met een verrassende kijk op bidden.

Diaconale collecte: Stichting Zaadgoed

Deze Stichting ondersteunt praktijkonderzoek en biologische plantenveredeling als basis voor biologische landbouw en voor behoud van biodiversiteit. Zo is Stichting Zaadgoed betrokken bij de Grootste Zaadbank, waarmee gestreden wordt tegen patentering op zaden. Steeds vaker vragen grote internationale bedrijven patent aan op natuurlijke eigenschappen van groenten. Dit gaat bijvoorbeeld over eigenschappen die een plant minder gevoelig maken voor bepaalde ziektes en plagen. Zo is er patent verleend aan een bedrijf dat paprika's heeft ontwikkeld met een natuurlijke afweer tegen de witte vlieg, een schadelijk insect. Deze eigenschap komt van een wilde paprika uit Jamaica. Toch claimt het bedrijf dat het hún uitvinding is... Door het patent wordt één bedrijf eigenaar van alle zaden, vruchten en planten die deze natuurlijke afweer in zich hebben. Om dit proces te stoppen moet de Europese octrooiwet worden aangepast. Patenten staan dit voorjaar hoog op de politieke agenda in Brussel. Daarom zijn de Stichting Zaadgoed en de Grootste Zaadbank nú hard aan het werk om de patentering van zaden tegen te gaan. Helpt u mee? www.zaadgoed.nl en www.degrootstezaadbank.bionext.nl

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Zondag 17 maart 2019, Reminisere

Voorganger:	Caroline Lemmens
Bijzonderheden:	~
Thema:	Petrus, de tentenbouwer
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Betty van der Molen
m.m.v.:	~

Lezing(en) Exodus 33, Maleachi 3: 1 – 23 en Lucas 9: 28 – 36.

Toelichting:

Ik heb het een beetje te doen met Petrus. Hij wordt geconfronteerd met een goddelijke omvorming van Jezus en de verschijning van de twee grootste profeten, Mozes en Elia. Dat alles vlak voor hem op de top van een berg. Petrus toont zich een snelle associatieve denker, die zijn bijbelse geschiedenis kent. Wat kan Marcus dan bedoelen met de zin: “Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd”?

Diaconale collecte: Op platteland kinderarbeid tegengaan

In dit droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

www.kerkinactie.nl/projecten/op-platteland-kinderarbeid-tegengaan

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

Zondag 24 maart 2019, Oculi

Voorganger:	Just van Es
Bijzonderheden:	~
Thema:	~
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Roely van Leeuwen
m.m.v.:	~
Lezing(en)	Lucas 16: 1 – 8.

Toelichting:

De gelijkenissen van Jezus zijn geen brave verhaaltjes. Jezus riep niet voor niets veel weerstand op.

Het verhaaltje over de onrechtvaardige rentmeester gaat over een oplichter. En toch wordt hij geprezen en aan de zogenaamde “kinderen van het licht” ten voorbeeld gesteld. Wat moeten wij met dit verhaal of misschien beter: wat wil dit verhaal met ons?

Diaconale collecte: Kinderen in de Knel

Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de knel! Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor kinderarbeidvrije zones.

Zie ook: www.kerkinactie.nl en zoek op thema 'kinderen in de knel'.

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Zondag 31 maart 2019, Letare

Voorganger: Andries Visser
Bijzonderheden:
Thema: Rijk en arm
Organist: Jan Smid
Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen
Bloemen: Martje Star
Afkondiger: Grietje Schanssema-Ritsema
m.m.v.:

Lezing(en) Deuteronomium 15: 7 – 11 en
Lucas 16: 19 ~ 31

Toelichting:

Vorige week kwam de eerste gelijkenis uit Lukas 16 aan de orde, over 'de onrechtvaardige rentmeester'. Deze zondag de andere gelijkenis uit datzelfde hoofdstuk, over 'de rijke man en de arme Lazarus'. Een opvallende overeenkomst tussen de beide verhalen is dat ze beginnen met het zinnetje 'er was eens een rijk mens'.

In ons verhaal lijkt het in eerste instantie om iets simpels te gaan: de tegenstelling rijk – arm, een heldere en pijnlijke tegenstelling. Vaak genoeg heeft Jezus het, juist ook in het evangelie van Lukas, over de gevaren van rijk te zijn. En dus?

Diaconale collecte: 40 dagen project / De kerk bloeit op in Cuba

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe.

Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Zondag 7 april 2019 Judica

Voorganger:	Anja Diesemer
Bijzonderheden:	Delen van Brood en Wijn
Thema:	~
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Grietje Schanssema-Ritsema
Bloemen:	Roely van Leeuwen
Afkondiger:	Frank Colstee
m.m.v.:	~

Lezing(en) **1 Corinthiërs 12: 31 en hoofdstuk 13 (NBG)**
Lucas 18: 31 – 43 (NBG)

Toelichting:

De zondagen op weg naar Pasen hebben elk een uitgesproken karakter en dragen alle zes een Latijnse naam, die ontleend is aan de intochtspaal, die bij de betreffende zondag hoort. De naam van deze zondag, 'Judica', 'Doe mij recht!' is ontleend aan psalm 43: "Judica me!", "Doe mij recht, o God!" Dat is een schreeuw om recht in ons bestaan van mensen die verlangen naar eindelijk menselijkheid.

Met deze zondag komen we in een nieuwe fase van de voorbereidingstijd op weg naar Pasen. Het is nu lijdenstijd geworden. Van oudsher wordt deze zondag ook wel 'eerste passiezondag' genoemd, zoals Palmzondag, volgende week, 'tweede passiezondag' heet.

In onze evangelielezing gaat het volop over zien. "Zie," zegt Jezus meteen al in het begin tegen zijn leerlingen, "Zie, wij gaan op naar Jeruzalem". Zien zij dat ook? Kun je blind zijn, terwijl er niets aan je ogen mankeert, en kun je zien, als je blind bent? Net als in de intochtspaal wordt ook in dit evangeliegedeelte geschreeuwd. Door iemand die langs de kant van de weg zit. Een schreeuw om eindelijk een menswaardig bestaan.

Het fragment uit de eerste brief aan de Corinthiërs is gekozen, omdat die weg van Jezus naar Jeruzalem een weg is van ultieme liefde.

God is liefde. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Diaconale collecte: 40 dagen project / opvang en scholing van weeskinderen

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo'n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiseijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.

Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.

Voorganger:	Doekle de Boer
Bijzonderheden:	
Thema:	Palmzondag
Organist:	Kees Steketee
Ouderling van dienst:	Roely van Leeuwen
Bloemen:	Martje Star
Afkondiger:	Arie Jan de Jong
m.m.v.:	
Lezing(en)	Lucas 19: 28 - 48

Toelichting:

We lezen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Als hij Jeruzalem voor zich ziet liggen begint hij te huilen over het lot van de stad (vers 42). Steeds weer als ik dit lees moet ik denken aan een gemeentelid uit Jelsum , Douwe van der Heide . Ik heb vast wel eens eerder over hem verteld. Hij was pacifist, socialist , sociaal bewogen. Op zijn wijze en met zijn mogelijkheden zette hij zich in om de wereld een beetje meer leefbaar te maken. Toen hij wist dat hij spoedig zou komen te sterven trof ik hem aan met tranen in zijn ogen. Nee , niet om zijn naderende dood was deze bejaarde strijder verdrietig ,maar hij huilde 'omdat de wereld er zo beroerd voor stond'.

Over de pijn die mensen kunnen ervaren als ze worden geconfronteerd met de pijn en de nood van anderen , van de wereld , gaat het deze morgen. En ook over de vraag wat hierbij onze weg en de weg van de gemeente zou kunnen zijn.

Diaconale collecte: Kerk in Actie - Exodus - Paasgroetenactie

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit deel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het be- moedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
www.kerkinactie.nl/exodus

Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.

Witte Donderdag: 18 april 19:30 uur

Voorganger: Mannie Hovenkamp
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema
m.m.v.:
Bloemen: Martje Star en Roely van Leeuwen
dienst van de gaven: GEEN RONDGANG
schaal bij de uitgang voor het Paasproject

Goede Vrijdag: 19 april 19:30 uur

Voorganger: Andries Visser
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star en Roely van Leeuwen
dienst van de gaven: GEEN RONDGANG
schaal bij de uitgang voor het Paasproject

Stille Zaterdag: 20 april 21:30 uur

Voorganger: Caroline Lemmens
Organist: Kees Steketee
Bloemen: Martje Star en Roely van Leeuwen
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij
dienst van de gaven: GEEN RONDGANG
schaal bij de uitgang voor het Paasproject

Paaszondag: 21 april 09:30 uur

Voorganger: Lineke Buijs
Organist: Kees Steketee
Ouderling van dienst:
m.m.v.: de Johannes de Dopercantorij
Bloemen: Martje Star
Afkondiger:
dienst van de gaven: 1^e rondgang is voor het Paasactieproject
2^e rondgang is voor het onderhoud van de Kerk
schaal bij de uitgang voor het Paasproject

Paasproject Stille Week:

In de Stille Week leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat wij steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat wij Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je opgroeit in gebroken gezinnen en geweldige wijken of je op de vlucht bent voor geweld en weer een nieuw leven wilt opbouwen.

In de Stille Week zetten wij ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden.

18 april 2019 – Witte Donderdag – Nieuwe kansen voor kansarme kinderen in Pretoria
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de lokale organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.

19 april 2019 – Goede Vrijdag - Opvang en scholing van weeskinderen
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo'n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.

20 april 2019 - Stille Zaterdag - Noodhulp Ethiopie
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. Er worden zaden verstrekt van droogtebestendige gewassen en de mensen worden gestimuleerd om te handelen in bijvoorbeeld zeep voor extra inkomsten. Zij leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt.

21 april 2019 – Pasen – Opvang en begeleiding van ontheemden in Colombia
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá.

Mencoldes is een lokale organisatie en geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.